

PG Zuidwesthoek te Sluis e.o.



Zondag 20 november 2022, 10.00 uur Cadzand Gedachtenisdienst

Voorganger: ds. Vrouwkje Dees
Organist: Gerrit van Oostenbrugge
Ambtsdragers: Jos Bakker, Wil Prins
Lector: Nelly Verplanke
Kinderkring: Suzanne Smit

De collecte bij de uitgang is bestemd voor kerkrentmeesters.
De tweede collecte voor eigen werk diaconie.

Na de dienst is er koffie en thee in 't Zwin

OM TE BEGINNEN

Woord van welkom

Aan de Paaskaars worden de tafelkaarsen ontstoken.

a.: We ontsteken de tafelkaarsen.

Eén kaars voor Israël

en één kaars voor de gemeente.

Wij beiden

- onlosmakelijk met elkaar verbonden -

mogen ons gedragen weten

naar het licht van de nieuwe morgen.

samenzang : LIED 970: 1 Vlammen zijn er vele

samenzang OPENINGSLIED 737: 1 t/m 5 en 8
Jeruzalem mijn vaderstad

BEMOEDIGING en GROET

GEBED om ontferming

met gezongen 'Heer ontferm U'(drie keer)

samenzang GLORIALIED 601

Licht dat ons aanstoot in de morgen

HET WOORD

GELEZEN, GEZONGEN EN UITGELEGD

Gebied van de zondag

De kinderen gaan naar de kinderkring

De organist speelt daarbij het lied

LEZING **Openbaring 7: 2-12** (lector)

² Ik zag in het oosten een andere engel opstijgen, die het zegel van de levende God had. De vier engelen die de opdracht hadden gekregen om schade toe te brengen aan het land en de zee riep hij met luide stem toe: ³ 'Laat het land en de zee en ook de bomen nog ongemoeid! Eerst moeten wij het zegel van onze God op het voorhoofd van zijn dienaren aanbrengen.'

⁴ Toen hoorde ik het aantal van hen die het zegel droegen: honderdvierenveertigduizend in totaal, afkomstig uit elke stam van Israël. ⁵ Twaalfduizend uit de stam Juda die het zegel droegen, twaalfduizend uit de stam Ruben, twaalfduizend uit de stam Gad, ⁶ twaalfduizend uit de stam Aser, twaalfduizend uit de stam Naftali, twaalfduizend uit de stam Manasse, ⁷ twaalfduizend uit de stam Simeon, twaalfduizend uit de stam Levi, twaalfduizend uit de stam Issachar, ⁸ twaalfduizend uit de stam Zebulon, twaalfduizend uit de stam Jozef en ten slotte twaalfduizend uit de stam Benjamin die het zegel droegen. ⁹ Hierna zag ik dit: een onafzienbare menigte, die niemand tellen kon, uit alle landen en volken, van elke stam en taal. In het wit gekleed en met palmtakken in hun hand stonden ze voor de troon en voor het lam. ¹⁰ Luid riepen ze: 'De redding komt van onze God, die op de troon zit, en van het lam!' ¹¹ Alle engelen stonden om de troon en de oudsten en de vier wezens heen. Ze wierpen zich neer voor de troon en aanbaden God ¹² met de woorden: 'Amen! Lof, majesteit en wijsheid, dank en eer en macht en kracht komen onze God toe, tot in eeuwigheid. Amen.'

samenzang : Lied 339A: U komt de lof toe

LEZING Matteüs 5: 1-12 (voorganger)

Toen hij de mensenmassa zag, ging hij de berg op. Daar ging hij zitten met zijn leerlingen om zich heen. Hij nam het woord en onderrichtte hen:

Zalig wie nederig van hart zijn,
Want voor hen is het koninkrijk van de hemel.
Zalig de treurenden,
Want zij zullen getroost worden.
Zalig de zachtmoedigen,
Want zij zullen het land bezitten.
Zalig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid,
Want zij zullen verzadigd worden.
Zalig de barmhartigen,
Want zij zullen barmhartigheid ondervinden.
Zalig wie zuiver van hart zijn,
Want zij zullen God zien.
Zalig de vredestichters,
Want zij zullen kinderen van God genoemd worden.
Zalig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden,
Want voor hen is het koninkrijk van de hemel.

Zalig zijn jullie wanneer ze je omwille van mij uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad betichten. Verheug je en juich, want je zult rijkelijk worden beloond in de hemel; zo immers vervolgd werden ze vóór jullie de profeten.

Samenzang LIED: 763 Zij zullen de wereld bewonen

VERKONDIGING

ORGELSPEL

De kinderen komen terug

samenzang LIED 730 Heer herinner u de namen

GEDACHTENIS DER GESTORVENEN

INLEIDING

v. Voor God en voor elkaar brengen wij in herinnering
de namen van de leden van onze gemeente
die gestorven zijn in het afgelopen jaar.
Wij gedenken hen met eerbied,
mensen die ons zijn voorgegaan,
met wie wij verbonden blijven.
Zo gedenken wij hen in het licht van de opstanding van
Jezus Christus, onze Heer, totdat Hij komt.

v. Wij noemen de namen van wie wij in ons hart meedragen
en ontsteken een kaars aan het Paaslicht

Ferdinandus Quaak
22-11-1927 06-11-2021

Jacoba Suzanna Doornebos – Lako
05-02-1929 08-11-2021

Santina Wilhelmina Michielsens- Snoep
23-10-1919 14-12-2021

Anna Francina de Keuninck- de Bruijne
03-10-1951 16-12-2021

Maria Pieternella Schrier- Duinick
30-12-1937 21-12-2021

Helena Wilhelmina Kools- Becu
23-02-1937 05-02-2022

Maria Francina van de Luijster- van Kerkvoort
06-12-1933 25-04-2022

Johanna Jozina Salomé-de Bruijne
08-01-1927 05-06-2022

Jannis van de Voorde
18-10-1943 26-08-2022

Wilhelmina Pieternella van Opdurp- Bondewel
20-08-1927 06-10-2022

Luisterlied: You raise me up (U heft mij op)
Uitvoering: Lucy en Martha Thomas

Vertaling: U heft mij op

Al voert mijn weg door diepe duistere dalen
En zwaar mijn hart door zorgen overmand
Dan ben ik stil en wacht hier in de stilte
Tot u daar bent en reikt mijn vaderhand

GEBEDEN EN GAVEN

Toelichting collecte, inzameling bij de uitgang

Dankgebed en voorbede
stil gebed
Onze Vader

WIJ WORDEN DE WERELD INGEZONDEN

staande gezongen Slotlied 213: 1,2,3 en 5
Morgenglans der eeuwigheid

HEENZENDING en ZEGEN
a.Amen, amen, amen.

ORGELSPEL

Refrein:

U heft mij op zodat ik sta bergen
U heft mij op, ja dwars door stormen heen
Ik ben sterk, Gij draagt mij op uw schouders,
U heft mij op, ik voel me niet alleen

AGENDA

Rozenoord, 23 november 2022, 14.30 u
Gedachtenisdienst,
voorganger ds. Vrouwkje Dees

27 november 2022, 10.00 u, Sluis
Liturgie opgesteld door ds.Vrouwkje Dees
Presentatie door werkgroep

Zie ook: www.pknzuidwesthoek.nl