



Protestantse
Kerk

DE ZUIDWESTHOEK

21e jaargang nr. 2, maart 2014



**KERKBLAD VAN DE
“PROTESTANTSE GEMEENTE ZUIDWESTHOEK
TE SLUIS e.o.”**

Adressen

Predikant:

Ds.I.J. Nietveld, lid moderamen

Vijverstraat 17, 4506 AK Cadzand , 0117 - 720413

inietveld@zeelandnet.nl

Secretariaat:

Centraal postadres: Postbus 11, 4524 ZG Sluis

Scriba: Scriba: mevr. J. Bakker-Hamelink

Zuidzandseweg 6, 4506 HC Cadzand , 0117-851957

scribazwh@zeelandnet.nl

Website: www.pknzuidwesthoek.nl

Ouderlingen:

Mevr. J. Bakker-Hamelink , scriba, lid moderamen

Zuidzandseweg 6, 4506 HC Cadzand ,0117-851957

Ouderling -Kerkrentmeesters:

Dhr. J.Dees

Nieuwvlietseweg 17, 4504 AD Nieuwvliet, 0117-376660

Dhr. H. Bos, voorz. kerkenraad, lid moderamen

Prinsestraat 30, 4506 AH Cadzand. 0117-396185

hilbos@zeelandnet.nl

Kerkrentmeester:

Mevr. R. Francke-Pladdet, kerkrentmeester

Badhuisweg 3, 4506 BA Cadzand. 0117-391548

Inhoudsopgave

Adressen	2, 23
Stenen in de vijver	4
Abonnement ZWH	5
Bloemendienst	5
Verjaardagen	6
Uit de kerkenraad	6
Vrijwilligers gevraagd	8
Liedboeken	9
Collectedoelen	9
Afscheid Retranchement	14
Agenda	16
Nieuws van het cluster	19
Kleurplaat	22
Kerkdiensten	24

**‘De Zuidwesthoek’ is het kerkblad van de Protestantse
Gemeente Zuidwesthoek te Sluis e.o.**

Redactie:

**Nelly Verplanke. (secr.) Badhuisweg 33, 4506 BA
Cadzand. 0117-391700.**

e-mail: nellieverp@zeelandnet.nl

Ruth Westendorp

e-mail: kerkbladzwh@gmail.com

Hil Bos.

e-mail: hilbos@zeelandnet.nl

**Een jaarabonnement kost € 12,50 en gaat in per 1 januari.
Abonnementskosten voor 1 januari overmaken op
rekening no: NL 18 RABO 0147829380**

Sluitingsdatum volgend nummer: 9 mei

Bezorgdatum volgend nummer: 17mei

Stenen in de vijver



Afscheid nemen van een kerkgebouw. Dat is een gebeurtenis die ons niet onberoerd laat, zo merkten ook wij zondagmorgen 9 maart. Veel gaat er door je heen als je voor de laatste keer rond 10.00 uur het kerkje van Retranchement binnen loopt. De wereld draait door, maar nu even niet. Binnen lijkt de tijd stil te staan, eeuwig te zijn. Hoeveel mensen zijn je hier wel niet voorgegaan de afgelopen eeuwen? Hoeveel voeten hebben over deze kerkvloer gelopen, de onregelmatigheid van de vierkante zwarte stenen gevoeld? Dit huis waar het Woord heeft geklonken, de lof gezongen en de gebeden gezegd, brood en wijn zijn gedeeld, mensen gedoopt, waar catechisanten belijdenis deden, mensen werden gezegend in hun trouw voor elkaar, waar wij afscheid hebben genomen van wie ons lief waren..... Je neemt plaats op 'jouw vaste plek' met als alles goed is je 'vaste bureu' rond je. Ja, ... hier zat je altijd....hier voelde je je met recht op je plaats. Onwennig kijk je naar de anderen, naar de binnenkomers, naar het gebruikelijke heen en weer geloop. 'Goedemorgen, hoe gaat het?' En ondertussen speelt het orgel zoals altijd. Maar deze morgen bezie je dit alles met andere ogen, het gebouw, de mensen, ... zelfs het orgelspel klinkt anders in je oren. Je snuift de lucht, de geur van het gebouw op. Op de een of andere manier ben je misschien zelf wel meer aanwezig dan anders, zit je er zelf bewuster bij vanmorgen: gevoeliger, meer open. Je realiseert je sterker dat 'wat nu is' straks, over een uur of zo, 'was'. Zo gaat dat kennelijk als we voor belangrijke levensmomenten staan. Opdat we niet vergeten.

Maar zou je zo niet ieder moment kunnen beleven? Met diezelfde intensiteit, bewuster zien, horen, ruiken, ervaren? Heel bewust omgaan met het leven, het leven van jezelf en van elkaar, met de dingen die we samen doen? De tijd vliegt, zeggen we, maar vliegen wij zelf soms niet nog harder mee vooruit naar morgen en overmorgen? Laten we de tijd als water tussen onze vingers

weglopen? Aan het begin van een nieuw jaar hoor je het ‘bewuster willen gaan leven’ geregeld als goed voornemen noemen. Meer aandacht hebben voor het moment zelf. Hoeveel is daar al na 3 maanden later al van gekomen? Een zondagmorgendienst als op deze 9^{de} kan veel in ons oproepen. Maar we hoeven om dit te bereiken niet elke zondag een kerk te sluiten. Wat ten diepste nodig is, is een terugkerend moment van rust en bezinning. Dat begint bij hoe je dagelijks de nieuwe dag instapt en ’s avonds weer afsluit. Het is ook een ruimte van bezinning die de wekelijkse kerkdienst biedt, als een rustpunt in de (jouw) tijd. Omringd door mensen die tijd en aandacht nemen om samen te zingen en te bidden, en zich samen willen bezinnen op het kostbare geschenk dat leven heet. De tijd gaat snel, gebruikt hem wel!

Ds. Irma Nietveld

Abonnement Zuidwesthoek

Inmiddels bent u twee maal in de gelegenheid gesteld een antwoordstrook in te vullen waarmee u zich kunt abonneren op het kerkblad ‘de Zuidwesthoek’. Ongeveer 150 lezers hebben daarvan gebruik gemaakt. Een aantal lezers heeft te kennen gegeven de Zuidwesthoek te gaan downloaden via onze website www.pknzuidwesthoek.nl. Is het abonnementsgeld voor u bezwaarlijk, neem dan even contact op met een van de diakenen. Op blz. 3 van dit nummer vindt u de bankrekening waarop het abonnementsgeld (€ 12,50) kan worden overgemaakt onder vermelding van: abonnement ZWH.

Redactie

Bloemendienst

Retranchement.

De afgelopen periode waren de bloemen voor :

Dhr. A de Hulster, dhr. J.J. de Visser, mevr. J. Zwier, dhr. C. van Belois en dhr. J. du Fossé.

Gift ontvangen van 20 euro. hiervoor onze hartelijke dank.

Sluis



Hier is ons verslag van de eerste maanden van het jaar 2014.

Allen hebben we goede moed op een mooi voorjaar, de echte winter heeft ons overgeslagen, maar dat vinden de meeste mensen niet zo erg. Regen hebben

we voorlopig genoeg gehad, laat de zon maar komen.

De laatste weken zijn er bloemen gebracht bij de bewoners van de Kolfweide, Dhr. Geernaert in Rozenoord, dhr. en mevr. de Ruijter-Keijmel en mevr. van Westen -Naije.

Verder bij dhr. en mevr. van Laere, nieuw in Rozenoord.

Het was deze keer maar een korte periode tussen de nr.1 en nr. 2 van de Zuidwesthoek dus er is nog niet veel nieuws te melden.

We wensen ieder een mooie tijd toe.

Met een hartelijke groet van de dames van de Bloemendienst Sluis,
Lotty den Decker, Leny Jansen, Jo van Deursen, Rie Barendse en Nelly Vercruijsse.

Verjaardagen

In het LRP, de ledenadministratie van onze gemeente, zitten veel fouten en onduidelijkheden. Dit leidt er toe dat in de rubriek verjaardagen, die uit de ledenadministratie wordt afgeleid, ook te veel fouten voorkomen. Hierom wordt deze rubriek tijdelijk stopgezet.

Uit de kerkenraad

Er zijn aan het begin van het jaar twee belangrijke zaken die de kerkenraad bezig hielden: de vacatures in de kerkenraad en de overdracht van kerkgebouwen.

Per 1 maart zijn diaken Rob Goosen, ouderling-kerkrentmeester Joop Basting en ouderling met een bijzondere opdracht Tera van Holland afgetreden. De nieuwe kerkenraad bestaat, na herbevestiging van diaken Wil Prins en van ouderling-kerkrentmeester Joop Dees nog maar uit : 1 pastoraal ouderling, 2 ouderling-kerkrentmeesters , 2 diakenen en de predikant. Dit is volgens de kerkorde een te kleine bezetting !. Afgezien daarvan zijn er gewoon te weinig mensen om al het werk te doen. Alle zeven kandidaat-ambtsdragers die vanuit de gemeente zijn voorgedragen, hebben om uiteenlopende redenen gemeend te moeten bedanken. Hoe nu verder? De kerkenraad maakt zich hierover zorgen. Binnenkort ontvangt u een brief waarin wij u vragen deze bezorgdheid met ons te delen en te zoeken naar een oplossing. **Dit gaan we doen op een gemeenteavond die wordt gehouden op maandag 7 april in De Kogge. We beginnen om 19.30u.**

De overdracht van de kerk van Sint Anna aan de Stichting BOEi stagneert. De besluitvorming in de gemeente Sluis, die heeft toegezegd ook in de restauratiekosten te zullen bijdragen, verloopt te traag en de uitkomst is onzeker. Positief is dat het college van b&w achter een subsidie staat en actief probeert binnen de gestelde termijnen een raadsbesluit te realiseren.

Voor het kerkgebouw in Retranchement worden plannen gemaakt voor overdracht aan een drietal jonge en enthousiaste ondernemers die het gebouw niet alleen als dorpshuis willen exploiteren maar daarnaast allerlei andere plannen hebben die een meerwaarde kunnen hebben voor het dorp en die een intensiever en dus meer rendabel gebruik van de kerk opleveren. Er is overleg met de gemeente Sluis en de Stichting Behoud Dorpskerk over de vorm waarin een mogelijke samenwerking kan worden gegoten. De kerkrentmeesters vinden dit concept meer kansrijk dan een dorpshuisfunctie, aangevuld met concerten en een beperkte verhuur voor rouw- en trouwdiensten. De streefdatum voor overdracht is 1 januari 2015. De kerkenraad is zich bewust van de emoties die de sluiting van het kerkgebouw in Retranchement toch nog hebben veroorzaakt. Ook voor de kerkrentmeesters is dit niet het mooiste moment uit hun werk

voor de kerk. Zeker niet als je denkt aan al die kerkvoogden voor ons, die er alles aan hebben gedaan om de kerk te behouden. Gelukkig mochten we met elkaar op 9 maart een mooie afsluitingsdienst hebben waaruit we ook weer moed voor de toekomst kunnen halen.

We zijn nog steeds bezig het LRP in orde te brengen. Het eind van die actie is in zicht. Dankzij de inspanningen van Jos Bakker en Joop Basting hebben we binnenkort weer een ledenadministratie waar we op kunnen vertrouwen.

Op 14 april vergadert de kerkenraad voor de eerste maal in de nieuwe, verkleinde samenstelling. We gaan een plan maken waarin we de dingen die we als gemeente belangrijk vinden kunnen blijven doen. Dit betekent dat er ook dingen zijn die niet meer gedaan kunnen worden of uitbesteed moeten worden. Denkt u met ons mee?

Hil Bos

Vrijwilligers gevraagd

Webmaster

Bijhouden en verder ontwikkelen van de website.

Redacteur

Correctie Zuidwesthoek. Logistiek en verspreiding

Tuinman/vrouw

Onderhoud van kerktuinen. Planning en organiseren van onderhoud door vrijwilligers

Administratief vrijwilliger. Spoed!

Liturgie van de zondag. In drukke tijden assistentie van de scriba

Beamer-operator Spoed!

Het verzorgen van beamer-presentaties. Onderhoud van de beamer.

Instructie en ondersteuning aan kerkenraadsleden en predikant.

Het aantal presentaties is ongeveer 6x/jaar.

Liedboeken

Inmiddels beginnen we gewend te raken aan het gebruik van de nieuwe liedbundel. De boeken die in de Kogge en in de kerk van Cadzand liggen, zijn voorzien van een etiket met de naam van onze gemeente. Op initiatief van Conny Nortier zijn ze door haar en enkele vrijwilligers keurig geplastificeerd. Hartelijk dank hiervoor. De bundels in de kerk zijn vooral bedoeld voor onze gasten. Op de liturgie kunnen wij helaas geen liederen meer afdrukken omdat wij daarvoor rechten moeten afdragen aan de BV Liedboek. Zo gaat dat tegenwoordig: business! Schaft u zelf een liedbundel aan dan kunt u zich ook thuis verder vertrouwd maken met een groot aantal nieuwe liederen. Ze zijn in de boekhandel verkrijgbaar voor ongeveer 25 euro, afhankelijk van de uitvoering. Ze zijn inmiddels uit voorraad leverbaar.

Collectedoelen 23 maart- 25 mei

23 maart: Kerk in Actie; binnenlands diaconaat

Sta eens stil bij armoede in Nederland

Op zondag 23 maart is de Kerk in Actie bestemd voor het Diaconaat. Steeds meer mensen in Nederland leven in armoede. De diaconie in Almere en het jongerenproject NEON in Groningen, gesteund door

Kerk in Actie, willen dit tegengaan.

In Almere is een sociale supermarkt opgezet, waar arme mensen met een speciaal pasje zelf boodschappen kunnen uitzoeken in plaats van een voedselpakket uitgereikt te krijgen.

Daarnaast krijgen ze ook andere vormen van hulp, zodat de problemen structureel worden aangepakt. Op het platteland van Oost-Groningen groeien relatief veel jongeren op in



werkloosheid, armoede, met een lage of geen opleiding en schulden. Medewerkers van NEON kijken naar de talenten van jongeren, zodat ze weer kunnen groeien. De opbrengst van de collecte, is bestemd voor dit werk in Almere en Oost-Groningen en andere diaconale projecten in Nederland van Kerk in Actie. Kom in beweging... zodat kansarme mensen in Nederland weer op eigen benen kunnen staan.

30 maart: Kerk in Actie; zending

Sta stil bij inheemse volken

In deze collecte staat Kerk in Actie partner COMIN in Brazilië centraal. Brazilië telt een groot aantal inheemse volken. Hun cultuur en land worden op allerlei manieren bedreigd en de oorspronkelijke bevolking wordt nog steeds zwaar gediscrimineerd. Ook binnen de kerken is er nauwelijks oog voor hen. De Lutherse kerk richtte de 'Zendingsraad onder de inheemsen' (COMIN) op. COMIN steunt de inheemse bevolking als het gaat om landbouw, gezondheidszorg en onderwijs. Via opleidingen binnen de kerk worden aankomende predikanten bekend en bewust gemaakt van het bestaan, de cultuur en de waarde van die volken. zoveel discriminatie in het verleden voelt het heel goed om nu met respect behandeld te worden.'

6 april: Kerk in Actie; Binnenlands diaconaat

Sta stil bij eenzaamheid op straat



Op zondag 6 april staat in de landelijke collecte het diaconale werk van Kerk in Actie centraal. Ook in Nederland zijn er mensen die op straat leven. Die voortdurend op zoek zijn naar eten, kleding, geld en een slaapplek. Een eenzaam bestaan, want ze hebben nauwelijks contact hebben met andere mensen. Op straat leven is een stressvol bestaan omdat je constant bezig bent met overleven. In plaatsen als

Amsterdam en Wageningen zijn inloophuizen en straatpastoraat een goede aanvulling op de gemeentelijke hulp. Een plek voor rust, ontmoeting en bezinning is voor deze groep Nederlanders geen luxe maar pure noodzaak. Kerk in Actie steunt organisaties die mensen helpen zoals de daklozen in Amsterdam of de eenzamen in Wageningen. De kerk helpt hen uit hun sociale isolement. Kom in beweging...

13 april: Kerk in Actie; werelddiaconaat Sta stil bij droogte in Burkina Faso



Door extreme droogte mislukt de oogst in Burkina Faso al jaren. Hierdoor lijden veel mensen honger, want 80% van de bevolking van Burkina Faso leeft van de landbouw. De christelijke organisatie ODE (partner van Kerk in Actie) zet zich in om gezinnen en dorpen te ondersteunen in de strijd tegen de droogte. ODE slaat waterputten, geeft zaaigoed en meststoffen aan boeren en verstrekt microkredieten, bijvoorbeeld

voor het opzetten van kleinschalige bedrijven. Op deze palmzondag vragen wij uw bijdrage voor de gezinnen in Burkina Faso en andere projecten van Kerk in Actie. Kom in beweging...

20 april: Jeugdwerk; JOP

Met Pasen is de landelijke collecte bestemd voor JOP, Jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk in de Nederland. Het is het verlangen van JOP, en van de jeugdwerkers die JOP ontmoet, dat elk kind zich geliefd weet door God. Daarom zet JOP zich in voor aansprekend jeugdwerk met inspirerende activiteiten en materialen.

De 40dagentijd was een periode van stilte en bezinning. Met Pasen breekt een nieuwe morgen aan en is het tijd om van je te laten horen: voor iedereen is er het goede nieuws van Jezus' opstanding. In het jeugdwerk kunnen kinderen en jongeren ontdekken wat dit

goede nieuws en wat geloven voor hen betekent. Dat vraagt om een bijdrage van iedereen. Daar hebben we elkaar, jong en oud voor nodig. Zonder uw steun kan JOP dit werk voor kinderen, jongeren en de jeugdwerkers niet uitvoeren.

27 april: Eredienst en kerkmuziek

Houd de lofzang gaande!

De landelijke collecte van de Protestantse Kerk op zondag 27 april is bestemd voor Eredienst en Kerkmuziek. In de zondagse eredienst is muziek van groot belang. In muziek en zang uiten we onze gevoelens van zorg en verdriet, maar ook van blijdschap, hoop en vertrouwen. De Protestantse Kerk ondersteunt de gemeenten om de muziek te laten klinken door het maken van toerustingsmateriaal en het organiseren van bijeenkomsten voor predikanten, kerkmusici, cantorijen en gemeenteleden, bijvoorbeeld over het liedboek dat in 2013



verscheen. Want het in gebruik nemen van een nieuw liedboek is niet voor iedere gemeente even makkelijk. Met de opbrengst van de collecte voor Eredienst en Kerkmuziek kan de Protestantse Kerk gemeenten blijven ondersteunen om de muziek een goede plek te geven in de eredienst. We bevelen de collecte daarom van harte bij u aan, want we zouden de muziek toch niet kunnen missen?

4 mei: niet bekend

11 mei: Missionair werk en kerkgroei

Missionair Werk & Kerkgroei van de Protestantse Kerk in Nederland wil plaatselijke gemeenten graag uitdagen om 'kerk naar buiten' te zijn. Om dat wat van binnen zit - het geloof - naar buiten te brengen en dat op zo'n manier dat het aantrekkingskracht heeft op anderen. Missionair gemeente-zijn noemen we dat.

Het team houdt zich onder meer bezig met het ontwikkelen van materiaal en het ondersteunen van initiatieven waarmee: kerkelijke gemeenten mensen van binnen en buiten de gemeente welkom kunnen heten en aanspreken; mensen kunnen kennismaken met de kerk en de christelijke geloofstraditie; het evangelie zichtbaar

wordt gemaakt in de samenleving, in het leven van dorp, buurt, wijk of stadsdeel.

18 mei: Stichting Geever

Stichting GeeVer ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking in Zeeland bij hun deelname in kerk en samenleving en bevordert de geestelijke verzorging. Zij doet dit door: Inclusie van



mensen met een verstandelijke beperking in de kerkelijke gemeente of parochie. De ontwikkeling van aangepaste activiteiten zoals catechese en groot huisbezoek. Het

organiseren van aangepaste vieringen en snoezelvieringen. Pastorale begeleiding van mensen met een beperking ook bij rouw en verliesverwerking

25 mei: Lilianefonds



Open de wereld voor een kind met een handicap

Het Liliane Fonds wil de wereld openen voor kinderen en jongeren met een handicap in ontwikkelingslanden. Zodat ze kunnen meedoen en meetellen in hun gemeenschap.

Samen met lokale contactpersonen zorgen we voor directe, persoonsgerichte en kleinschalige hulp op maat. Met persoonlijke aandacht en (para)medische en sociale revalidatie stimuleren we de groei van het kind. Tegelijkertijd proberen we de omgeving te ontsluiten en de

toekomstkansen van het kind te verbeteren door onderwijs, werk en inkomen. Een behoorlijk bestaan is geen gunst, het is een basisrecht van elk kind.

Gemeenteavond

Datum: maandag 7 april 2014

Plaats: De Kogge Sluis

Tijd: 19.30u

Onderwerp: Leve de Zuidwesthoek (deel II)

Denk mee over de toekomst onze gemeente!

Gebeden bij het afscheid van de kerk in Retranchement



Bij de tafel:

- v. Christus, onze gastheer,
die ons aan uw tafel hebt gevoed
met uw eigen leven,
nu wij afscheid nemen van dit kerkgebouw
smeken wij:
blijf ons versterken met uw gaven,
wees onze reisgenoot
op weg naar uw toekomst.
Zo bidden wij:
- a. Blijf in ons midden,
ga met ons mee.**

Bij de plaats (knielbank) waar ambtsdragers zijn bevestigd en catechisanten belijdenis aflegden, waar tijdens trouwvieringen werd geknield en bij uitvaartdiensten de kist met de gestorvene stond:

- v. God die trouw blijft, in leven en sterven,
op deze plaats
waar ambtsdragers zijn bevestigd,
geloofsleerlingen belijdenis deden,
mensen werden gezegend in hun trouw voor
elkaar,
waar wij afscheid hebben genomen
van wie ons lief waren,
smeken wij:
blijf ons allen met uw zegen nabij,
Één kerk in hemel en op aarde.
Zo bidden wij:
- a. Blijf in ons midden,
ga met ons mee.**

Bij de kansel:

- v. God die uw Woord doet klinken,
en met uw Geest ons opwekt
tot lofzang en gebed,
wij smeken u:
blijf ons met uw Woord nabij
spreek ons aan en wijs ons de weg.
Zo bidden wij:
- a. Blijf in ons midden,
ga met ons mee.**

Bij de doopvont:

- v. God die uw naam wilt verbinden
met de namen van mensenkinderen,

hier waar velen de doop hebben ontvangen

smeken wij:

dat wij van dag tot dag

leven uit de genade van de doop

en aanvaarden dat wij aanvaard zijn.

Zo bidden wij:

a. Blijf in ons midden,

ga met ons mee.

Bij de paaskaars:

v. O licht van de verrijzenis,

dat alle duister verdrijft,

o vuurkolom in onze nacht

nu wij opbreken van hier,

smeken wij u:

ga met uw licht ons voor

op weg naar uw koninkrijk.

Zo bidden wij:..

a. Blijf in ons midden,

ga met ons mee.

Agenda

Gesprekskring

Twee keer per maand ontmoet een groepje gemeenteleden elkaar rondom een thema, (bijbel)tekst, lied, gedicht, (bijbel)film. Met elkaar is een jaar-programma afgesproken. Een ieder die mee wil doen is van harte welkom. Wat aan bod komt zijn de wonderverhalen in de bijbel. Hoe die te verstaan, hoe hebben de mensen destijds ze verstaan, hoe verstond Jezus zelf zijn optreden? We komen bij elkaar van 14.30-17.00 uur in De Kogge te Sluis. Informatie: Ds. I. Nietveld, tel. 0117-720413

Maandelijks filmavonden

27 maart: As it is in heaven



Dirigent Daniel Dareus toert om de wereld met zijn wereldberoemde muziekstukken en staat dag na dag op het podium. Tot hij een hartaanval krijgt en het op doktersadvies rustiger aan moet doen. Hij keert terug naar zijn geboortedorp en neemt een andere naam aan om zijn aanwezigheid geheim te houden. In die tijd van bezinning moet hij onder ogen zien dat zijn carrière slechts een vlucht was uit zijn ongelukkige jeugdijaren. En dat terwijl hij juist weer woont tussen dezelfde mensen van toen.

Plaats: Zwingebouw, Cadzand. Inloop vanaf 19.00u. Koffie en thee staan klaar. Aanvang film: 19.30u

Wat is er te beleven in de gemeenten van de Protestantse Kerk in West Zeeuws-Vlaanderen?

april 2014

2-apr; 14:00; Jeugd van vroeger; Breskens, de Ontmoeting, Dorpsstr. 50; gezellige middag met spelletjes

6-apr; 17:00; Taize-gebedsdienst; Oostburg, Kerkplein 1

26-apr; 7:30-13:30; Markt van Verbinding, Protestantse Kerk, Schoondijke, verkoop van tweedehandsspullen, koffie en thee met appelflap, soepproeverij, spelletjes.

26-apr; 9:30-16:00; Koningsdag-bazar; Oostburg, Kerkplein 2, verkoop van wafels, handwerken, koffie en thee.

27-apr; 9:30; gospeldienst; Breskens, Dorpsstraat 50; m.m.v. Piet Brakman

Elke woensdag; 9:30; De Open Kring; Oostburg, Kerkplein 2, Ontmoeting en vaak iets extra's

Kunstkring Sint Anna

‘Deirdre en de zonen van Usnach’ - een muzikale Ierse sage in Sint Anna ter Muiden. zondag 30 maart, 15.00u. Entree: €10,-

De eeuwenoude Ierse legende van Deirdre, die de hand van de koning afwees om met haar geliefde Ierland te ontvluchten, het noodlot tegemoet, werd aan het begin van de vorige eeuw opnieuw verteld door Adriaan Roland Holst. De mystieke sfeer van dit verhaal was voor componiste Els Millenaar (Oost-Souburg 1956) de inspiratie voor een muzikale versie ervan. Zij schreef muziek voor blokfluitensemble, zang en harp, in totaal zijn er in deze voorstelling zestien composities te horen. Sommige delen zijn bewerkingen van traditionele Ierse melodieën, andere zijn originele composities die soms refereren aan een bekende melodie, en soms ook puur als illustratie van het moment in het verhaal geschreven zijn.

Het verhaal van Roland Holst is verkort en aangepast door verteller Ronald Rijkse (Goes 1946), maar met behoud van authentieke fragmenten. Hij zal deze versie ten gehore brengen, omlijst door de composities van Els Millenaar.

Het uitvoerend blokfluitensemble is het Zeeuwse ‘Alma del Core’, bestaande uit 4 blokfluitistes. Het ensemble staat onder leiding van Marja Smet, afgestudeerd blokfluitiste aan het Sweelinck Conservatorium te Amsterdam. Zij is actief als blokfluitiste en zangeres in diverse ensembles.

Renske Breeman (Heinkenszand 1976) zal de harppartijen ten gehore brengen. Zij studeerde muziektherapie aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, hoofdinstrument harp.

Het geheel belooft een bijzondere en afwisselende voorstelling te worden, in Ierse sfeer, waar vertelling, blokfluitmuziek, harpspel en zang elkaar afwisselen. En dit alles van ‘eigen Zeeuwse bodem’.

U bent van harte welkom in Sint Anna ter Muiden!

Wereldvredesvlamconcert

Tweede Paasdag 21 april 2014

Tijd: 16.00 uur (kerk open 15.15 uur) Plaats: kerk Cadzand. Entree: € 15,00 (voorverkoop), € 16,50 in de kerk

De Stichting Wereldvredesvlam Cadzand nodigt iedereen uit voor haar jaarlijks Paasconcert in Cadzand.

Dit jaar wordt het concert verzorgd door het Zeeuws-Vlaams Kamerkoor o.l.v. Marcel van Westen, dat een grote naam heeft in het vertolken van klassieke koormuziek (Bach!) en al vele jaren een vaste waarde is, in en buiten de regio. We zijn blij dat dit koor nu in Cadzand wil optreden. Speciaal voor dit Vlam-concert is er een sprankelend programma samengesteld rond de Met een gratis drankje na afloop in de kerk.

Nieuws van het cluster West Zeeuws Vlaanderen

Nieuwe kansen en mogelijkheden

Door samen te werken, zoals in het cluster West Zeeuws-Vlaanderen ontstaan nieuwe kansen en mogelijkheden. Geen van de afzonderlijke gemeenten zou immers in staat zijn om een project als het ontmoetingscentrum is, alleen van de grond te tillen, maar door samen te werken wordt het haalbaar. Op de laatste dag van februari werden de twee panden aan het Raadhuisplein in Oostburg gekocht, met als doelstelling om er een ontmoetingscentrum te vestigen voor mensen uit de hele streek.

Doelstelling

Dit centrum gaat de gemeenten helpen om uitdrukking te geven aan hun roeping in de samenleving. Het wordt een plek waar een luisterend oor en een open hart is voor de vragen en problemen van mensen. Maar ook een plek waar mensen terecht kunnen met levensvragen. Een missionair-diaconale functie dus.

Naam

Het ontmoetingscentrum heeft ook een naam gekregen: JOTA. En als u denkt "Daar snap ik geen jota van", slaat u de spijker precies op

zijn kop. Want JOTA zal gaandeweg een begrip worden in de West Zeeuws-Vlaamse samenleving. Dat wordt ingevuld door de mensen die er werken, door de mensen, die er komen, door de activiteiten die ontplooid worden. Daardoor is het ook steeds in ontwikkeling, omdat de vragen en behoeften in de samenleving zullen veranderen en de deelnemers ook.

JOTA moet de klank krijgen van gastvrijheid, ontmoeting, ruimte om jezelf te zijn, een plek waar je iets lekkers kunt eten of drinken, alleen of samen, tegen een faire prijs, waar iets te beleven valt, waar je spullen kunt (laten) repareren, waar nagedacht wordt over en gewerkt wordt aan een duurzame samenleving.

Investeerders gezocht

De diaconieën van Breskens en Oostburg en de diaconie en het college van kerkrentmeesters van “de Verbinding” hebben geïnvesteerd in de aankoop van het pand. Nu is het de beurt aan gemeenteleden om een bijdrage te leveren, waaronder ook mensen, die zichzelf niet rekenen tot de actieve kern van de gemeente, maar dit een goed initiatief vinden van de kerken. Dat kan door het aankopen van de obligaties, die binnenkort zullen worden uitgegeven. Voor € 100,- kunt u al meedoen. Dat kan ook in de vorm van vrijwilligerswerk bij het opknappen van het centrum. Er zijn klussen op maat, dus voor ieders kwaliteiten en voor zoveel tijd als u beschikbaar stelt. Hierover graag contact opnemen met het bouwteam, via jaap.steeneveld@zeelandnet.nl of telefoon 06-51253063.

Het communicatieteam





Kleurplaat Palmpasen



Vervolg adressen:

Diakenen:

Mevr. W.W. Prins

Dinsdagstraat 41 4524 AM Sluis, 0117-462163

Mevr. N. Spierenburg- la Gasse, lid moderamen

Zwartepolderweg 2/a, 4506 HV Cadzand, Tel. 0117-392211

Mevr. M.C. Barendse- de Smit voor de diensten in Rozenoord.

St. Jansstraat 2 4524 AJ Sluis 0117-461465, bgg 461485

Rekeningnummers

Diakonie NL47 RABO 0147 8024 74

Kerkrentmeesters: NL 18 RABO 01478293 80

Koster/beheerders

Sluis, Multifunctioneel Centrum De Kogge, **Sint Anna ter Muiden:**

Mevr. J. du Fossé-Louweret,

Zuiddijkstraat 94, 4524 AT Sluis, 0117-462346

Cadzand: De kosterdiensten worden bij maandelijksse toerbeurt verzorgd door vrijwilligers

't **Zwin:** Mevr. R. Westendorp.

't Lambertusstraatje 2, 4506 AS Cadzand, 0117-308900. Mobiel:

0657600255. E-mail: hetzwingebouw@gmail.com

Bloemendiensten

Mevr. M.C. Barendse-de Smit, Sluis en Sint Anna ter Muiden

St. Jansstraat 2 4524 AJ Sluis 0117-461465 bgg 461485

Mevr. M.C. V.d. Luijster-Vasseur, Cadzand

Badhuisweg 56 4506 BC Cadzand, 0117-391492

Mevr. D.M. de Feijter-Risseeuw, Retranchement

Achterweg 1a 4525 LL Retranchement, 0117-391328

Kerkdiensten

(in de periode maart- mei)

23 mrt	Sluis	10.00u	Ds. I. Nietveld
30 mrt	Cadzand	10.00u	Dhr. W. Kruidenier
2 apr	Rozenoord	14.00u	Mevr. Reijnhoudt
6 apr	Sluis	10.00u	Dhr. D. Schriek
13 april	Sluis	10.00u	Ds. I. Nietveld
17 apr	Rozenoord	14.00u	Ds. I. Nietveld
17 apr	Sint Anna	19.30u	Ds. I. Nietveld
18 apr	Sluis	19.30u	Ds. I. Nietveld
19 apr	Cadzand	21.00u	Ds. I. Nietveld
20 apr	Cadzand	9.30u	Ds. I. Nietveld
27 apr	Sint Anna	10.00u	Dhr H.J. vd Meulen
30 apr	Rozenoord	14.00u	Ds. R. Wasterval
4 mei	VEG Nieuwvliet	10.00u	Ds. I. Nietveld
11 mei	Sluis	10.00u	Dhr. D. Schriek
14 mei	Rozenoord	14.00u	Dhr W. Kruidenier
18 mei	Sluis	10.00u	Ds. I. Nietveld
25 mei	Sluis	10.00u	Ds. I. Nietveld

