



Protestantse
Kerk

DE ZUIDWESTHOEK

22e jaargang nr. 1, januari 2016



**KERKBLAD VAN DE
“PROTESTANTSE GEMEENTE ZUIDWESTHOEK
TE SLUIS e.o.”**

Adressen

Predikant:

Ds.I.J. Nietveld, lid moderamen
Vijverstraat 17, 4506 AK Cadzand , 0117 - 720413
inietveld@zeelandnet.nl

Secretariaat:

Centraal postadres: Postbus 11, 4524 ZG Sluis

Scriba: Scriba: mevr. J. Bakker-Hamelink
Zuidzandseweg 6, 4506 HC Cadzand , 0117-851957
scribazwh@zeelandnet.nl

Website: www.pknzuidwesthoek.nl

Ouderlingen:

Mevr. J. Bakker-Hamelink , scriba, lid moderamen
Zuidzandseweg 6, 4506 HC Cadzand ,0117-851957

Ouderling -Kerkrentmeesters:

Dhr. J.Dees
Nieuwvlietseweg 17, 4504 AD Nieuwvliet, 0117-376660

Kerkrentmeester:

Mevr. R. Francke-Pladdet, kerkrentmeester
Badhuisweg 3, 4506 BA Cadzand. 0117-391548

'De Zuidwesthoek' is het kerkblad van de Protestantse Gemeente Zuidwesthoek te Sluis e.o.

Redactie:

Nelly Verplanke. (secr.) Badhuisweg 33, 4506 BA Cadzand. 0117-391700.

e-mail: nellieverp@zeelandnet.nl

Minke Meijer: e-mail: strijder@xs4all.nl.

Wil Prins: email: wprins@zeelandnet.nl

Een jaarabonnement kost € 12,50 en gaat in per 1 januari.

rekeningnr: NL 18 RABO 0147829380 t.n.v.: CvK Zuidwesthoek te Sluis

Sluitingsdatum volgend nummer:

9 maart 2016

Bezorgdatum volgend nummer:

19 maart 2016

Inhoudsopgave

Adressen	2
Stenen in de vijver	4
In memoriam	6
Verjaardagen	11
Kersttentie van de bloemendienst	12
Collecten: opbrengsten	16
Collectedoelen	17
Uit de kerkenraad	21
Jaarverslag stuiveractie	23
Maaltijd 4 ^e advent en kerstkaars	24
Kerstavonddienst	25
Vorming en toerusting	27
Bibliodrama	29
Kleurplaat	30
Vervolg adressen	31
Rooster kerkdiensten	32

KOPIJ ZUIDWESTHOEK maart 2016

Sluitingsdatum: 9 maart 2016

Abonnement Zuidwesthoek 2016:

Wilt u ook in 2016 een papieren versie van het kerkblad ontvangen? Wilt u dan de kosten ad €12,50 overmaken aan: CvK Zuidwesthoek Sluis Rekeningnr:

NL18 RABO 01478 29380

Stenen in de vijver

De derde zondag van januari begint de gebedsweek voor de eenheid. Een aantal jaren geleden luidde het thema ‘In Mijn hand zullen ze één worden’, naar Ezechiël 37, vers 19. Deze profeet moest op een stuk hout ‘Juda’ schrijven en op een ander stuk hout ‘Jozef’ en die twee samen in zijn hand houden als was het één stuk hout. En als de mensen ernaar vragen wat daar de bedoeling van is, moet hij vertellen dat God zijn volk weer tot een eenheid zal smeden en terug zal brengen uit de ballingschap. Je zou zeggen: als je dat ziet begrijp je toch wel wat daar de betekenis van is en hoef je er niet naar te vragen.

Maar de mensen hebben het gevraagd. Het kwam gewoon niet bij ze op om te denken dat het ooit mogelijk zou worden: Israël terug uit ballingschap en weer één land en één volk. Zo gewend waren zij aan scheiding, verdeeldheid. Zoals verdeeldheid in onze wereld tussen blanken en zwarten lang en op veel plaatsen nog altijd de gewoonste zaak van de was c.q. is. We zien en ervaren verdeeldheid in gezinnen, families, tussen bevolkingsgroepen en zelfs tussen kerken.

En altijd komt het ergens vandaan; is het ergens ooit begonnen. In Israël was dit ongeveer 300 jaar voor Ezechiël begonnen, in een tweestrijd om het koningschap. En in de loop van de tijd was het zo gewoon geworden, dat iedereen je voor gek zou verklaren als je zou zeggen dat er een dag komt dat het weer één volk zou zijn. Het leek onmogelijk en lag buiten de horizon van denken. Zoals bijvoorbeeld in de voormalige DDR het voor onmogelijk werd gehouden dat de muur die scheiding maakte tussen Oost en West zou worden afgebroken. En zoals de droom die ooit door werd uitgesproken door Martin Luther King voor onmogelijk werd gehouden. Maar wat voor

mensen onmogelijk is mogelijk bij God. En het is opmerkelijk dat het gebed van talloze christenen hierbij een grote rol heeft gespeeld. Lees het boek of zie de film ‘Het wonder van Leipzig’.

Als het gaat om zoeken naar eenheid en bidden om eenheid lijkt het ook om iets te gaan dat menselijkerwijs gesproken haast niet mogelijk is. Het gaat immers om een diepe eenheid in een verbondenheid die veelmeer is dan welke organisatievorm ook maar. Het is een eenheid die gefundeerd is in de eenheid in God zelf. En die tot gevolg heeft een eenheid in zin, doel, streven en geest, zonder geldingsdrang en eigenwaan. Lees hiervoor maar eens in de brief aan de Filippenzen hoofdstuk 2, vers 2. En als de verdeeldheid in Israël zich in al die jaren steeds meer nestelde is het niet vreemd om eens terug te kijken en te zien wat er in de afgelopen 300 jaar gegroeid is aan verdeeldheid tussen kerken. Waar de wortels liggen van verwijdering, vooroordelen en misverstanden tussen kerken, gemeenten en bewegingen. En ons daarover te verootmoedigen en te zeggen: het had niet moeten gebeuren en wij willen het anders. En samen te zoeken naar de gezindheid van God daarin, zoals Hij zich aan ons te kennen heeft gegeven in zijn Zoon. Wanneer mensen elkaar gaan herkennen in hun liefde voor God kunnen vertrouwen en liefde groeien en zal de eensgezindheid steeds meer toenemen en resulteren in prachtige initiatieven en gevolgen. Zo kan heel het evangelie door heel de kerk ook hier in heel West Zeeuws-Vlaanderen worden gebracht.

Bovenstaande is een bewerking van een gebedsdienst van de Raad van Kerken, gehouden op 18-01-2009 in de Nieuwe Kerk te Amsterdam. Graag wens ik u vrede en alle goeds in 2016!

Ds. Irma Nietveld

(I)In memoriam mevrouw Francine Janna Fremouw-la Gasse

Op 2 december is op haar kamer in Rozenoord overleden mevrouw Francine Janna Fremouw-la Gasse. Ze werd geboren op 29 april 1921, in Cadzand-Bad, nabij het haventje. Haar ouders Jan la Gasse en Alphonsine Verbuijt hadden al drie zonen: Bram, Sander en Ko. Francine was een nakomertje. Ze was nog maar een kind toen ze als half-wees achter bleef met moeder en jongste broer Ko. Francine moest al vroeg meehelpen om de kost te verdienen. Begin van de oorlog werd hun huis geconfisqueerd en overbrugden ze de bezettingsjaren bij een boer in Cadzand-dorp. Daar woonde ook Jan Fremouw. Zijn ouders dreven een VeGe winkeltje aan huis. Francine en Jan traden op 19 mei 1950 in het huwelijk. Na enige tijd konden zij een woning betrekken vlak naast moeder. Francine startte daar haar eigen VeGe winkel die gaande weg uitbreidde tot een heuse supermarkt waar meerdere familieleden werkten. Het was haar lust en haar leven. Aan de andere kant bleef ze zichzelf ontwikkelen. Ze las graag en had een brede interesse. Voor dochter Ivonne was Francine een voor haar tijd moderne moeder. Rond haar 50^{ste} nam ze samen met Ivonne yoga-les in Knokke. Tot haar 80^{ste} volgde ze wekelijks trouw de lessen, wat haar tot op het laatst van haar leven een ongekende soepelheid gaf. Daarnaast bleek er in haar een formidabel teken- en schildertalent te schuilen. Ivonne ontmoette tijdens haar studie in Gent de student Per Aaft uit Noorwegen. Francine drukte haar enig kind op het hart te kiezen voor waar ze gelukkig van wordt. Ivonne en Per trouwden en verhuisden naar het verre Noorwegen. Voortaan spraken ze elkaar dagelijks per telefoon en 2 keer per jaar vierden ze samen vakantie, in Noorwegen en in Cadzand-Bad. De kleinkinderen Annicken en Jan Arne worden geboren, en vele jaren later 4 prachtige achterkleinkinderen. In 2003 overlijdt Jan. Na een huwelijk van 50 jaar moet Francine alleen

verder. En dan komt aan het licht wat al langere tijd gaande is: ze lijdt aan dementie. Een moeilijke tijd breekt aan. In 2005 kan ze verhuizen naar Rozenoord, in 2011 naar afdeling Kolfweide. Ieder jaar kwamen familieleden over uit Noorwegen. Ze genoot volop van haar achterkleinkinderen, ook deze zomer nog. Daarna liep haar gezondheid snel terug. Haar kleindochter is tussendoor overgekomen en daarna zijn Ivonne en Per gebleven. In de vroege decembermorgen is Francine rustig ingeslapen. We hebben afscheid van haar genomen in de Blauwe Toren te Brugge. Zij ruste in vrede. Wij wensen Ivonne, Per en (achter)kleinkinderen sterkte in deze dagen van rouw.

(II) In memoriam de heer Marinus Francke

In de vroege ochtend van de eerste dag van het jaar 2016 is overleden Marinus Francke.

Hij mocht tweede kerstdag de leeftijd van 89 jaren bereiken. Rinus is geboren in 1926 te Serooskerke op Walcheren. Zijn ouders waren Abraham Francke en Janna de Buck.

Te midden van 9 broers en zussen was hij hun 5^{de} kind.

Tijdens de oorlogsjaren volgde hij op Walcheren de Middelbare Landbouwschool. In het laatste oorlogsjaar moest hij een bizarre tocht ondernemen die hem nooit meer losliet. Vanaf de zuidkust van België probeerde hij naar huis te komen. Via Breskens en Terneuzen bleek de overtocht niet mogelijk. Uiteindelijk bereikte Rinus Antwerpen, waar hij niet ongehavend uit een zwaar bombardement kwam. Walcheren stond inmiddels onder water; hij vond onderdak in Zuid-Beveland. Na de oorlog kwam hij in dienst bij de landbouwvoorlichtingsdienst en verhuisde naar Biervliet. Op 29

januari 1954 huwde hij met Maria Koole uit Sint Laurens. De tekst die de kerkenraad het jonge echtpaar meegaf was psalm 121 vers 8. Ze gingen wonen in Biervliet, waar zoon Ab geboren werd. Het bedrijf verhuisde naar Axel en het gezin verhuisde mee. Dochter Jeanet werd geboren. Rinus wisselde van werkkring en werd vertegenwoordiger van landbouwwerktuigen. Een boeiende tijd, want na WO II was de mechanisatie volop in opkomst. Bij Rinus groeide het verlangen iets voor zichzelf doen. Dat lukte: in 1965 kon hij een Loonbedrijf in Cadzand overnemen. Rond de jaren '90 na Ab het bedrijf over en ging Rinus met pensioen. Maar hij stopte niet met werken, want werken was zijn grote hobby. Daarnaast hield hij van huis uit van muziek, zingen in koren, een goed boek lezen en het uitpluizen van de familiestamboom. Hij is ook twee maal naar Brazilië gereisd en heeft daar Zeeuwse emigranten bezocht.

Zijn vrouw overleed na een moeilijk ziekbed in december 2006. Rinus sloeg zich er doorheen zo goed en zo kwaad dat ging. Hij stopte met werken en stortte zich op de bouw van een seniorenwoning achter zijn huis. Zo kon hij blijven wonen op zijn vertrouwde plek aan de Badhuisweg, met de kinderen en kleinkinderen om zich heen. De laatste drie jaar minderde zijn gezondheid zienderogen. Moge hij nu rusten in vrede. Wij wensen Ab, Ria, Jeanet, Marc, David en Hannah veel sterkte toe in de dagen die komen.

Als u dit leest heeft de begrafenis plaatsgevonden op vrijdag 8 januari te Cadzand.

(III) In memoriam de heer Willem de Ruijter

In de avond van 1 januari is overleden de heer Willem de Ruijter. Hij werd geboren op 28 april 1929. Zijn vrouw Maria Martha Keijmel overleed afgelopen jaar na een korte hevige ziekte. Hij kampte zelf al langer met een broze gezondheid en belandde enige tijd in het ziekenhuis. Zelfstandig wonen in het huis aan de Sint Annastraat was bijna ondoenlijk. Uiteindelijk kreeg hij een indicatie voor Woonzorgcentrum Rozenoord. Daar kende hij diverse mensen, waaronder zijn schoonzus en het echtpaar Bodderij. Op veel vakantiefoto's staan beide echtparen; ieder met de eigen caravan, samen er op uit. Hij was tevreden met de verzorging en aandacht in Rozenoord, maar het leven zonder zijn vrouw viel hem zwaar. Hij verlangde ernaar bij haar te zijn. Moge hij rusten in vrede. Wij wensen Rudi en Sandra, Ronny en Fabienne, kleinkinderen en achterkleinkinderen veel sterkte nu zij binnen een jaar ook vader en (over)grootvader moeten missen.

Als u dit leest heeft de crematie plaatsgevonden donderdag 7 januari te Brugge.

(IV) In memoriam de heer Piet Johannes Bodderij

Nog geen dag na het overlijden van zijn vriend Willy is in Rozenoord onverwacht overleden de heer Piet Johannes Bodderij. Marktplein 11 Sint Anna ter Muiden, Hij werd geboren op 12 oktober 1929 in Sint Anna ter Muiden. Daar heeft hij samen met zijn vrouw Marie Elisabeth de Gardeijn gewoond aan Marktplein 11. Het echtpaar is kinderloos gebleven maar neefjes en nichtjes waren er altijd welkom. Piet en Rie trokken er samen veel op uit. Haar

gezondheid liet het de laatste jaren steeds meer afweten. Zodoende verhuisden ze naar een echtparenkamer in Rozenoord. Piet kon met iedereen een babbel maken, hielp waar hij kon, had het biljart zijn vlak bij voordeur, en zijn auto en scootmobiel in de garage beneden. Al met al vond hij zijn draai. Tot afgelopen najaar zijn vrouw overleed. Hij verhuisde naar een andere kamer maar heeft niet meer kunnen aarden. Op 2 januari rond het middaguur is hij plotseling overleden. Moge ook hij rusten in vrede. Zijn neven en nichten hebben op korte tijd hun bijzondere oom en tante verloren. Wij wensen Pim en Anja, Tanja en Jaap, Jaap en Marloes veel sterkte toe. Als u dit leest heeft de crematie plaatsgehad zaterdag 9 januari in Terneuzen.



Verjaardagen 17 januari t /m 23 maart 2016

Mevr. J.A. de Groote- van Hee	Oostburg	17-01-1923
Mevr. S.P. de Lijser- Elfrink	Cadzand	17-01-1931
Mevr. M.C. v/d Luijster- Vasseur	Cadzand	18-01-1932
Dhr. I. Risseeuw	Oostburg	29-01-1930
Mevr. W.M. Willemsen- Zonnevjlle	Sluis	31-01-1924
Mevr. E. Staal- Haak	Sluis	04-02-1920
Dhr. I.J. van Dale	Cadzand	05-02-1933
Mevr. J.S. Doornebos- Lako	Cadzand	05-02-1929
Mevr. J.D.M. Beun	Cadzand	06-02-1934
Mevr. J.T.E. Toussaint- Buijs	Cadzand	06-02-1936
Dhr. J.S. Huigh	Oostburg	08-02-1934
Dhr. J.J. du Fossé	Sluis	11-02-1933
Dhr. H. Brevet	Cadzand	13-02-1936
Mevr. W. Voerman- Mak	Cadzand	17-02-1933
Mev. T.E. Luteijn- van As	Cadzand	18-02-1934
Dhr. J. Doornebos	Cadzand	26-02-1922
Mevr. M.C. van Dale-Adriaansen	Cadzand	02-03-1935
Mevr. J. Luteijn	Sluis	13-03-1913
Mevr.M.M. Mückenheim-v.Cruijningen	Cadzand	19-03-1925
Mevr. J.C. de Keuninck- de Meij	Sluis	23-03-1921



Kerstattentie van de bloemendienst

10 december kwamen de dames van de bloemendienst van de Zuidwesthoek bij elkaar om de kerstattentie te verzorgen voor de oudere leden in onze gemeente.

De dames van Sluis hadden een tijdje terug een leuk idee geopperd en waren hier mee aan de slag gegaan. Inventariseren wat er zoal ingekocht moest worden en hoeveel.

Die donderdag morgen kwamen we om 9.00 uur bijeen in de Kogge. Er stond al van alles klaar zodat we meteen aan de slag konden. Het voorbereidende werk zoals linten en folie op maat knippen was al door de Sluise dames gedaan. De kaartjes en labels aan de kerstpakketjes zijn allemaal gemaakt door Marion, de dochter van Jo van Deursen. Ook een heel karwei om dat zo netjes en precies voor elkaar te krijgen!

Na een kleine pauze met koffie en wat lekkers gingen we weer verder. We bleven maar tellen hoeveel pakketjes voor echtparen en alleenstaanden we moesten hebben, hoeveel koek en snoep er in moest, we waren geregeld de tel kwijt....

Om half een was de grootste klus geklaard en stonden er iets meer dan 100 pakketjes klaar. Ik moest naar huis omdat ik nog andere bezigheden had. De andere dames van Cadzand reden met mij mee zodat de Sluise dames ook nog eens alles moesten opruimen, ze hebben veel werk verzet!

Daarna zijn de pakketjes weggebracht. Met zo'n 9 dames in de bloemendienst was het een hele klus om dit allemaal voor de kerstdagen af te leveren. Maar zoals u op de foto ziet, de pakketjes

zijn heel leuk geworden en bij het afleveren kreeg ik veel complimenten.

Suzanne Smit



Inpakken kersttenties door dames bloemendienst



Bloemendienst Cadzand

De bloemen zijn gebracht bij de volgende personen:

dhr. de Graaf, dhr. Kools, mevr. van de Luijster, dhr. en mevr.
Goosens, dhr. Toussaint.

Ontvangen giften: € 30 (kerstattentie), € 45 bloemendienst.

Alle goede gevers(sters) hartelijk dank.

Bloemendienst Sluis

Na een drukke december maand zijn we dan in het nieuwe jaar 2016 aangeland.

De Kerstpresentjes werden weer in dank aangenomen, een mooie kaart, wat snoeperijen, is het niet voor jezelf dan om te trakteren en dat is ook leuk.

Veel werk was het om alles weer in orde te maken, maar met veel hulp kwam alles toch goed.

De dames van de Bloemendienst wensen U allen een gezond en gelukkig Nieuwjaar toe.

Hieronder de namen van de personen die we in de laatste maanden een bezoekje of een attentie hebben gebracht.

November: mevr. Risseeuw- de Regt, mevr. Quaak-Maas, mevr. De Kunder, mevr. C. Du Fosse, mevr. Mieras-de Jonge.

December: dhr. en mevr. Scheerens-van Halst en dhr. en mevr. Masclee- Spek, beide echtparen ter ere van hun huwelijksverjaardag en dhr. H. Willemkens.

Januari: dhr. M. Leenhouts, mevr. Bakker-Hellemond en mevr. De Bruijne-Visser.

We danken u voor de gulle gaven die we hebben ontvangen:
2 x 10 Euro, 2 x 15 Euro en 1x 50 Euro.

We gaan met goede moed en een hartelijke groet verder in 2016, de dames van de Bloemendienst, **Rie Barendse, Jo van Deursen en Nelly Vercruijsse.**

Collecten

Collecte opbrengsten in november en december 2015

	Diaconie	Kerkrentmeesters
November		
Cadzand	€ 87,95	€ 77,70
Sluis	- 88,25	-83,20
Rozenoord		-89,40
December		
Cadzand	€ --	€ --
Sluis	- 163,05	-158,20
Rozenoord		- 47,30

Opbrengst uitgangscollectes.

01-11-2015	De voedselbank.	€ 56,20
08-11-2015	Werelddiakonaat.	- 14,05
15-11-2015	Binnenlandsdiakonaat.	- 33,60
22-11-2015	Eigen werk van de diaconie.	- 120,45
29-11-2015	Missionair werk en kerkgroei.	- 41,00

06-12-2015	De voedselbank.	-	61,45
13-12-2015	Terres des hommes.	-	67,70
20-12-2015	Pastoraat.	-	32,35
25-12-2015	Kinderen in de knel.	-	86,25
31-12-2015	Oudejaarscollecte.	-	80,20

De collecte gehouden tijdens de Kerstavonddienst op 24 december in Cadzand heeft het mooi bedrag van € 1140,80 opgebracht. De collecte was bestemd voor de vluchtelingen.

Tijdens het kerstdiner in het Hart van Sluis heeft de diaconie € 175,00 aan giften gekregen. Hartelijk dank hiervoor.

Collectedoelen januari t/m maart -

17 januari is de collecte bestemd voor de oecumene. Zondag voor de eenheid. Toerusting voor leiders van migrantenkerken. In ons kleurrijke Nederland wonen honderdduizenden christenmigranten, die samenkomen in internationale of migrantenkerken. Veel van deze kerkleden zijn minder daadkrachtig of kampen met sociale en emotionele problemen. Voor leiders van de geloofsgemeenschappen is het een extra uitdaging om hun gemeenteleden met raad en daad bij te staan. Daarom rust SKIN, de vereniging van migranten- en internationale kerken, kerkleiders, pastors en oudsten met praktische trainingen toe om hun gemeenteleden te begeleiden in hun dagelijks

leven en werk. Voor de meeste deelnemers is het een uitdaging de bescheiden deelnamekosten te betalen. Om deze en andere toerustingactiviteiten toch mogelijk te maken, is steun via de collecte zeer welkom.

24 januari. Collecte Catechese en Educatie.

Wie een taak op zich neemt in de kerk, gaat een mooie uitdaging aan. Maar wat wordt er van je verwacht? En hoe ga je dat doen? Het PCTE, het toerustingcentrum van de Protestantse Kerk, traint vrijwilligers en professionals voor hun taken. Daarbij gaat het om leren met hoofd en hart, om verdieping van kennis en vaardigheden, maar ook om ontmoeting, uitwisseling en geloofsgesprekken. Het toerustingcentrum wil met haar aanbod aansluiten bij nieuwe vormen van leren die in de samenleving ontwikkeld worden, zoals bijvoorbeeld e-learning (leren via i-Pad of laptop) en leren in leergemeenschappen. Zo is er een pilot gestart om jeugdambtsdragers in een zelfde regio via een leergemeenschap met elkaar in verbinding te brengen. De collecteopbrengst wordt onder meer gebruikt om deze nieuwe manieren van leren verder te ontwikkelen.

31 januari collecteren we voor Missionair werk en Kerkgroei.

“Help de nieuwe kerk in Den Haag”. In de Haagse multiculturele wijk Moerwijk staat de Marcuskerk. Met de pioniersplek “MarcusConnect” wil deze kerk de sociale contacten in de wijk bevorderen en eenzaamheid bestrijden. Via onder meer een buurttuin, een Bible class en andere activiteiten raken steeds meer mensen hierbij betrokken. Eens in de twee weken koken en eten zij samen om elkaar beter te leren kennen. Ook de buurttuin is inmiddels een levendige ontmoetingsplek geworden. Met deze collecte helpt u

deze en ander pioniersplekken op een vernieuwende manier zichtbaar te zijn in de buurt.

7 februari is de collecte bestemd voor het werelddiaconaat.

“Geef voor gezond eten”.

Vandaag collecteren we voor het werelddiaconale werk van Kerk in Actie. In het bijzonder vragen wij uw aandacht voor het landbouwwerk van Trukajaya in Indonesië. Trukajaya maakt als diaconale organisatie deel uit van de Javaanse kerk. Op Centraal Java werkt Trukajaya met succes aan verbetering van de voedselsituatie op het platteland. Het voedingspatroon van de Javanen op het platteland is zo eenzijdig dat de kinderen ondervoed raken. Met steun van Kerk in Actie zorgt de kerkelijke organisatie Trukajaya ervoor dat de mensen op Java het lokale voedsel weer gaan waarderen en dat de landbouwproductie toeneemt. Ook helpt Trukajaya met microkredieten, zodat de been hun landbouwproducten kunnen bewerken en verkopen, om zo een eigen inkomen te verdienen. Uw gift is meer dan welkom in de collecte.

14 februari 40 dagen tijdcollecte binnenlands diaconaat.

“Een veilig thuis voor Oekraïense weeskinderen”. Weeskinderen in Oekraïne hebben behoefte aan een veilige omgeving, eten en onderwijs. De lokale kerk in het dorp Kovcheg heeft samen met World Partners een weeshuis opgericht voor kinderen van vier tot zestien jaar. Hier wonen 25 kinderen permanent. In het nabijgelegen dorp Zhovtneve kunnen kinderen in een dagcentrum van de kerk terecht voor een maaltijd en huiswerkbegeleiding. Voor 40 kinderen is het dagcentrum een veilige haven, waar ze kunnen eten en even onbezorgd spelen. Voor € 3,50 krijgt een kind een gezonde maaltijd, voor € 10,00 kan een kind een maand lang naar school, inclusief schooluniform en boeken.

21 februari collecteren we voor de Voorjaarszendingsweek.

Een nieuwe start voor kwetsbare vrouwen in India. Lange tijd hadden kerken in Noordoost-India weinig oog voor vrouwen die door de voortdurende etnische conflicten hun mannen verloren, in de prostitutie belandden, drugs gebruikten en hiv/aids opliepen. Totdat het Priscilla centrum bij deze kerken aanklopte. De organisatie vraagt een kerk om haar gebouw beschikbaar te stellen en cursusgeld te betalen voor tien kwetsbare vrouwen. De medewerkers van Priscilla geven deze vrouwen een jaar lang een vaktraining in naaien en weven. Ook kunnen de vrouwen bijbelonderwijs volgen, psychosociale begeleiding krijgen en zo nodig tijdelijke opvang. De kerken blijven omzien naar de vrouwen die getraind zijn. Eind 2017 wil Priscilla tien zelfstandige centra hebben opgezet waar elk jaar tien vrouwen afstuderen.

28 februari: Collecte Binnenlands diaconaat.

Een lach op het gezicht van kinderen in Nederland. Talloze kinderen in Nederland groeien in moeilijke omstandigheden op, bijvoorbeeld in de Haagse wijk Moerwijk. In deze wijk zijn veel sociale en financiële problemen, huiselijk geweld en drugsgerelateerde criminaliteit. De Kinderwinkel heeft zich ontwikkeld tot een onmisbare plek in de wijk waar de kinderen zich thuis kunnen voelen, samen kunnen spelen, sporten en knutselen. In Nederland wonen ook veel kinderen die gevlucht zijn. Zij hebben vaak indringende, ervaringen achter de rug. Stichting de Vrolijkheid organiseert voor kinderen en jongeren in asielzoekerscentra creatieve activiteiten zoals dans, theater, muziek en beeldende kunst om hun verhaal vorm te geven. Voor slechts €5,- kan een kind al een doe activiteit volgen.

6 maart: Collecte voor het themaland Wereldvrouwengebedsdag. 40dagentijdcollecte Binnenlands Diaconaat. Een steuntje in de rug voor migranten in Amsterdam. In het stadsdeel Amsterdam-Zuidoost wonen zo'n 80000 mensen van 135 nationaliteiten. De helft van hen is eerste generatie allochtoon. Velen kunnen de Nederlandse taal niet spreken en verdwalen in het woud van instanties. Daarnaast is er armoede en uitval op scholen. Sinds september 2010 staat midden in de Bijlmer het diaconaal oecumenisch centrum 'Stap verder' dat wordt gedragen door zes kerkelijke gemeenten in Zuidoost. 'Stap verder' heeft een spreekuur, verwijst mensen door naar instanties en biedt taallessen

Uit de kerkenraad

De kerkenraad vergaderde op 7 december 2015, besproken werd:

- De nieuwe gemeenteadviseur Anneloes Steglich wil graag contact met de kkr, zij is van harte welkom op een vergadering.
- verslag clustervergadering als vervolg op de beleidsdag van september 2015: de kkr vraagt om meer duidelijkheid over doel en werkwijze bij de genoemde verdere samenwerking in het cluster.
- De deelname van Diaconie aan ZWO projecten komt o.a. tot uiting in het geplande gesprek met mw H.Wapenaar, samen met Diaconie van andere gemeenten.
- Voortzetting van inzameling voor de Voedselbank blijft nodig, gemeenteleden dragen bij met producten en/of geld. Aanvulling met gemeenteleden die meewerken aan deze activiteit, is zeer welkom.
- De Prot.Steunstichting is opgeheven. De lage rentestand en de bankkosten zijn oorzaak dat te weinig middelen overblijven waarmee steun geboden kan worden. De inleg wordt teruggestort naar de deelnemende kerken.

- In de kerk van Cadzand zijn op advies van de Veiligheidsregio vluchtroute bordjes aangebracht, nodig bij een groot aantal bezoekers zoals tijdens de Kerstwijdingsdienst.
- Offertes vooraanpassingen in 't Zwin, één offerte is binnen, de andere volgt in komende dagen.
- Er is een gift ontvangen ad € 25 i.v.m. bezoek synagoge, waarvoor hartelijk dank. Het bedrag wordt bestemd t.b.v. de gemaakte kosten.
- Licentiekosten Liedboek 2013, afgesproken wordt om hiermee door te gaan. Het risico van een veel meer kostende boete, is te groot
- Voor de actie kerkbalans 2016 wordt evenals in 2015 een brief bijgevoegd met gegevens van de Zuidwesthoek i.p.v. een landelijke folder
- Documenten t.b.v. ANBI gegevens worden afgerond. Deze dienen voor 01-01-2016 op de website van de Zuidwesthoek geplaatst te zijn om daarmee o.a. belastingteruggave mogelijk te maken voor gemeenteleden vanwege hun bijdrage aan de kerk.
- Een afvaardiging van de kkr neemt deel aan een gesprek op 14-12-2015 met een delegatie van Breed Moderamen classis n.a.v. het verzoek om erkenning status kleine gemeente. Daarbij is nodig dat de zaken goed geregeld zijn, o.a. financiën en beheer, verhuurafspraken en overeenkomsten met vrijwilligers-koster/beheerder gebouwen.
- Afspraken worden gemaakt voor het jaargesprek met de predikant.
- Afspraken worden gemaakt voor de werkwijze bij vergaderingen van de kkr in 2016.
- Het blijft belangrijk om te zoeken naar opvulling van vacatures kkr. In 2016 zijn volgens rooster aftredend mw Spierenburg en mw Bakker. Herbevestiging van mw Bakker zal plaatsvinden op 24 januari a.s.

- Er is nieuwe datum afgesproken voor de kerkvisitatie, n.l. 25-01-2016.
- Geopperd wordt om gemeente- avonden voortaan te houden in aansluiting op de kerkdienst. Belangstelling kan gepeild worden bij het koffiedrinken na de dienst.

kerkvisitatie op maandag 25 januari 2016
gemeenteleden hebben gelegenheid om de visitatoren te spreken
in De Kogge van 19.00-19.30 uur

Jaarverslag 2015 Stuiveractie

Kerk Cadzand

Spaarvarken	€ 41.55
Zak met 5 centen	17.40
Engels geld	7.00
Belgisch geld	27.25
Koffiepot Duitse diensten	54.35
Melkbus juni	355.00
Melkbus juli	115.05
Melkbus augustus-14 september	<u>160.00</u>
Totaal Cadzand	€ 777.60
De Kogge Sluis en Rozenoord	<u>14.96</u>
	€ 792.56
Rente	<u>193.00</u>
	€ 985.56

Dit bedrag is weer bestemd voor het orgelfonds.
 Hartelijk dank aan iedereen die geholpen heeft dit bedrag te realiseren.

Vele groeten van *Betsie Huigh- IJsebaart*

Maaltijd 4^{de} advent en Kerstkaars!

De laatste zondag van advent schoven we na de dienst en het koffiedrinken eendrachtig de tafels aaneen. De meegebrachte pannen met thuisgemaakte soep werden op het fornuis gewarmd.

Ondertussen werden de tafels aangekleed, de stoelen geteld en de verrassingsbroden uitgestald. Daarna kon eenieder aanschuiven en zich tegoed doen aan de inmiddels vertrouwde gemeentemaaltijd. Wat een genoegen om ook op deze wijze als gemeente samen te kunnen zijn! De heer Arie Burger – ‘vaste’ organist bij de laatste diensten van het jaar - en zijn vrouw stemden hier enthousiast mee in. Tijdens de maaltijd overhandigden ze aan de gemeente een origineel geschenk: een Kerstkaars, kunstig gemaakt door mw Burger. De voorzijde toont het tafereel van de herders die met hun schapen op het veld overstraald worden door de ster, de achterzijde het logo met ZWH. ‘Want’, zo zei de heer Burger, ‘waarom hebben we wel ieder jaar een paaskaars maar nooit een kerstkaars?!’ Een vraag waarover stevig werd nagedacht. Wellicht heeft enkele dagen later de overweging in de kerstavonddienst licht over deze duistere vraag doen schijnen! Op kerstmorgen hadden Sam Buijze en Bram Risseeuw de primeur om na de 4 adventskaarsen de gloednieuwe ZWH se Kerstkaars aan te lichten. Ook de kerstsurprise die de kosteres voor hen in de kerstboom had verstopt viel bij het tweetal in goede aarde. Tja, kerst is in meerdere opzichten het feest van het Kind/kind.

En de Kerstkaars? Die heeft inmiddels gebrand op Eerste Kerstdag en Oudejaarsavond.

Kerstavonddienst 24 december

Traditiegetrouw vierden we ook in 2015 op de vooravond van Kerst de geboorte van het Kind, Immanuel, 'God met ons'. In de kerk van Cadzand werden alle stoelen bijgezet om iedereen van een plaats te kunnen voorzien. VEG en PG Zuidwesthoek verzorgden de liturgie. Organist Jan Scheele was gelukkig weer zover hersteld dat hij zijn vertrouwde plaats op de orgelbank kon innemen en de samenzang begeleiden. De leden van Excelsior speelden onder leiding van dirigent Johan Ferlin de sterren van de hemel. Primeur dit jaar was het prachtige samenspel van een 4-tal blazers met het Zwinkoor. Dirigente Zita Gerenday dirigeerde met verve haar koorleden. In de verkondiging stond een icoon centraal waarbinnen Pasen en Kerst verweven zijn. Immers, na Pasen is de eerste christen gemeente ontstaan!

Nog even terugkomend op het Zwinkoor. Dit koor zou zich graag uitbreiden met enkele nieuwe leden. Met name bassen en tenoren zijn zeer welkom, evenals andere stemmen. Beleeft u plezier aan het zingen en heeft u gelegenheid: iedere woensdagavond van 19.30-21.30 uur oefent het koor in 't Zwingebouw te Cadzand. Mocht u meer informatie willen bezoek dan hun website www.zwinkoor.nl.



Kerstavonddienst met Zwinkoor en Excelsior



Vorming en toerusting

Filmavonden 2016.

28 januari 2016 speelt de film: *A separation*, een messcherpe analyse van de Iraanse samenleving door de Iraanse regisseur Asghar Farhadi (1972). Menselijke verhoudingen die stuiten op hindernissen als trots, argwaan en religie, en de nauwelijks met een menselijke maat meten de Iraanse wetgeving. Het verhaal: Simin wil samen met haar man Nader en hun dochter Termeh Iran verlaten om in het buitenland een nieuw leven te beginnen. Nader heeft echter zijn bedenkingen. Ook wil hij zijn demente vader niet aan diens lot overlaten en besluit dat het gezin in Teheran moet blijven. Simin is het hier niet mee eens en weigert nog langer met hem samen te wonen. Nader kan maar moeilijk met deze nieuwe situatie omgaan en huurt een jonge vrouw in om op zijn zieke vader te passen. Hij weet alleen niet dat zijn nieuwe hulp niet alleen zwanger is, maar ook zonder de toestemming van haar man werkt.

A Separation won de Gouden Beer van de Internationale Jury tijdens het filmfestival van Berlijn en een Zilveren Beer voor beste actrices en beste acteurs. Bovendien wist het Iraanse drama de Oscar voor Beste Buitenlandse Film in de wacht te slepen (2012).



25 februari 2016 speelt de film: *Et maintenant on va où?*, onder regie van de Libanese Nadine Labaki (1974). Het verhaal speelt zich af in een geïsoleerd Libanees dorp waar christenen en moslims vreedzaam samenleven. Dit alles in tegenstelling tot de rest van het land. Het zijn de vrouwen van het dorp die er alles aan doen om dit zo te houden. Die rust blijkt echter vooral te danken aan het feit dat de elektriciteits- en kabelaansluitingen, na de verwoestingen die een eerdere oorlog aanrichtte, nooit zijn hersteld. Want zodra iemand een televisie aanschaft en via een schotelantenne de buitenwereld in beeld komt, breekt de hel los. De vrouwen zetten hun vindingrijkheid, humor, muziek en vriendschap in om de aandacht van de mannen af te leiden en de rust te doen weerkeren. De film won internationaal diverse prijzen en nominaties.



Donderdag 17 maart 2016, de film: *Lourdes*, regie Jessica Hausner. *Lourdes* is een film in semidocumentaire stijl. De film volgt het dagelijks leven van verpleegsters en vrijwilligers van de begeleide groepsbedevaart van Christine. Christine is een 32-jarige MS patiënte, gekluisterd aan haar rolstoel. Om uit haar isolement te komen maakt ze, hoewel ze niet bijzonder vroom is, een pelgrimstocht naar Lourdes. Zoals zovele chronisch zieken en gehandicapten gaat ze op bedevaart, maar als Christine op een ochtend ook echt door een wonder lijkt te zijn genezen, ontstaat er

naast bewondering ook afgunst in de groep.

Bibliodrama in De Kogge

Voor wie de ervaring van het bibliodramaspel wil meemaken: 12 januari, 2 februari en 1 maart is daar weer de gelegenheid toe! We komen samen in de Kogge, op dinsdagmiddag 14.30-16.30 uur. Naar gelang het aantal deelnemers wordt besloten welk verhaal die middag aan de orde komt. Vanaf 14.14 uur staan koffie en thee gereed en kunnen we vooraf nog even bijpraten. Van harte welkom!

Gesprekskring in De Kogge

Om de 2 a 3 weken ontmoeten we elkaar rondom telkens wisselende thema's. Het kan in een vrij gesprek zijn, maar ook naar aanleiding van een artikel, bijbels verhaal, film of documentaire. De data worden per keer met de deelnemers afgesproken. Wilt u meedoen, neemt u dan contact op met ds. Nietveld.

Met veel plezier zingt een groep gemeenteleden elke woensdagochtend tussen 10.30-11.30 uur uit het nieuwe liedboek. Gaandeweg opent zich voor ons de rijkdom en veelzijdigheid van deze bundel. Prachtige liedteksten, diverse melodieën en genres, van canon tot negro-spiritual, van bekende psalmen en vertrouwde gezangen tot liederen en gebeden om thuis te zingen of te bidden. Inmiddels werpt dit wekelijks uurtje zingen ook zijn vruchten af in de kerkdiensten. Het is altijd mogelijk om mee te rijden met een van de deelnemers.



**Vervolg
adressen:**

Diakenen:

Mevr. W.W. Prins

Dinsdagstraat 41 4524 AM Sluis, 0117-462163

Mevr. N. Spierenburg- la Gasse, lid moderamen

Zwartepolderweg 2/a, 4506 HV Cadzand,. Tel. 0117-392211

Mevr. M.C. Barendse- de Smit voor de diensten in Rozenoord.

St. Jansstraat 2 4524 AJ Sluis 0117-461465, bgg 461485

Rekeningnummers

Diakonie NL47 RABO 0147 8024 74

Kerkrentmeesters: NL 18 RABO 01478293 80

Koster/beheerders

Sluis, Multifunctioneel Centrum De Kogge, Mevr. J. du Fossé-
Louweret, Zuidooststraat 94, 4524 AT Sluis, 0117-462346

Cadzand: De kosterdiensten worden bij maandelijke toerbeurt
verzorgd door vrijwilligers

't **Zwin**: Mevr. R. Westendorp.

't Lambertusstraatje 2, 4506 AS Cadzand, 0117-308900. Mobiel:
0657600255. E-mail: hetzwingebouw@gmail.com

Bloemendienst Zuidwesthoek

Voor Sluis en Sint Anna ter Muiden :Mevr. M.C. Barendse-de Smit,
St. Jansstraat 2 4524 AJ Sluis 0117-461465 bgg Mevr. J. van
Deursen 0117- 462217

Voor Cadzand: Mevr. M.C. V.d. Luijster-Vasseur Badhuisweg 56
4506 BC Cadzand, 0117-391492

Voor Retranchement: Mevr. N. van Belois. Strengweg 1a 4525 LW
Retranchement

Kerkdiensten

(periode 17 januari 2016 t/m 20 maart 2016)

17 jan	10.00 u	Sluis	ds.Nietveld
20 jan	14.00 u	Rozenoord	n.n.b.
24 jan	10.00 u	Cadzand	ds.Nietveld
31 jan	10.00 u	Sluis	ds Nietveld
3 feb	14.00 u	Rozenoord	ds. Nietveld
7 feb	10.00 u	Sluis	ds van Manen
14 feb	10.00 u	Sluis	dhr Goemare
17 feb	14.00 u	Rozenoord	n.n.b.
21 feb	10.00 u	Cadzand	ds. Nietveld
28feb	10.00 u	Sluis	ds. Nietveld
2 mrt	14.00 u	Rozenoord	ds. Nietveld
6 mrt	10.00 u	Sluis	Wereldgebedsdaggroep
13 mrt	10.00 u	Sluis	ds.de Beun
16 mrt	14.00 u	Rozenoord	mevr. Reijnhoudt
20 mrt	10.00 u	Cadzand	ds.Nietveld