



Protestantse
Kerk

DE ZUIDWESTHOEK

23e jaargang nr. 1, januari 2017



**KERKBLAD VAN DE
“PROTESTANTSE GEMEENTE ZUIDWESTHOEK
TE SLUIS e.o.”**

Adressen

Predikant:

Ds.I.J. Nietveld, lid moderamen
Vijverstraat 17, 4506 AK Cadzand , 0117 - 720413
inietveld@zeelandnet.nl

Secretariaat:

Centraal postadres: Postbus 11, 4524 ZG Sluis

Scriba: Scriba: mevr. J. Bakker-Hamelink
Zuidzandseweg 6, 4506 HC Cadzand , 0117-851957
scribazwh@zeelandnet.nl

Website: www.pknzuidwesthoek.nl

Ouderlingen:

Mevr. J. Bakker-Hamelink , scriba, lid moderamen
Zuidzandseweg 6, 4506 HC Cadzand ,0117-851957

Ouderling -Kerkrentmeesters:

Dhr. J.Dees
Nieuwvlietseweg 17, 4504 AD Nieuwvliet, 0117-376660

Kerkrentmeester:

Mevr. R. Francke-Pladdet, kerkrentmeester
Badhuisweg 3, 4506 BA Cadzand. 0117-391548

'De Zuidwesthoek' is het kerkblad van de Protestantse Gemeente Zuidwesthoek te Sluis e.o.

Redactie:

Nelly Verplanke. (secr.) Badhuisweg 33, 4506 BA Cadzand. 0117-391700.

e-mail: nellieverp@zeelandnet.nl

Minke Meijer: e-mail: strijder@xs4all.nl.

Wil Prins: email: wprins@zeelandnet.nl

Een jaarabonnement kost € 12,50 en gaat in per 1 januari.

rekeningnr: NL 18 RABO 0147829380 t.n.v.: CvK Zuidwesthoek te Sluis
(ANBI Diaconie: 824103348; ANBI: Kerkrentmeesters: 823743512)

Sluitingsdatum volgend nummer:

8 maart 2017

Bezorgdatum volgend nummer:

18 maart 2017

Inhoudsopgave

Adressen	2
Stenen in de vijver/ gedicht	4
In memoriam	7
Verjaardagen	9
Bloemendienst	9
Uit de kerkenraad	11
Verslag Gemeentevergadering	13
Gedicht Ons Gebed	16
Collecten: opbrengsten	17
Collectedoelen	18
Bericht Stuiveractie	21
Waar komt uw naam vandaan	22
Oorlogsherinneringen	23
Verschijningsdata ZWH	24
Gedicht Geloofsgeluk	25
Filmavonden	26
Bericht Kunstkring St. Anna-ter-Muiden	28
Kleurplaat	30
Vervolg adressen	31
Rooster kerkdiensten	32

KOPIJ ZUIDWESTHOEK maart 2017

Sluitingsdatum: 8 maart 2017

Abonnement: Wilt u ook in 2017 een papieren versie van het kerkblad ontvangen? Wilt u dan de kosten ad € 12,50 overmaken aan: CvK Zuidwesthoek Sluis

rekeningnummer:

NL 18 RABO 01478 29380

Stenen in de Vijver

Twee dagen na kerst rinkelde de telefoon. Ik zat juist uitzending gemist te kijken, ‘Het Vermoeden’. Mpho Tutu, de dochter van Desmond Tutu vertelde over de actualiteit voor onze dagen van een Jozef en Maria die op reist moeten en voor wie geen plaats is in de herberg. Met migranten en vluchtelingen in onze wereld ziet ze Jezus als één van hen. Ik bekeek het scherpje van de nummERMelder: PRIVE. Wie dit zou zijn? Met een gevoel van verwondering nam ik op. Een vriendelijke mannenstem meldde zich met een ‘Goede middag mevrouw, fijn dat ik u spreek. Komt het uit dat ik even met u praat?’ Ga uw gang. Hij viel maar meteen met de deur in huis.

‘U steunt de jaarlijkse kinderpostzegelactie. Weet u eigenlijk waar de opbrengst hiervan naartoe gaat?’ Tja, het leek mij naar zoiets als activiteiten en acties ten behoeve van kinderen, in tehuizen, in ziekenhuizen, in nood situaties, binnen en buiten Nederland? ... “U zegt tehuizen, mevrouw. U heeft vast wel gehoord van Blijf-van-mijn-lijf-huizen. Daar kunnen moeders een veilige en rustige plek vinden. Weet u dat ze daar niet alleen komen maar vaak samen met hun kinderen? Om die kinderen te kunnen helpen bij wat zij nodig hebben zetten wij ons in. En de vraag is: wilt u ons daarbij helpen?’

Dat is natuurlijk vanuit de Kerstgedachte een mooie vraag, maar omwille van dat kind in de kribbe juist ook voor die kinderen zelf. Met de klinkende opbrengst van de kerstavondcollecte nog in mijn geheugen (1280 Euro) vertelde ik hem dat ik hier predikant bent.’ Hoe zou u het vinden als ik uw vraag opneem in mijn stukje in het eerstvolgende kerkblad? Dan bereikt u meteen veel meer mensen dan mij alleen!

Misschien kan de diaconie iets met uw vraag in de jaarlijkse collectereeks? Of de interkerkelijke dienst?

Zo'n samenwerkende gedachtegang had hij niet direct verwacht. Maar ja, het zijn de dagen van Kerst en 'Alle Menschen werden Brüder' ... De man bleek zelf van huis uit een Rooms Katholieke opvoeding te hebben genoten. En oecumenisch ingesteld. 'Nou dat treft, dat zijn we hier ook. Wie weet wat mijn collega's straks met mijn nog te schrijven stukje kunnen aanvangen! Het komt vast goed, meneer!' Hij gaf me nog de website van het goede doel: www.kinderpostzegels.nl 'Het adres is in Den Haag'.

2017, het jaar van het kind? Geen verkeerd idee, na alle ellende die de volwassen wereld met bommen en geweld in 2016 over hen heen heeft uitgestort. 'De zachte krachten zullen zeker winnen in 't eind', zo schreef eens Henriette Roland Holst (zie blz 6).

Moge het jaar 2017 hierin wortel schieten.

Met een hartelijke groet aan u allen,

ds. Irma Nietveld

Gedicht

(Henriëtte Roland Holst (1869 -1952)

*De zachte krachten zullen zeker winnen
in 't eind – dit hoor ik als een innig fluistren
in mij: zoo 't zweeg zou alle licht verduisteren.*

*De machten die de liefde nog omkluistren
zal zijn, allengs voortschrijdend, overwinnen,
dan kan de groote zaligheid beginnen
die w'als onze harten aandachtig luistren*

*in alle tederheden ruischen hooren
als in kleine schelpen de groote zee.*

Liefde is de zin van 't leven der planeten

*en mensehe' en diere'. Er is niets wat kan storen
't stijgen tot haar. Dit is het zeeke weten:
naar volkmaakte Liefde stijgt alles mee.*

(I) In memoriam de heer Simon Florent de Blaere

In de vroege avond van zaterdag 31 december 2016 is overleden Simon Florent de Blaere. Hij mocht de leeftijd van 89 jaren bereiken. Dhr. De Blaere was een zoon van Olivier George Robert de Blaere en Emilie Desirée Acket. Hij werd op 5 juli 1927 geboren in de havenstad Antwerpen en werd later zeeman, Kapitein ter lange omvaart. Op de rouwkaart schreven zijn kinderen: ‘Je was een rots in de branding en koerste recht door zee. Je trotseerde storm en golven.’

Op 23 februari 1957 huwde hij in Antwerpen Renée de Buijzer. Samen kregen ze een dochter en twee zonen. Renée had uit een eerder huwelijk een dochter en een zoon. Het gezin verhuisde naar Nederland en streek het neer in Retranchement, Dorpstraat 32. Simon bevoer de wereldzeeën waardoor hij vaak lange tijd van huis was en de opvoeding van de kinderen op Renée haar schouders rustte. De kinderen vlogen uit en streken neer in België. Het gezin breidde zich uit met kleinkinderen en achterkleinkinderen. Enkele jaren geleden, op 1 september 2012 overleed zijn geliefde vrouw Renée. Zo goed en zo kwaad het ging zocht Simon zijn weg in een leven zonder haar. De kinderen en kleinkinderen zochten hem trouw op. Dagelijks had hij zijn zorgtaken voor honden, kat en ganzen, tuin en huis. Hij volgde computerles, ging zwemmen, maakte wandelingetjes en hier en daar een praatje, keek tv. Geleidelijk ging zijn leeftijd opspelen. Begin 2016 verhuisde hij naar het Rondeel in Sluis. Zijn gezondheid liep snel terug waardoor hij in het najaar werd opgenomen in de Stelle. Daar is hij in alle rust overleden.

Het afscheid heeft onder warme belangstelling plaatsgevonden zaterdag 7 januari in crematorium Blauwe Toren te Brugge. Op een nader te bepalen tijdstip zal zijn as op zee worden uitgestrooid. Wensen wij zijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen veel kracht

en sterkte toe in deze dagen van rouw. Moge zijn nagedachtenis hen tot zegen zijn.

(II) In memoriam mevrouw Elisabeth de Meij- den Hamer

Zaterdag 7 januari is overleden mw. Lies de Meij-den Hamer in de gezegende leeftijd van 97 jaar. Ze werd geboren in Zuidzande, 11 mei 1919. Samen met haar man en dochters Saar en Magda woonde ze in Ter Hofstede. Haar laatste levensjaren verbleef ze in Rozenoord te Sluis, waar ze trouw onze kerkdiensten bezocht.

Bovenaan de rouwcirculaire stond deze tekst. ‘Het is goed zo’. Heden is toch nog kalm en onverwacht van ons heen gegaan onze moeder, schoonmoeder en oma.

De afscheidsbijeenkomst heeft inmiddels plaatsgehad vrijdag 13 januari in de Blauwe Toren te Brugge. Wij wensen haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen sterkte in deze dagen van afscheid en rouw.

Mocht u een blijk van medeleven willen geven, dan kunt u die zenden naar:

Mw. S. Leenhouts-de Meij, Brugstraat 13 4524 CB, Sluis
Mw. M. van Engelenburg-de Meij, Nachtwakershoeve 2, 7326 DG Apeldoorn

Ds. Irma Nietveld

Verjaardagen 18 januari t/m 20 maart 2017

Mw. M.C van de Luijster- Vasseur	Cadzand	18-1-1932
Dhr. I. Risseeuw	Oostburg	29-1-1930
Mw. W.M.Willemsen- Zonnevijlle	Sluis	31-1-1924
Mw. E. Staal- Haak	Sluis	04-2-1920
Dhr. I.J. van Dale	Cadzand	05-2-1933
Mw. J.S. Doornebos- Lako	Cadzand	05-2-1929
Mw. J.D.M. Beun	Cadzand	06-2-1934
Mw.J.T.E. Toussaint- Buijs	Cadzand	06-2-1936
Dhr. J.J. du Fossé	Sluis	11-2-1933
Dhr. H. Brevet	Cadzand	13-2-1936
Mw. W. Voerman- Mak	Cadzand	17-2-1933
Mw. T.E. Luteijn- van As	Cadzand	18-2-1934
Mw. T.C. du Fossé- Rosseel	Sluis	23-2-1937
Mw. H.W. Kools- Becu	Cadzand	23-2-1937
Dhr. J. Doornebos	Cadzand	26-2-1922
Mw. M.C. van Dale- Adriaansen	Cadzand	02-3-1935
Mw. J. Luteijn	Sluis	13-3-1913
Mw. M.M. Mückenheim-v Cruijningen	Cadzand	19-3-1925

Bloemendienst Cadzand

De bloemen zijn gebracht bij : Dhr. Schrier, Dhr. Kools, Dhr. Toussaint , Mevr. van de Luijster en Dhr. Faas.

Er is een gift ontvangen voor de bloemen van 20 euro.

Voor de Kerstattentie zijn er giften gegeven van 2x 20 euro,- , 15 euro en 5 euro. Waarvoor onze hartelijke dank.

Bloemendienst Sluis

Als u dit leest zijn er alweer 3 weken in het nieuwe jaar voorbij. De tijd gaat snel, zo waren de Kerstdagen ook snel om, 1ste Kerstdag op een zondag en de dagen rond het nieuwe jaar vielen ook al in het weekend, zo hadden we geen gebroken week zoals dat genoemd wordt.

Wij wensen iedereen een gelukkig en zo gezond mogelijk 2017 toe.

De afgelopen maanden hebben we weer meerdere mensen blij gemaakt met een attentie,

In **november**: Mevr. De Neef - Eversdijk en Mevr. Mieras -de Jonge.

In **december**: Dhr. en Mevr. Du Fosse - Louweret ter ere van hun 35jarig huwelijk.

Mevr. C. De Bruijne - Visser en Dhr. H. Willemkens.

In **januari**: Dhr. M. Leenhouts, Mevr. Bakker -Hellemond en Mevr. De Ruijter - Buijl.

Wij hebben weer meerdere giften ontvangen, te weten:
1x 10 euro, 1x 20 euro 1x 50 euro, waarvoor onze hartelijke dank.

*Een hartelijke groet van de dames van de Bloemendienst,
Rie Barendse, Jo van Deursen en Nelly Vercrujse.*



Uit de kerkenraad

De kerkenraad vergaderde op 21-11-2016.

Besproken werd:

Bij de opening wordt een tekst gelezen, afkomstig uit een streekblad van zomer 2016, ondertekend door “Rutte”. De tekst geeft weer hoe “men” vandaag de kerk ziet en hoe “de kerk” daarop (niet) reageert. Dit geeft aanleiding tot doorspreken. Afgesproken wordt om de tekst te plaatsen in het kerkblad, zie elders.

't Zwin,

- Er is een bevestiging ontvangen van de gemeente Sluis m.b.t. reactie van de Zuidwesthoek op het bestemmingsplan kom Cadzand. Dit betreft de tuin aan de achterzijde van 't Zwin: “De kerkenraad verzoekt het, in het voorontwerp-bestemmingsplan kom Cadzand aangegeven perceel grond aan de achterzijde, de status toe te kennen met “mogelijkheid tot bebouwing”. Dit verzoek is ingegeven om in de toekomst als de gebruikersvraag mocht wijzigen, de mogelijkheid tot uitbouw open te houden”
- op 15-11-2016 is overleg geweest met vaste gebruikers over huishoudelijke zaken m.b.t. gebruik van het gebouw. Na een jaar/seizoen worden de aanwezigen uitgenodigd voor een evaluatie. Daarmee wordt tevens invulling gegeven aan de functie: gebruikersraad
- Er wordt gewerkt aan de voorbereiding van een feestelijke, officiële heropening van 't Zwin.
Nadere informatie volgt.

Op 6 november 2016 hadden we een bezoekdienst aan de Soefi gemeenschap te Middelburg.

De Zuidwesthoek was daar goed vertegenwoordigd en was er zeer welkom. Terugkijkend was de conclusie: buiten de deur kijken is een goede ervaring. De dienst/bijeenkomst vraagt niet om persoonlijke

instemming. Het biedt wel mogelijkheden tot overweging van: wat leer je van anderen en tevens waardering van de eigen situatie. Het vervoer was goed geregeld en vormde geen belemmering tot deelname. Een jaarlijks terugkerende bezoeken dienst is een goede zaak.

De Herdenkingsdienst op 20-11-2016 is naar tevredenheid verlopen. Bemerkt wordt een jaarlijkse afname van aanwezige familieleden. Mogelijke oorzaak is dat bij overlijden de familie op eigen wijze de uitvaart regelde.

Evaluatie gemeentevergadering 13-11-2016

Zie ook het verslag van deze bijeenkomst in dit kerkblad.

Kerkbalans 2017

De voorbereidingen voor deze belangrijke actie worden geregeld. In januari 2017 worden de brieven en acceptgirokaarten op alle adressen bezorgd. We hopen op de gewenste resultaten.

Diaconaal werkverband

Mw. W. Prins is aangesteld als afgevaardigde namens diaconaal werkverband naar RMDO- koepel zorg West Zeeuws Vlaanderen.

KRANTENKNIPSEL

Bij de opening van de kerkenraadsvergadering werd onderstaande tekst gelezen vanaf een krantenknipsel. Deze tekst wil de kerkenraad u graag aanbieden om eens over na te denken. Afgelopen zomer is die gepubliceerd in één van de Zeeuws Vlaamse streekbladen en ondertekend met “Rutte”

Soms heb je zo van die gesprekjes...

Iemand zei tegen mij: “ik begrijp niet waarom de Kerk in Nederland zich zo in de hoek laat zetten. Steeds maar verwijten en aanvallen. Het is net alsof er helemaal nooit iets heeft gedeugd en helemaal niets deugt.

En dat terwijl het de Kerk is van waaruit tallozen zich hebben ingezet voor de verbetering van het leven van mensen in Nederland. De zorg voor zieken en ouderen, de landbouw, het onderwijs.

En als je dan de reacties van kerkmensen ziet, dan is dat meestal volledig vanuit begrip en zelfs vanuit schaamte. Alsof degene die neerbuigend over de Kerk spreekt een punt heeft.

Het is in Nederland volledig uit de hand gelopen. Het is echt niet normaal hoe neerbuigend er naar zo'n wezenlijke, belangrijke en wereldwijd aanwezige kerkelijke organisatie wordt aangekeken.

We zouden fier moeten zijn op wat we tot stand brachten. Op wat we nog steeds tot stand brengen.

Ik begrijp niet dat er niemand is die opstaat en die dit voor het voetlicht brengt. Ik ben er trots op bij de Kerk te horen.

Het is echt niet normaal dat de Kerk zich zo in de hoek laat drukken van de vrije tijd. Alsof het een club is. Alle verhoudingen is men in Nederland uit het oog verloren. En wij laten het gebeuren.

Doe toch iets, denk ik zo vaak..."

Gemeentevergadering 13 november 2016, verslag.

Aanw.: mw Huigh, dhr Goossen, dhr en mw Hoste, dhr en mw Verplanke, mw van Iwaarden, mw Barendse, mw v.d. Luijster, mw Quaak- Scheele, mw Quaak- Maas, mw du Fossé-Louweret, mw R. Francke, dhr J. Dees, mw W.Prins, mw J.Bakker (vergadervoorzitter)
afmelding van ds. Nietveld vanwege ziekte en dhr v.d. Graaff.

Aan de hand van een power point presentatie wordt het voorstel van van het cluster m.b.t. vervolgstappen doorgenomen en de reacties hierop besproken.

Voorstel van het cluster is: komen tot een federatie van PKN West Zeeuws Vlaanderen.

De motivatie hiervoor is:

- Het belang van een aanwezige kerkgemeente, nu en in de toekomst. Ter plaatse en in de regio.
- Voor de bestaande gemeentes is geen zelfstandige toekomst, wat betreft bemensing van de kerkenraad en/of financieel.
- Daarnaast accepteert de landelijke kerk “witte vlekken” op de landkaart (gebieden waar geen PKN gemeente aanwezig is)

Een federatie van kerken werkt met:

- een federatie kerkenraad, die bepaalt het beleid (met instemming van de lokale kerkenraden) fungeert als een algemene kerkenraad
- de kerkenraden van de gemeenten, hun positie is vergelijkbaar met een wijk- kerkenraad

Diaconie en Kerkrentmeesters

- voeren waar mogelijk de taken gezamenlijk uit, (diakenen doen regionaal al veel samen))
- het vermogen blijft gescheiden

kerkelijk bureau

- als vorm van samenwerking (niet als een kantoorruimte) bij zaken als preekvoorziening, afspraken met organisten, leden- en financiële administratie, etc.

Planning:

In voorjaar 2017 2x een informatie- bijeenkomst voor gemeenteleden en kerkenraden.

In najaar 2017 start van de Federatie.

Een federatie lijkt een goede vorm voor de toekomst: de kerkgemeente blijft dan zichtbaar in de kernen en de eigenheid van elke gemeente kan tot recht blijven komen.

Een voorwaarde tot succes is o.i. dat alle gemeenten meewerken in de federatie. Dit betreft momenteel de gemeenten die zijn aangesloten bij het cluster.

Van de mogelijkheden bij een kerkelijk bureau, is bij de KKR Zuidwesthoek vooral belangstelling wat betreft de planning van

voorgangers en organisten. Voor financiële zaken wordt nu al gebruik gemaakt van diensten van externen, zoals fa. Klaver. Een aandachtspunt is de te verwachten moeite met bemensing van de kerkenraad Zuidwesthoek.

Opgemerkt werd dat een federatie- kerkenraad meer menskracht lijkt te vragen dan nu. De praktijk zou zo moeten zijn dat wat op het ene onderdeel extra wordt gedaan, op het andere onderdeel ruimte biedt. Een deel van de werkzaamheden kan worden uitgevoerd door vrijwilligers die geen lid zijn van de KKR.

Daarnaast is het een gegeven dat de KKR van de Zuidwesthoek minimaal bezet is, dat uitbreiding zeer welkom is en opvolging noodzakelijk na afloop van een periode.

Iedereen is tegenwoordig druk, blijft wel: vele handen maken licht werk. Het is ook een zaak van hoe belangrijk is de kerk voor jou en wat wil je daarvoor doen.

Aan de hand van cijfers over het ledenaantal van de Zuidwesthoek, lijkt de groep van 150 personen van 30-70 jaar groot genoeg om voldoende menskracht voor de kerkenraad te leveren. Realiteit is dat juist met deze leeftijdsgroep weinig contacten zijn, hoe kunnen we dit veranderen.

Geopperd wordt om hen te bezoeken, een brief te schrijven en die persoonlijk overhandigen en dit onderwerp bij de kerstlunch aandacht te geven. Ouderen kunnen bijdragen door in hun directe omgeving dit onderwerp in gesprek brengen.

Het vergaderen met de power point presentatie werd als goede en duidelijke wijze van bespreken ervaren.

We hielden tussendoor even een korte pauze voor een kop koffie met een lekker broodje en konden ruim voor de gestelde eindtijd afsluiten met het gedicht Herfst (liedboek 2013, pag 1195)

Ons Gebed

*Heer Gij schiep voor ons de aarde,
Als een vaderlijk gebaar.
Maar de leus heeft steeds geklonken:
Sterke, neem je kansen waar.
Daarom willen wij U vragen:
Schenk aan ons het juiste woord,
En de durf om uit te dragen
Hoe het naar uw mening hoort!
Mensen leven niet gescheiden.
D'één die vult de ander aan;
Ieder krijgt daardoor zijn waarde,
Merkt de zin van zijn bestaan.
Christus wil ons daarbij helpen,
Toonde ons de ware Geest.
Met de inzet van zijn leven,
Trouw tot in de dood geweest.
Christus zei dat God de Vader,
Ook voor ons de Vader is.
Daarom zijn wij broers en zusters,
Wat voor ons een opdracht is.
Samen met elkaar dit leven,
Maken tot een nieuw bestaan,
Om betrouwbaar en in vrede,
Naast elkaar te kunnen staan.
Vader luister naar ons vragen:
Geef ons van Uw Geest en kracht,
Zodat wij het durven wagen,
Doen wat Gij van ons verwacht.
Amen*

Mw M. Quaak- Scheele stuurde dit gedicht van een onbekende dichter, met daarbij de wens:
Hopelijk zijn wij als lezers van de Zuidwesthoek het met de inhoud van het gedicht eens, want dat zegt alles.

Collecten

Collecte opbrengsten in november en december 2016

	Kerkrentmeesters	Diaconie
November		
Cadzand	€ 65,05	€ 37,30
Sluis	- 50,50	- 46,15
Rozenoord	- 100,15	
December		
Sluis	- 161,15	- 141,65
Rozenoord	- 58,00	

De collecte in de dienst gehouden op Kerstavond, 24 december, was bestemd voor Mosul en heeft het mooie bedrag van € 1280,00 opgebracht.

Opbrengst uitgangscollectes.

13.11.2016	De voedselbank	€ 44,10
20.11.2016	Werk in de eigen gemeente	- 72,55
27.11.2016	Missionair werk en kerkgroei	- 27,15
04.12.2016	Pastoraat	- 22,60
11.12.2016	De voedselbank	- 137,75
18.12.2016	Ujamaa	- 50,15
25.12.2016	Kinderen in de knel	- 55,20

Collectedoelen 29 januari t/m 19 maart 2017.

Op **29 januari** is de uitgangscollecte bestemd voor Missionair werk en Kerkgroei.

Help de nieuwe kerk in Utrecht

Een plek waar alle kanaaleilanders elkaar kunnen ontmoeten. Dat is de wens van pioniersplek De Haven in de wijk Kanaleneiland in Utrecht. Een wijk waar driekwart van de bevolking bestaat uit niet-westerse allochtonen. Ds. Marius van Duijn is hier pionier. Hij en zijn team vrijwilligers organiseren activiteiten voor bewoners in de wijk en brengen zo de kerk in de wijk. Iedere zondagmiddag is er “koffiehuis”, en iedere eerste zondag van de maand een gratis “havenmaaltijd”. Vanuit de missie ‘meer van Jezus op Kanaleneiland zoekt Marius van Duijn naar nieuwe vormen en mogelijkheden om christen te zijn in een eigen omgeving. Daarom vinden veel activiteiten plaats bij de mensen thuis. Vanuit het gebed is ook het verlangen gegroeid om als kerk open en gericht op de buurt te zijn. Gemeenteleden helpen burens met de boodschappen, geven taalcursussen of springen bij op een van de kinderclubs. De Protestantse kerk steunt de pioniersplek De Haven van harte. Met uw bijdrage aan de collecte maakt u pioniersplekken als De Haven in Utrecht en andere pioniersplekken in Nederland mogelijk.

De uitgangscollecte op **5 februari** is bestemd voor Kerk in actie, werelddiaconaat.

Meer inkomen voor Noord-Molukse boeren

Centraal staat het werk van de partner van KiA, Swantara voor nootmuskaatboeren op de Noord-Molukken. Meer dan de helft van de bevolking leeft van de opbrengst van nootmuskaat. De

wereldwijde vraag naar de specerij is hoog. De boeren hebben echter moeite om een goede kwaliteit te leveren. KiA draagt al enkele jaren bij het organiseren en trainen van boeren. Bovendien werken ze nu samen in coöperaties, waardoor ze sterker staan. Hun inkomsten verbeteren merkbaar. Van harte aanbevolen!

Na de dienst van **12 februari** collecteren we voor de bloemendienst.

Er is een zeer actieve bloemendienst werkzaam in Sluis, Cadzand en Retranchement. Het werk van de bloemendienst is bij u allen bekend. Elke zondag staan er bloemen in de kerk die na de dienst naar mensen in onze gemeente gebracht worden. Huwelijksjubilea, verjaardagen, zieken. Overal wordt aandacht aan besteed. Met kerst en pasen ontvangen de ouderen in onze gemeente een attentie. U begrijpt: daar is geld voor nodig. Deze collecte wordt dan ook van harte bij u aanbevolen.

Op **19 februari** is de uitgangscollecte bestemd voor Koninklijke PIT Pro Rege.

Overal ter wereld zetten Nederlandse militairen zich in voor vrede en veiligheid. Op missies die die ze met volle overtuiging uitvoeren, in gebieden waar dat het meest nodig is. Een wereld waarin ze dagelijks worden geconfronteerd met de rauwe werkelijkheid van oorlogsgeweld, angst en verdriet. Een situatie die diepe sporen kan nalaten. Met giften uit kerken, bedrijven en particulieren realiseert Hulp voor Helden projecten om het welzijn te versterken voor militairen en veteranen. Sommigen van hen vielen door omstandigheden tussen wal en schip en hebben bijvoorbeeld met een Veteranenhond een stukje leven teruggekregen. Uw steun als kerkelijke gemeente is daarbij onmisbaar. In de eerste plaats door aan ze te denken in gebeden en kerkdiensten. Maar ook met uw gift. Daarmee kan PIT diverse projecten continueren en onze militaire mannen en vrouwen de erkenning geven die ze zo hard nodig hebben.

26 februari. De uitgangscollecte is bestemd voor het onderhoud van de gebouwen.

De uitgangscollecte op **5 maart** is bestemd voor het project waar dit jaar de Wereldgebedsdag over gaat. De hele dienst zal hier aan gewijd zijn.

Op **12 maart** is de uitgangscollecte bestemd voor Kerk in Actie. Voorjaarszending.

Steun gezinnen in Guatemala In Guatemala is veel corruptie en criminaliteit. Conflicten worden vaak opgelost met geweld. Red Paz, partner van Kerk in Actie, geeft cursussen aan mensen om te zoeken naar vreedzame oplossingen voor conflictsituaties binnen gezinnen, gemeenschappen en kerken. Tijdens de diverse cursussen spelt de Bijbel een belangrijke rol. Dankzij de cursussen zijn de mensen in staat om conflicten in de samenleving en de oorzaken daarvan te herkennen en hier passend op te reageren. Vandaag wordt uw steun gevraagd voor vrouwen en mannen in Guatemala die zich inzetten voor een vreedzame samenleving.

In de kerkdienst van **19 maart** is de uitgangscollecte bestemd voor Kerk in Actie.

Steun ouderen in Moldavië

Ouderen in Moldavië hebben het vaak heel zwaar. Ze hebben veel meegemaakt. Ze wonen in sterk verwaarloosde huizen en ze ontvangen maar een klein pensioen, waarvan zij hun maandelijkse lasten vaak niet kunnen betalen. Bovendien leven veel van hen in een sociaal isolement. Voor ouderen in de dorpen Tintari en Bulboaca heeft KiA partner Bethania een dagcentrum ingericht. Hier kunnen ouderen terecht om elkaar te ontmoeten, voor een maaltijd, zorg of een warme douche. Zo hebben zij een warme en fijne plek waar ze tot

rust kunnen komen. Vandaag is de collecte bestemd voor deze ouderen, zodat zij de zorg en aandacht krijgen die zij nodig hebben.

Bericht van de Stuiveractie- Jaarverslag 2016

Kerk Cadzand:

Engels Geld	€	12.00
Duits Geld		74.75
Melkbus Juni		246.30
Juli		88.30
Augustus en september		287.05
Duitse diensten-koffiepot		47.60
Spaarvarken en Zakjes muntgeld		<u>146.17</u>

	€	902.17
Sluis en Rozenoord:	<u> </u>	<u>7.10</u>

Totaal	€	909.27
--------	---	--------

Hartelijk dank aan iedereen die geholpen heeft om dit bedrag te realiseren.

Ook in 2017 staan melkbus en spaarvarkens weer gereed om uw bijdrage te ontvangen.

Naast de centen en stuivers, mogen de varkens ook gevuld worden met overige munten.

Vele groeten van *Betsie Huigh- IJsebaart*.

Waar komt uw naam vandaan? (2)

In oktober heeft u deze oproep in het kerkblad en de dorpskranten kunnen lezen. Tevens trof u een inlegvel aan waarop u de u bekende familiegegevens kon invullen. Inmiddels hebben diverse mensen positief op de oproep gereageerd, het vel ingevuld en gedeponerd in een van de dozen bij de plaatselijke winkeliers of bij mij afgegeven. Voor sommigen is het zelfs het laatste zetje geworden om serieus onderzoek te gaan doen naar de familiestamboom!

Waarom ook al weer deze oproep? Het is de bedoeling om in de maand augustus een expositie te houden. In die maand wordt in de provincie Zeeland aandacht besteed aan 500 jaar reformatie, zo ook in West- en Oost-Zeeuws Vlaanderen. Gedurende die 500 jaar zijn mensen van diverse windrichtingen en uiteenlopende redenen hier in de omgeving neergestreken. Van protestantse vluchtelingen uit Frankrijk, Spanje of Salzburg tot meer recent pensionada's uit verschillende delen van ons land die van de rust en ruimte aan zee willen genieten. Aan onze achternamen kun je vaak de herkomst nog herkennen of tenminste vermoeden. Een expositie rond de achternamen en herkomst van de huidige inwoners, dat is het idee. En het aardige is dat iedereen daar aan kan meedoen. Ook de plaatselijke kunstenaars breken zich inmiddels het (creatieve)hoofd hoe het namen-thema te vatten in een kunstwerk. U ziet, het wordt een expositie van, door en voor ons allemaal.

Doet u al mee, of helpt u mee anderen enthousiast te maken? Ook als u ideeën hebt voor de expositie of anderszins mee wilt helpen hoor ik graag. Mocht u nog vragen hebben of een nieuw antwoordformulier willen ontvangen, laat mij dit dan weten. 0117-720413.

In het eerstvolgende nummer kunt u verder lezen over de voortgang van dit project.

Ds. Irma Nietveld



Oorlogsherinneringen WO II

Evenals voorgaande jaren wordt ook dit jaar aandacht besteed aan de dagen rond 4 en 5 mei. Afgelopen jaar kon u in de kerk van Cadzand ruim 60 persoonlijke herinneringen lezen van plaatsgenoten uit de omgeving. Mensen die als kind of tiener zelf de dagen rond de bevrijding van West-Zeeuws Vlaanderen hebben meegemaakt. Allemaal verhalen die niet in de oorlogsboeken staan, maar wel blijvende indruk hebben gemaakt op degene die het meemaakte. Herinneringen uit je kinderjaren en wat je dan voelt en denkt; het gaat een leven lang met je mee. Bezoekers lazen met aandacht elkaars verhalen en vertelden spontaan hun eigen herinneringen. Voor mensen die ‘niet van hier’ zijn was het een bron van informatie. En zij konden ons op hun beurt weer vertellen over hun eigen herinneringen aan gebeurtenissen elders in den lande, maar ook in Duitsland of België. Graag willen we ook dit jaar weer persoonlijke verhalen verzamelen en delen. De eerste week van mei zullen ze samen met de reeds aangeleverde herinneringen ‘s middags in de kerk in Cadzand te lezen zijn.

Komende maanden wil ik u daarom vragen of u herinneringen hebt aan die tijd. Herinneringen van uzelf of gehoord van uw ouders of familie. Herinneringen die u wilt delen. Als u wilt kom ik bij u thuis om ze op te schrijven. 0117-720413.

Ds. Irma Nietveld

Verschijningsdata Zuidwesthoek 2017

In 2017 verschijnt het kerkblad op de volgende data:

Inleveren kopij:

8 maart

10 mei

12 juli

6 september

8 november

Bezorgen:

18 maart

20 mei

22 juli

16 september

18 november

De kopij graag aanleveren op de kopijdatum voor 12.00 uur of zoveel eerder als mogelijk is.

Kopij die later binnenkomt is welkom, maar verschijnt in de volgende Zuidwesthoek.

Geloofsgeluk

*Ik sta op de top van het hoogste duin
bij de ingang van het prachtige Zwin.
Het strand lijkt wel een kloostertuin
met allerlei schelpen er middenin.
De wind drijft de zandkorrels al maar voort
van niets naar nergens, zoals het hoort.
Geschenken uit de aarde, niet gering
met dat afscheid begint een nieuwe herinnering.*

*De golven huilen hun zwanenzang
als reuzen in het verre verte-weg.
Ze gaan almaar hun eigen gang
met nauwelijks ruggenspraak of overleg.
Heel eerlijk en nooit angstig bang
vragen en geven nooit enige uitleg.
Ze breken zich kapot in een oneindige cadans
en beginnen steeds weer opnieuw hun laatste dans.*

*Soms verkleint mist en nevel de zichtbare wereld
en alles lijkt binnen enkel handbereik.
De omstreek lijkt weggewandeld
kalm en rustig, stil, bijna liefelijk.
Onbegrensd en onbezorgd op een eindeloze weg
naar de stilte van de mystieke eeuwigheid.
Tot de zon weer over alles en iedereen zal schijnen
en het geluk moeilijk is te omschrijven.*

*De wolken vluchten van het ene westen
ijlings en gezwind naar het andere.
Onnavolgbaar en dat is het beste
onomkeerbaar en niet te veranderen.
Zoveel kracht en zoveel macht
je nauwelijks van dat alles bewust.*

*Stil van ontzag, stiller dan verwacht
het geeft een haast paradoxale rust.*

*Op de top van het hoogste duin
aan de ingang van het prachtige Zwin.
Sta ik nog steeds, onder de indruk van deze droomtuin
voor alles is iedere dag een nieuw begin.
Langzaam terugkerend naar het dagelijks bestaan
vol vertrouwen in een goede afloop.
Hebben we gelukkig even opengestaan
voor dat mooie verwachtingsvolle “geloofshoop.”*

Aart Burger in Retranchement op derde kerstdag 2016.

Filmavonden in de Zuidwesthoek 2016-2017

Hieronder vindt u de data en filmtitels die komend seizoen in de gemeente getoond worden.

De filmavonden worden gehouden in 't Zwingebouw naast de kerk, ingang aan de Prinsestraat 23 te Cadzand. De toegang is gratis, een vrijwillige bijdrage welkom. Inloop vanaf 19.00 uur waarbij koffie en thee gereed staan, aanvang film 19.30 uur. Na afloop is er gelegenheid om elkaars ervaringen uit te wisselen. Noteer ze alvast in uw agenda!

Do. 26 januari 2017: ‘*iVivan las antipodas!*’, van Victor Kossakovsky (2001). Een beeldschone, schitterend gefotografeerde, muzikale ode aan de planeet. Waar kom je uit als je in een rechte lijn een tunnel zou graven van de ene naar de andere kant van de wereld? Kossakovsky ging op reis en filmde vier paar ‘antipoden’, landen die

elkaars geografische tegenpolen zijn: Argentinië en China, Spanje en Nieuw-Zeeland, Hawaï en Botswana, en Rusland en Chili. De Antipoden lijken ondanks hun verschillen op een mythische manier aan elkaar verbonden.



Do. 23 februari 2017: ‘*Taxi Teheran*’, van Jafar Panahi (2015). Prijswinnaar Golden Bear, Best Film, Berlin Film Festival. Jafar Panahi rijdt als taxichauffeur door de levendige en kleurrijke straten van Teheran. Met een kleine camera op het dashboard filmt hij de openhartige passagiers terwijl hij ze interviewt. Het resultaat is een komische en aangrijpende schets van het dagelijks leven in de Iraanse hoofdstad, waarmee de regisseur tevens de regels van censuur in zijn land aan de kaak stelt.

Do. 23 maart 2017: ‘*Ten Canoes*’, van Rolf de Heer (2006). Tien Aboriginals zijn met zelfgemaakte kano’s op ganzenjacht in Noord-Australië. Dayindi, een jonge jager is verliefd op een van de vrouwen van zijn oudere broer Minyngululu. Om hem duidelijk te maken dat zoiets tegen alle wetten van de stam ingaat, vertelt Minyngululu zijn broer een oeroud verhaal. Een unieke, met prijzen overladen film: het is de eerste film die volledig in een van de talen van de Aboriginals is opgenomen. De cast bestaat uitsluitend uit Aboriginals.

Di. 2 mei 2017: In deze week van de nationale WO II herdenkingen kijken we naar de meesterlijke debuutfilm ‘*Those who feel the fire burning*’ van Morgan Knibbe (2014). Het verbeeldt op onconventionele en poëtische wijze een belangrijk sociaal probleem: het uitzichtloze bestaan van vluchtelingen aan de rand van Europa. Deze documentaire ontving diverse prestigieuze prijzen en uitmuntende recensies.



Utrecht Baroque Ensemble in St. Anna ter Muiden

N.H. Kerk St. Anna ter Muiden

zondag 19 februari, aanvang 15.00 u

Entree 12.50

reserveren: kunstkingsintanna@gmail.com

Het Utrecht Baroque Ensemble werd opgericht in 2012 en staat bekend om haar uitstekende musicologische opbouw van de programmering en haar virtuose musici die hun sporen binnen de wereld van de Oude Muziek ruimschoots verdiend hebben. Zij speelden reeds bij gerenommeerde ensembles als de Nederlandse Bachvereniging en het Nederlands Kamerkoor. Het ensemble werd opgericht door **Saartje Schrage (viola da gamba, blokfluit)**, die als artistiek leider veel onderzoek deed naar de historische uitvoeringspraktijk van vroeg 17^e en 18^e –eeuwse muziek. Verder bestaat het ensemble uit **Maarten van der Bijl (klavecimbel)**, en **Filipa Meneses (viola da gamba)**.

Dit seizoen wordt voor het ensemble een bijzonder seizoen, want in februari 2017 staan opnames gepland voor hun CD rond de Franse componist Charles Dieupart (1670-1740). Deze suites, die oorspronkelijk voor klavecimbel waren, bewerkte Dieupart ook voor andere instrumenten. Ook J.S. Bach raakte geïnspireerd door Dieupart: hij bewerkte twee suites van Dieupart ook voor klavecimbel solo.

Voor dit concert heeft het ensemble een keuze gemaakt uit het CD-repertoire: een suite voor Voice Flute, een lage blokfluit in D, en ook de favoriete blokfluit van Dieupart zal klinken: een Franse fourth flute (in Bes). Daarnaast klavecimbelsolo's van Bach en een triosonate van Bach voor blokfluit en oblikaat klavecimber.

Tijdens het concert zullen de musici meer achtergronden vertellen over het programma: zij tonen de bijzonderheden van hun instrumenten en bespreken de relatie tussen Dieupart en Bach. En uiteraard kan het publiek na afloop ook hun instrumenten van dichtbij bekijken en vragen stellen. Kortom: het belooft een interessant en toegankelijk concert te worden, waarbij ook de favoriete componist van velen, de beroemde J.S. Bach, ruimschoots aan bod komt!



Vervolg adressen:

Diakenen:

Mevr. W.W. Prins

Dinsdagstraat 41 4524 AM Sluis, 0117-462163

Mevr. M.C. Barendse- de Smit voor de diensten in Rozenoord.

St. Jansstraat 2 4524 AJ Sluis 0117-461465

Rekeningnummers

Diakonie NL47 RABO 0147 8024 74

Kerkrentmeesters: NL 18 RABO 01478293 80

Koster/beheerders

Sluis, Multifunctioneel Centrum De Kogge, Mevr. J. du Fossé-Louweret, Zuidoijkstraat 94, 4524 AT Sluis, 0117-462346

Cadzand: De kosterdiensten worden bij maandelijksse toerbeurt verzorgd door vrijwilligers

't **Zwin**: Mevr. R. Westendorp.

't Lambertusstraatje 2, 4506 AS Cadzand, 0117-308900. Mobiel: 0657600255. E-mail: hetzwingebouw@gmail.com

Bloemendienst Zuidwesthoek

Voor Sluis en Sint Anna ter Muiden :Mevr. M.C. Barendse-de Smit, St. Jansstraat 2 4524 AJ Sluis 0117-461465 bgg Mevr. J. van Deursen 0117- 462217, Mevr. N. Vercrujssse, St. Pieterstraat 19, 4524 AG Sluis tel.nr 0117461385.

Voor Cadzand: Mevr. M.C. V.d. Luijster-Vasseur Badhuisweg 56 4506 BC Cadzand, 0117-391492

Voor Retranchement: Mevr. N. van Belois. Strengweg 1a 4525 LW Retranchement

Kerkdiensten (in de periode 22 januari t/m 19 maart 2017)

22-1-2017	10.00 u	Sluis	ds.I.J.Nietveld
29-1-2017	10.00 u	Sluis	dhr. H.J. v.d.Meulen
5-2-2017	10.00 u	Sluis	ds. V.Dees- Hinten
12-2-2017	10.00 u	Sluis	ds. M. van Manen
19-2-2017	10.00 u	Sluis	ds.I.J.Nietveld
26-2-2017	10.00 u	Cadzand	ds.I.J.Nietveld
5-3-2017	10.00 u	Sluis	voorber.groep Wereldgebedsdag
12-3-2017	10.00 u	Sluis	ds.I.J.Nietveld
19-3-2017	10.00 u	Sluis	ds.I.J.Nietveld
26-3-2017	10.00 u	Cadzand	ds. De Beun
18-1-2017		Rozenoord	past. F.v. Geyt
1-2-2017		Rozenoord	ds. I.J. Nietveld
15-2-2017		Rozenoord	ds I.J. Nietveld
1-3-2017		Rozenoord	past.F.v. Geyt
15-3-2017		Rozenoord	ds. M. Vernet
29-3-2017		Rozenoord	ds. I.J. Nietveld