



Protestantse  
Kerk

# DE ZUIDWESTHOEK

23e jaargang nr. 2, maart 2017



**KERKBLAD VAN DE  
“PROTESTANTSE GEMEENTE ZUIDWESTHOEK  
TE SLUIS e.o.”**

## **Adressen**

### **Predikant:**

Ds.I.J. Nietveld, lid moderamen  
Vijverstraat 17, 4506 AK Cadzand , 0117 - 720413  
inietveld@zeelandnet.nl

### **Secretariaat:**

**Centraal postadres:** Postbus 11, 4524 ZG Sluis

**Scriba:** Scriba: mevr. J. Bakker-Hamelink  
Zuidzandseweg 6, 4506 HC Cadzand , 0117-851957  
scribazwh@zeelandnet.nl

**Website:** www.pknzuidwesthoek.nl

### **Ouderlingen:**

Mevr. J. Bakker-Hamelink , scriba, lid moderamen  
Zuidzandseweg 6, 4506 HC Cadzand ,0117-851957

### **Ouderling -Kerkrentmeesters:**

Dhr. J.Dees  
Nieuwvlietseweg 17, 4504 AD Nieuwvliet, 0117-376660

### **Kerkrentmeester:**

Mevr. R. Francke-Pladdet, kerkrentmeester  
Badhuisweg 3, 4506 BA Cadzand. 0117-391548

**'De Zuidwesthoek' is het kerkblad van de Protestantse Gemeente Zuidwesthoek te Sluis e.o.**

#### **Redactie:**

Nelly Verplanke. (secr.) Badhuisweg 33, 4506 BA Cadzand. 0117-391700.

e-mail: [nellieverp@zeelandnet.nl](mailto:nellieverp@zeelandnet.nl)

Minke Meijer: e-mail: [strijder@xs4all.nl](mailto:strijder@xs4all.nl).

Wil Prins: email: [wprins@zeelandnet.nl](mailto:wprins@zeelandnet.nl)

Een jaarabonnement kost € 12,50 en gaat in per 1 januari.

rekeningnr: NL 18 RABO 0147829380 t.n.v.: CvK Zuidwesthoek te Sluis  
( ANBI Diaconie: 824103348; ANBI: Kerkrentmeesters: 823743512)

Sluitingsdatum volgend nummer:

10 mei 2017

Bezorgdatum volgend nummer:

20 mei 2017

## Inhoudsopgave

Adressen	2
Stenen in de vijver	4
Verjaardagen	6
Bloemendienst	7
Gedicht Gebed voor deze tijd	8
Veertigdagenweetjes	9
Uit de kerkenraad	11
Opening Zwingerbouw	15
Uitnodiging gemeenteverg. en interkerkelijke dienst	20
Uitnodiging Paaslunch	21
Collecten: opbrengsten	22
Collectedoelen	23
Wereldgebedsdag	27
Gedicht De Zee	28
Expositie	29
Kerktuinonderhoud	30
Filmavonden	31
Bericht Kunstkring St. Anna-ter-Muiden	33
Kleurplaat	34
Vervolg adressen	35
Rooster kerkdiensten	36

**KOPIJ ZUIDWESTHOEK mei 2017**

**Sluitingsdatum: 10 mei 2017**

**Abonnement: € 12,50 per jaar: CvK Zuidwesthoek Sluis**

**rekeningnummer: NL 18 RABO 01478 29380**

## Stenen in de Vijver

De veertigdagentijd, de periode van 7 weken voor Pasen, is aangevangen. Met vele tienduizenden zijn mensen overal ter wereld op weg naar Pasen. Op weg naar nieuw leven zoals we dat ook zien in de natuur om ons heen: van winter naar lente, van donker naar licht. Dat nieuwe leven begint te 'kriebelen' in het bloed, ook al is het nog maar maart. En ook al roert maart zijn staart en kan aprilletje zoet ons nog een witte hoed bezorgen. We zijn op weg gegaan. Niet enkel samen met vele 'gelovigen'. Want meer en meer voelen mensen, wanneer de dagen beginnen te lengen en het einde van de winter nadert, de nood aan zuivering. Het is zoals de grote schoonmaak, als de ramen wijd open worden gezet, de kleden en gordijnen geklopt en het huis de voorjaarslucht inademt. Het verlangen om de innerlijke ballast af te gooien en zo ruimte te geven aan vernieuwing, ruimte te maken voor een meer oorspronkelijk leven. Het verlangen groeit om los te komen van scheefgegroeide gewoontes en verslavingen, om jezelf lichamelijk, psychisch en geestelijk te zuiveren. Een verlangen ook naar versobering, naar meer aandacht voor het leven zelf. Meer aandacht ook voor de bron van alle leven, voor God, de God boven en achter alle tijd en ruimte, de Eeuwige.

De veertigdagentijd nodigt ons uit af te dalen naar het hart van ons bestaan, naar onze meest kwetsbare en tedere weerloze 'zelf'. Af te dalen naar de kern van ons wezen, naar die plek in ons waar God woont. De veertigdagentijd nodigt ons uit om dagelijks even stil te staan en het vanzelfsprekende hollen en bollen te doorbreken. En zo zelf stil te worden. Als een rustpunt in de tijd waarin hectiek en onrust om ons heen zijn. De veertigdagentijd nodigt ons uit om adem te halen, rustig en diep. Om ons lichaam en onze geest te ontspannen

en éénvoudig te 'zijn'. Om ons bewust te worden van de goddelijke Aanwezigheid in alles.

Zoals psalm 8 dat zo adembenemend verwoordt: 'Heer onze Heer, hoe machtig is uw naam allerwegen op aarde. Zie ik de hemel, het werk van uw vingers, de maan en de sterren door U daar bevestigd, wat is van de mens dat U aan hem denkt, het mensenkind dat U naar hem omziet? U hebt hem bijna een god gemaakt, hem gekroond met glans en glorie, hem toevertrouwd aan het werk van uw handen en alles aan zijn voeten gelegd: schapen, geiten, al het vee, en ook de dieren van het veld, de vogels aan de hemel, de vissen in de zee en alles wat trekt over de wegen der zeeën. Heer, onze Heer, hoe machtig is uw naam allerwegen op aarde.'

Nemen we dagelijks een tiental minuten (of meer) om stil en ingetogen op te zien naar Hem die naar ons omziet. Om te luisteren naar zijn Woord, tot ons gekomen in een keur aan psalmen en teksten, een Bijbelboek lang. Allerlei dagboeken en speciale Veertigdagentijdkalenders geven hiervoor aanwijzingen. Tijd nemen om dat woord te ontvangen en in ons op te nemen, ons erdoor te laten aanspreken, biddend en dankend, veertig dagen lang, naar Pasen toe.

*ds. Irma Nietveld*

## Verjaardagen 20 maart t/m 25 mei 2017

Mw. J.C. de Keuninck- de Meij	Sluis	23-3-1921
Dhr. P.I. van Cruijnigen	Cadzand	30-3-1931
Dhr. J.B. Focke	Sluis	31-3-1930
Mw.G.M.A. le Clercq- de Swart	Sluis	3-4-1933
Mw. J. Luteijn- Schalk	Sluis	9-4-1923
Mw. M.A. Risseeuw- de Regt	Sluis	9-4-1936
Mw. C.H. Poleij- Bom	Sluis	11-4-1933
Dhr. J.P. Provo	Sluis	20-4-1929
Dhr. O.A. Vermeire	Retranchement	27-4-1934
Dhr. R.M.L. Verdooren	Sluis	27-4-1930
Dhr. P.J. Quaak	Sluis	28-4-1924
Dhr. P.M. Hoste	Sluis	6-5-1930
Dhr. K.F. Malcorps	Sluis	17-5-1923
Mw. E. Ruijterman- Havers	Sluis	18-5-1919

## Huwelijksjubilea

Dhr. en Mevr. Menue- Oosterom	Sluis	5-5-1977
Dhr. en Mevr. Martin- Timmers	Sluis	24-5-1967
Dhr. en Mevr. van Melle- Lucieer	Sluis	25-5-1967



## **Bloemendienst Cadzand**

In de afgelopen periode gingen de bloemen naar:

mevr. de Lijser, mevr. de Grootte, mevr. v/d Luijster, dhr. Iz. Risseeuw, dhr. Iz. van Dale, dhr. H. Brevet, mevr. J. Beun, mevr. Doornebos, mevr. Toussaint, Mevr. Voerman, mevr. Luteijn, mevr. Kools, dhr. Doornebos, fam. Kielman, mevr van Dale, mevr. van Holland.

Er is een gift ontvangen van 10 euro, waarvoor hartelijk dank.

## **Bloemendienst Sluis**

Met goede moed zijn de dames van de Bloemendienst weer verder gegaan in 2017.

Wij zijn maar met 3 dames en we willen er zo graag 1 of 2 dames bij betrekken.

Meerdere oproepjes zijn al geplaatst, maar tot nu toe hebben we nog geen respons.

In de tweede helft van **januari** hebben we de volgende personen weer voorzien van een bloemetje of andere attentie, te weten,

Mevr. J. De Grootte-van Hee, dhr. I. Risseeuw,

In **februari** Mevr. Staal-Haak, dhr. Du Fosse en dhr. Bosman, Mevr. T. Du Fosse-Rosseel en Mevr. Quaak-Scheele.

Wij zijn dankbaar voor de giften die we ontvangen hebben, 1x10 Euro, 1x5 Euro en 1x 50 Euro

De dames van de Bloemendienst wensen u allen een mooi voorjaar toe met een vriendelijke groet

*Rie Barendse, Jo van Deursen en Nelly Vercruijsse*

## **Gebed voor deze tijd**

God,  
geef ons de kracht die nodig is  
om staande te blijven  
in het krachtenveld dat de wereld is.  
De kracht om te kiezen voor die krachten  
die positief zijn  
en onszelf en anderen verder helpen.

God,  
geef ons de kracht om ons te verzetten  
tegen alle krachten  
die de wereld de verkeerde kant willen opsturen  
en die uw Rijk van vrede in de weg staan.

En als onze batterij even op is, Heer,  
en onze motor hapert,  
weest Gij dan de kracht,  
die ons draagt en ons weer op gang helpt.  
Amen.

*Greet Brokerhof-van der Waa*





## **Veertigdagentijd Weetjes**

De veertigdagentijd is een tijd waarin christenen, ieder voorjaar, toeleven naar het belangrijkste feest van de christelijke kerk: Pasen. Met name de weken van voorbereiding er naartoe worden gezien als hét moment om ‘even alles stil te zetten’. Een paar weken oefenen met een bewustere leefstijl. Dat kan al beginnen door bewust minder te snoepen of alcohol te gebruiken, het eten van vlees beperken, minder vertrooïing zoeken via tv kijken e.d. Het aardige is dat steeds meer niet-christenen deze periode ervoor kiezen bewuster te leven, iets wat we ook zien bij niet-islamieten gedurende de Ramadan.

De veertigdagentijd gaat terug op de vroegere traditie van het vasten. Dat was al in Bijbelse tijden een middel om God te zoeken; men verwachtte – en geloofde – dat vasten een ommekeer in gang kon zetten. Jezus heeft ook lang gevast; in het evangelie van Matteüs (hoofdstuk 4) is te lezen dat Jezus nadat hij gedoopt is door Johannes de Doper de woestijn in ging en veertig dagen en veertig nachten vastte.

De vroege christelijke kerk nam het gebruik van het vasten over en het Concilie van Nicea (in het jaar 325) legde de periode van veertig dagen officieel vast in de kerkleer. De Rooms-Katholieke Kerk had er lange tijd precieze richtlijnen voor, zoals de wekelijkse boetedag (op vrijdag). In de jaren zestig van de vorige eeuw maakte het Tweede Vaticaanse Concilie (1962-1965) een eind aan de geldende voorschriften voor de vastendagen.

### Het nieuwe Liedboek

Midden jaren zeventig is de veertigdagentijd-traditie ook in protestantse kring vertrouwd geworden is. Het Liedboek voor de

Kerken (1973) was toen net verschenen, met als gevolg dat daarin maar weinig bruikbare liederen stonden voor de tijd voorafgaand aan Pasen. Wat dat betreft zijn we nu beter uit met het nieuwe Liedboek uit 2013 (lied 535a t/m563).

### Hongerdoek

Volgens een oud middeleeuws gebruik werd gedurende de vastentijd in de kerk een vasten- of hongerdoek opgehangen tussen het middenschip en het priesterkoor. Dit werd gedaan om

het altaar, waar de viering van de eucharistie plaatsvond, aan het oog te onttrekken. Dat had te maken met de opvatting dat je als zondig mens onwaardig was om het altaar te naderen. Deze hongerdoeken werden vaak beschilderd met voorstellingen van het leven, lijden en sterven van Jezus. Zo zijn de doeken eeuwenlang een praktische vorm geweest van verkondiging en catechese. Omdat de doeken tijdens de vastentijd werden opgehangen kregen ze de naam 'hongerdoeken'. Midden jaren zeventig werd deze vergeten traditie opgepakt door de Duitse vastenactie 'Misereor'. Door Misereor werd er echter een actuele betekenis aangegeven door kunstenaars uit het Zuiden te vragen nieuwe hongerdoeken te maken vanuit bijbelse en christelijke thema's die hen aanspreken. De gedachte erachter was: waarom zouden wij, 'moderne armen' in het Westen niet door christelijke symbolen en beelden uit het Zuiden tot nieuwe instelling en houding, tot vernieuwd geloven kunnen worden gebracht?

Vanuit Duitsland vond het gebruik ook in veel parochies en protestantse gemeenten in Nederland ingang. En niet alleen in Nederland. Je treft ze tegenwoordig zelfs over de hele wereld aan.

## **Uit de kerkenraad**

De kerkenraad vergaderde op 9 januari en 20 februari 2017, besproken werd:

*Evaluatie van de kerkdiensten in de kersttijd, de kerstlunch en de jaarwisseling.*

De Zangdienst, waarvoor liederen aangemeld konden worden, gaf tevreden reacties van de aanwezigen bij deze dienst.

Samen lunchen na de dienst, i.p.v. het kerstdiner voor alleenstaande senioren, was goed geregeld. Veel van de eerdere gasten bij het diner waren bij de lunch aanwezig en het smaakt naar meer. Daaraan wordt gewerkt.

Op Kerstavond was de kerk weer goed gevuld, meer stoelen plaatsen is niet wenselijk vanwege rolstoelgebruikers en veiligheid.

De kerkdienst op zondag 01-01-2017 in Cadzand werd goed bezocht. Er waren deze zondag ook aardig wat toeristen aanwezig, die samen met ons bleven koffiedrinken achterin de kerk.

*De afspraken van 2016* zijn nog eens doorgenomen en waar nodig, op onderdelen voorzien van de actuele gegevens.

- Besloten wordt de bestaande indeling van scriba en wisselend vergadervoorzitterschap ook in 2017 te handhaven.
- Vertegenwoordiging KKR in st. Behoud Dorpskerk Cadzand, kan in 2017 voorgezet worden door mw. R. Francke en dhr S. Buijze.
- Het Jaargesprek met de predikant is gehouden op 02-02-2017 en naar wederzijdse tevredenheid verlopen.
- Jaarlijks overleg met de leiding van de kinderkring is afgehandeld
- De Expositie rond 4-5 mei in de kerk Cadzand is in voorbereiding, openingsdata 1 t/m 7 mei 2017.

- De voorbereidingsbespreking voor gezamenlijke dienst met VEG op 7 mei 2017, wordt gehouden op 06-03-2017. De aanwezigheid hierbij wordt geregeld.
- voor de te houden voorjaars- gemeentevergadering wordt als datum vastgesteld 19-03-2017 .
- Afgesproken is: in Sluis en Cadzand een boekje neerleggen waarin bereikbaarheids-gegevens genoteerd kunnen worden van vaste gasten in de kerkdiensten..
- Vanuit het Diaconaal werkverband wordt gemeld: Oostburg verzorgt het voorzitterschap.

#### *LRP*

Een aantal onduidelijkheden in het ledenbestand van de kerk worden doorgesproken, waar nodig wordt e.e.a. in de administratie aangepast.

*De voorbereidingen voor de heropening van 't Zwingebouw worden geregeld.*

Inmiddels kunnen we terugzien op een mooie avond, zie ook het openingswoord van Wil Prins, verslag en foto's daarvan in dit blad. De nodige zaken rondom de huidige situatie voor 't Zwin zijn geregeld, zoals huurcontracten, sleutelbeheer en de communicatie daarover met de betrokkenen.

Er blijkt veel mogelijk: op 31 december kwam via-via een vraag binnen van een groep Duitsers, die dan in de omgeving actief is voor een goed doel, met het verzoek tot gebruik van 't Zwin voor de 1<sup>e</sup> week 2017. Dat kon snel geregeld worden, tot grote tevredenheid van de gasten.

### *kerkdiensten 2017*

Een aantal nog openstaande onderdelen van het rooster wordt doorgenomen en afgehandeld. Het is een jaarlijks terugkerende klus om voor de kerkdiensten een voorganger en organist te vinden, een dienstdoend kerkenraadslid, lector, leiding voor de kinderkring, koster, een goede indeling voor de uitgangscollecte en alles wat verder nodig is. Een woord van dank aan ieder die hiermee bezig is, is wel op zijn plaats.

In 2017 worden op de eerste twee zondagen in juli geen Duitse diensten gehouden. De kerkdiensten voor de Zuidwesthoek in Cadzand beginnen dan wel om 9.30 u. Duitse gasten zijn daarbij welkom. Op 30-07 en 27-08, is er een gezamenlijke dienst D/NL, aanvang 10.00 u

Afgesproken wordt een lunch te organiseren voor zondag 9 april (Palmpasen), 3 september (1<sup>e</sup> zondag Sluis na vakantieperiode) en 10 december 2017(Advent/Kerst) in De Kogge. Daarnaast is de Dorpsbrunch Cadzand op 11 juni 2017, waarbij ook de kerkgangers uit Sluis welkom zijn.

### *RCBB*

Voor een aantal materiële onderwerpen hebben we contact gezocht met RCBB (Regionaal College voor de behandeling van Beheerszaken) van de PKN. In de vergadering verwelkomen we dhr. Gerrit Oosterwijk, beleidsmedewerker ondersteuning en dhr. Foort Groenleer, nu vrijwillig voorzitter van RCBB.

We bespreken de stand van zaken rondom het kerkorgel van Cadzand. De cruciale vraag daarbij is: wat mag een orgel kosten? Belangrijke is: de kerk is monument, het orgel heeft geen historische waarde en wat is de behoefte van de kerkelijke gemeente. Er wordt een bijeenkomst georganiseerd met de orgelcommissie, st. Behoud Dorpskerk Cadzand en kerkenraad, om hierover door te spreken. Voor adviezen m.b.t. het beheer van de kerk Cadzand wordt doorverwezen naar de

st. Behoud kerkgebouwen Zuid Nederland en werkgroep kerkgebouwen.

N.a.v.de vraag mogen (een deel van) de banken verwijderd worden: eerst dient duidelijk te zijn of banken en vloer monumentaal zijn. Zolang het kerkgebouw eigendom is van de kerkelijke gemeente, is de kerkenraad beslissend .

We krijgen advies voor de huurcontracten van de kerk en 't Zwin. Door RCBB is een overzicht opgesteld van jaarrekening 2015 en begroting 2017 voor Zuidwesthoek t.o.v. het landelijk gemiddelde. Dat leidt tot onderstaande adviezen:

- Externe controle van jaarrekening is en blijft noodzakelijk i.v.m. de ANBI status. Dit kan plaatsvinden door een commissie van twee deskundige leden of een accountant.
- Belangrijk is een meerjaren- prognose m.b.t. financiën en ledenaantal. De gemiddelde bijdrage van leden ZWH is laag.
- Als kleine kerkgemeente is het belangrijk met 1 of 2 andere gemeenten nauw contact te onderhouden.

#### *Ontwikkelingen in regio en classis*

In de vergadering van 7 december 2016 is besloten tot opheffing van het Cluster West Zeeuws Vlaanderen. De reden daarvoor is: Gemeenten in de regio hebben elkaar in de afgelopen jaren leren kennen, dat heeft niet kunnen leiden tot een gezamenlijk standpunt voor de toekomst. Nieuwe mogelijkheden kunnen ontstaan vanuit het initiatief door P.G. de Brug te Oostburg voor een bijeenkomst met kerkenraden uit de regio op 13 maart 2017.

Op 12-01-2017 is een brede classiscale vergadering bezocht door de predikant, dhr Dees en mw Prins.

Er werd een presentatie gegeven over de ontwikkelingen in de landelijke kerk, zoals die zijn aangegeven in het document Kerk 2025. Eén van de wijzigingen betreft het vervallen van de classis-indeling. In plaats daarvan worden Ringen gevormd, die groter van omvang zijn. Als vervolg op de bijeenkomst wordt de kerkenraad verzocht om te reageren op 10 vragen. Deze vragen zijn besproken en beantwoord.

## **Opening Zwingebouw (openingswoord mw.Prins)**

Van harte welkom in ons mooie, vernieuwde Zwingebouw.

Fijn dat u de moeite genomen hebt om dit moment met ons te delen. Een bijzonder woord van welkom voor mevr. De Vin en familie en dhr .Werkman, wethouder in de gemeente Sluis. Zij gaan straks de officiële openingshandeling verrichten.

Iedereen heeft koffie of thee. Straks, na het officiële gedeelte, is er een hapje en een drankje, en kunnen we nog gezellig met elkaar praten. Maar voor het zover is wil ik u vertellen hoe het allemaal zo gekomen is. Voor degenen die mij niet kennen, zal ik me even voorstellen.

Ik ben Wil Prins, diaken in de prot.gemeente ZWH. Momenteel voorzitter, secretaris en penningmeester van de Diaconie. Aangezien dit gebouw eigendom van de Diaconie is, valt mij de eer te beurt deze toespraak te houden.

De gemeente Sluis had bedacht dat er in iedere kern een dorps huis moest komen. Daar heeft de kerkenraad, toen onder voorzitterschap van dhr. Hil Bos op ingehaakt en na veel overleg kreeg het Zwingebouw vanaf 1 september 2013 de status dorps huis. Dat was heel fijn, het geeft meer mogelijkheden voor de toekomst. Er zaten natuurlijk wel wat voorwaarden aan vast. Er moest verbouwd worden. In de eerste plaats is een minder valide toilet verplicht. Er moesten verlichte bordjes boven de uitgang komen.

Het Zwingebouw was voor het laatst verbouwd in 1992. Toen is het podium eruit gegaan en kwam er een mooie keuken in. Dat is voornamelijk door vrijwilligers gedaan. Ik kan u hier verder weinig over vertellen, want ik zat toen zelfs nog niet in de kerkenraad in Sluis laat staan dat ik weleens in de kerk in Cadzand kwam.

We gingen brainstormen. Hier aan de zijkant is nog een stukje grond. Daar konden we uitbreiden. Maar dat mocht niet. Binnen de kern Cadzand mag niet bijgebouwd worden en er moest een zeer kostbaar archeologisch onderzoek gedaan worden. Joop Dees en ikzelf zijn hiervoor nog bij wethouder Ploegaert geweest. Maar het was echt niet mogelijk om daar iets te bouwen, (sinds kort ligt dat anders). Dan maar intern aan de slag.

Dhr. Dees en mevr. Francke hebben overleg gehad met aannemersbedrijf Voerman en daar kwam een goede tekening uit. Toen kwam er een leuke tijd. Ria, Suzanne en ik gingen naar Terneuzen om een keuken uit te zoeken. Gezellig en we waren het heel snel eens. Weer wat later kregen Ria en ik de opdracht van dhr. Voerman om tegels uit te zoeken. Dat was ook weer een hele onderneming op zich. Maar ook hier: we waren het snel eens. De beste tijd voor de verbouwing was de maand juni. Dan hebben de verenigingen vakantie en zijn er weinig vergaderingen. Wij, optimistisch als altijd, dachten dat het in 4 weken wel klaar zou zijn.

Alle spullen in het gebouw werden uitgezocht. Er kwam nogal wat tevoorschijn. Er bleek ook nog een zoldertje te zijn. Daar kunnen Ria en Ab u verhalen over vertellen. Ruth heeft heel wat verkocht op de rommelmarkt. Op 27 mei hebben we de boel ingepakt. Mevr. Nortier kwam helpen, Ruth en Ria natuurlijk. Op maandag 30 mei kwam de verhuizer alles ophalen om in de opslag te bewaren.

Toen het gebouw leeg was, zagen we dat een verfje ook wel op zijn plaats zou zijn. En die gordijnen, die konden echt niet meer. En de vloer, die moest ook echt opnieuw in de was gezet. We hebben nog even overwogen om dit alles met vrijwilligers te doen. Maar dat bleek niet haalbaar. Dus toen de plaatselijke bedrijven ingeschakeld. Aannemersbedrijf Voerman, fa. de Wolf en schildersbedrijf Tack. Al met al liep het best wat uit. En eindelijk op 30 september kon de verhuizer de spullen terugbrengen. In de weken daarna kwamen ook de gordijnen. We hebben nu een prachtig gebouw, dat zult u met mij eens zijn. We merken dat het heel prettig werkt. Er is zelfs wi-fi, en



een goede geluidsinstallatie. Daar heeft fa.Fremouw voor gezorgd. Zo is het Zwingebouw een heel functioneel gebouw geworden en klaar voor de toekomst.

Dit alles heeft heel wat gekost. Het gebouw is van de diaconie. De diaconie is niet armlastig maar dit was toch wel iets anders. We zijn dan ook heel dankbaar dat in overleg met mevr. De Vin het legaat dat we mochten ontvangen, bestemd mocht worden voor het Zwingebouw. Vandaar dat we uit respect voor familie de Vin deze zaal naar dhr. De Vin willen noemen. Het is wel heel fijn dat dhr. De Vin zo'n prachtige naam heeft en toepasselijker kan niet. Even heel in het kort:

446 voor Christus hoorde Nehemia die vertrouweling was van de koning, dat het slecht gaat met de Joden die in Juda wonen. Hij vraagt de koning toestemming om de stad Jeruzalem weer op te bouwen. Hij stelt een plan voor herbouw op. Met een beetje fantasie linken wij dit aan de verbouw van dit Zwingebouw. Daarom wil ik nu vragen aan mevr. De Vin en de wethouder om samen de naam van deze zaal te onthullen.

Nadien volgde nog een korte toespraak van dhr. Werkman, waarin hij Nehemia noemt als verbinder. Hij wenst ons toe dat het gebouw een verbindende functie krijgt in het dorp en betreft daarbij de plannen van de Dorpsraad voor de omliggende tuin. Er komt een mini- bieb, beweegtoestellen voor volwassenen en een pétanquebaan. Daarmee krijgt het dorpshuis ook buiten de muren van het gebouw, de functie van ontmoetingsplaats voor inwoners van Cadzand en bezoekers.

Mevr. De Vin bedankte ons voor het mogen onthullen van het naambord en was verheugd over de keuze voor deze naam. Tenslotte was er een woord van dank en bloemen voor mevr.de Neef die jarenlang beheerster van het Zwingebouw geweest is, en tot nog niet zo lang geleden zelfs de was nog gedaan heeft. En een woord van dank en bloemen voor mevr. Voerman die er voor zorgde dat het gebouw schoon was.

Daarna was er gelegenheid om bij een hapje en een drankje wat na te praten, daarvan werd druk gebruik gemaakt. We kunnen terugzien op een mooie, eerste ontmoetingsavond in de Nehemia zaal.





Feestelijke heropening Zwingebouw 17 februari 2017





Zoals vanaf 26-02-2017 op de Liturgie bij de kerkdiensten vermeld is, wordt op **19 maart a.s.**

na de kerkdienst een **gemeentevergadering** gehouden. De agenda punten zijn:

financiële zaken, ontwikkelingen in de landelijke kerk, in de regio en binnen de Zuidwesthoek.

### Interkerkelijke dienst

Op **7 mei** wordt samen met de VEG een dienst gehouden in de kerk in Nieuwvliet. Het thema is: Blijf in mijn liefde. In deze dienst gaat voor ds. I.J. Nietveld. Muzikale medewerking wordt verleend door de Zanggroep. De collecte is bestemd voor dagopvang van de Stelle; in de dienst wordt deze collecte nader toegelicht.

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie, thee of fris. U bent van harte welkom!  
De liturgiecommissie.

## Paaslunch - 9 april

‘Zie toch hoe goed het is als broeders en zuster tezamen zitten’. Het zijn beginwoorden van psalm 133. De deelnemers aan de kerst-lunch afgelopen december beaamden het spontaan! “Dit moeten we meer doen!”, klonk het in koor. En nu wil het geval dat we dat al doen. Voor de één is het een ontdekking, voor de ander een al bijna traditioneel gegeven. Zo’n vier keer per jaar schuiven we na de kerkdienst aan rond feestelijk gedekte tafels.

U wordt hierbij dan ook van harte uitgenodigd voor de paaslunch op 9 april. Het is dan palmzondag. Vanouds versieren de kinderen die dag hun ‘palmpaasstokken’ met slingers, lekkernijen en pronkt het broodhaantje op top. Voor ons een mooi moment om met elkaar van broodhaantjes, verrassingsbrood en zelfgemaakte soep te smullen!

Met het oog op de inkopen noteren we graag wie er wil deelnemen. U kunt zich opgeven bij mw. Jos Bakker (tel. 0117-851957) en bij mw. Wil Prins (tel. 0117-462163). Mocht u niet zelf over vervoer beschikken, geeft u dat dan ook aan: er zijn altijd mensen die samen rijden.

Weet u andere gemeenteleden die mee willen doen, nodigt u hen dan vooral ook uit!

Waar? **De Kogge**, Lange Wolstraat in Sluis. Tijd? **Na de kerkdienst**, tussen 11.00-13.30 uur.

## Collecten

### Collecte opbrengsten in de maanden januari en februari 2017

---

	Kerkrentmeesters	Diaconie
<b>Januari</b>		
Cadzand	€ 59,60	€ 46,95
Sluis	- 105,80	- 98,65
Rozenoord	- 18,95	
<b>Februari</b>		
Sluis	- 81,35	- 69,45
Rozenoord	- 28,90	

Op 5 maart werd de wereldgebedsdagdienst gehouden. De collecte in deze dienst bracht € 58,70 op. Voor de voedselbank ontvingen we, naast allerlei goederen, het bedrag van € 70,50. Allen hartelijk dank hiervoor.

---

#### Opbrengst uitgangscollectes.

01.01.2017	Eigen werk.	€ 87,35
08.01.2017	De voedselbank.	€ 37,15
15.01.2017	Oecumene.	- 15,50
22.01.2017	Catechese en Educatie.	- 30,20
29.01.2017	Missionair werk en kerkgroei.	- 28,60
05.02.2017	Werelddiakonaat.	- 40,55

12.02.2017	Bloemendienst.	- 43,55
19.02.2017	P.I.T.	- 29,60
6.02.2017	Onderhoud gebouwen.	- 70,

---

## Collectedoelen 26 maart t/m 21 mei 2017

Op **zondag 26 maart** is de uitgangscollecte bestemd voor Kerk in Actie, binnenlands diaconaat.

We vragen uw aandacht voor de Pauluskerk in Rotterdam, een diaconaal centrum voor mensen in de knel. Verslaafden, mensen zonder papieren en daklozen kunnen hier terecht voor tijdelijke opvang. Mensen ontmoeten elkaar, schuiven aan voor een maaltijd en maken gebruik van het spreekuur van de predikant, arts of maatschappelijk werker. Doel van de Pauluskerk is om mensen in de knel via praktische handvatten nieuw perspectief te bieden en hen te helpen weer mee te draaien in de maatschappij. Kerk in Actie steunt het werk van de Pauluskerk van harte. Zodat mensen in de knel een dak boven hun hoofd hebben en kunnen bouwen aan hun toekomst. Voor € 7,- krijgt één persoon één week dagelijks een maaltijd in de Pauluskerk.

Op **zondag 2 april** is de uitgangscollecte bestemd voor Kerk in Actie. 40dagentijdcollecte.

Steun de jongeren in Zuid-Afrika

De jongeren in Vrygrond, een arme gemeenschap in Kaapstad in Zuid-Afrika, ontvangen vaak een compliment om wat ze doen en wie ze zijn, ondanks de moeilijke situatie waarin zij opgroeien. In Vrygrond zijn criminaliteit, misbruik en bendes aan de orde van de

dag. De werkeloosheid is er hoog. De Sozo Foundation, partner van Kerk in Actie, stimuleert jongeren in hun ontwikkeling door het geven van trainingen, workshops en door het aanbieden van stageplaatsen. Sozo biedt jongeren een veilige en inspirerende basis om hun droom te realiseren in een toekomst zonder armoede waar ze het beste uit zichzelf kunnen halen. De Kerk in Actie van deze zondag is bestemd voor deze jongeren, zodat zij hun droom kunnen realiseren.

Op **zondag 9 april** is de uitgangscollecte bestemd voor Kerk in actie totaal.

Steun mensen met een handicap in Myanmar

In Myanmar behoren mensen met een handicap vaak tot de allerarmsten. Door hun handicap hebben zij nauwelijks toegang tot zorg, onderwijs en werk. The Leprosy Mission International in Myanmar, partner van Kerk in Actie, zet zich in om de toegang tot onderwijs, werk, inkomen en zorg voor hen te verbeteren. Doet zij bijvoorbeeld door het geven van vaktrainingen, medische hulp en fysiotherapie, het verstrekken van microkredieten en het motiveren van bedrijven om gehandicapten in dienst te nemen. Voor € 134,- volgt één gehandicapte of volgen de ouders van een gehandicapt kind een vaardigheidstraining.

Op **zondag 16 april** is de uitgangscollecte bestemd voor het jeugdwerk van de Protestantse kerk.

JOP, Jeugdorganisatie van de Protestantse kerk, ondersteunt gemeenten en ouders bij de geloofsopvoeding. Bijvoorbeeld met online programma's voor jeugdwerkers en predikanten in de kerk. Deze programma's worden gedeeld via Facebook en Twitter



waardoor ze zich binnen no-time verspreiden onder een grote groep mensen. Met de opbrengst van de collecte kan JOP gemeenten en ouders blijven ondersteunen bij het doorgeven van geloven aan een nieuwe generatie.

Op **zondag 23 april** is de uitgangscollecte bestemd voor Eredienst en Kerkmuziek.

Kleine gemeenten ondersteunen met vieren, ook als er niet altijd een predikant beschikbaar is. Dat is het doel van het project “Kringgemeenten”. Dit zijn gemeenten die het aandurven om zelfstandig te blijven zonder predikant. Zij willen blijven vieren, leren, dienen en ontmoeten, verbonden met en verantwoordelijk voor de eigen leefomgeving. De Protestantse Kerk ondersteunt deze kringgemeenten onder meer met liturgie-en preekteksten of met liederen om te helpen bij de voorbereiding van dienst en verkondiging. Met deze collecte kunnen meer materialen ontwikkeld worden. Ook ondersteunen we met deze collecte organisaties in het buitenland die kerkmuziek ontwikkelen, bijvoorbeeld het Centro Kairos in Cuba, dat zich inzet voor vernieuwing van de liturgie en het maken van kerkmuziek met Cubaanse stijl en instrumenten.

Op **zondag 30 april** is de uitgangscollecte bestemd voor Ujama.

Het project van Kerk in Actie in Pietermaritzburg , Zuid Afrika dat we, tot het eind van het jaar, met alle diaconieën in Zeeuws Vlaanderen financieel ondersteunen .

Op **zondag 7 mei** kerken we in Nieuwvliet. De oecumenische dienst met de VEG. Het collecte doel in deze dienst is nu nog niet bekend.

Op **zondag 14 mei** is de uitgangscollecte bestemd voor Noodhulp Giftenadvies.

Het Zeeuwse giftenadvies is een jaarlijkse uitgave voor kerkelijke gemeenten en diaconieën waarin aandacht wordt gevraagd voor regionale en plaatselijke initiatieven die steun nodig hebben. In toenemende mate komen er verzoeken van organisaties, die dringend een voorschot of schenking nodig hebben. Het gaat meestal om kleinere bedragen dan die in het Giftenadvies. Soms komen er verzoeken binnen, die niet zijn in te passen bij een plaatselijke kerk of sociale dienst. Omdat deze wijze van hulp en stille noodhulp niet onder één noemer is te brengen, maar toch regelmatig gevraagd wordt, brengt het Giftenadvies dit doel onder onze aandacht. De aanvragen worden kritisch bekeken en getoetst op alternatieve financieringsmogelijkheden. De honorering gebeurt vaak in overleg met Maatschappelijk werk, Leger des Heils of de Reclassering. Het is dus belangrijk dat de pot voor Noodhulp goed gevuld is.

Op **zondag 21 mei** is de uitgangscollecte bestemd voor activiteiten in “De Stelle” in Oostburg.

Op **zondag 28 mei** is de uitgangscollecte bestemd voor het eigen werk in de gemeente.

## Wereldgebedsdag

Zondag 5 Maart 2017 hebben wij de Wereldgebedsdag vanuit de Filippijnen mogen vieren.

Met een mooie aangeklede tafel verzorgd door de WGD groep. [zie foto] mogen we terugzien op deze viering.

Fijn dat dhr T. Boogaard zo bereidwillig was om enige uitleg te geven over het leven aldaar.

Samen hebben we deze dienst als zeer fijn ervaren.



Hartelijke groet namens de WGD groep van de Prot. Gemeente De Zuidwesthoek.

## De Zee

Wanneer ik stil ver van de drukke mensen,  
Gezeten ben in eenzaamheid aan zee.  
Dan gaan verdwijnen al m'n levenswensen;  
Het wijde watervlak voert mijn gedachten mee.

Als ik dan hoor het wilde Branding Bruisen,  
Dat zonder pozen, eeuwen daar reeds was,  
De wolken schuim als regen neder ruisen,  
Dan voel ik mij zo klein bij die onmeetb're plas.

Mijn blik voelt onweerstaanbaar zich getrokken,  
Naar verre overzij. Die ik niet vind.  
Dat ongeziene wil mij tot zich lokken ...  
Mag ik een *lijn* ontdekken? Als een kind?

Van weemoed vol, zou ik zacht kunnen wenen,  
Omdat zo zelden zij het helder ziet,  
Dat zich de Hemel met mij wil verénen,  
Als schijnbaar deze zee, met 't nevelig verschiet.

Er is een Schepper die de zee haar wezen,  
In d'onbegrepen scheppingsmorgen gaf;  
Zou ik daarin ook mogen lezen,  
Dat er weer *licht* is boven menig droevig graf?

Ingezonden door **mw M.Quaak- Scheele**, zij schreef daarbij:

*In de laatste Zuidwesthoek stond een mooi gedicht over het strand en de zee. Dit is toch zo treffend, wat de zee ook is. Want het is ook een boze vijand, die enorm tekeer kan gaan. Denk aan de Watersnood in 1953. Nooit vergeet ik die dreigende massa water, die al over de dijk sloeg! Wij woonden n.l. vlakbij de zeedijk, op een boerderij bij Hoofdplaat. Maar meestal was daar een zee, waar je rust en*

*bewondering kon vinden. En hoe zij ook een bijzondere betekenis heeft voor wie het wil zien!*

## **Expositie in de kerk van Cadzand.**

Van 1 tot en met 7 mei is er weer de mei-expositie in de kerk van Cadzand. Ter gelegenheid van 75 jaar bevrijding werd in 2015 de eerste expositie gehouden. Aan de expositie in 2016 hebben verschillende dorpsgenoten hun herinneringen aan papier toevertrouwd. Uiteindelijk waren ruim zestig anekdotes voor eenieder te lezen. Zo kon u kennis nemen van een stukje eigen geschiedenis van onze omgeving en tevens daarover met elkaar of met onze vakantiegasten in gesprek komen.

Dit jaar willen we speciale aandacht besteden aan wonen en leven rond de bevrijding. Bij de gevechtshandelingen in de laatste oorlogsweken zijn veel woningen (zwaar) beschadigd of totaal verwoest. Dit had jarenlange woningnood tot gevolg, zelfs tot ver in de 60-er jaren. Jong geliefden stelden de bruiloft uit of trouwden in. Wie geluk had kreeg een bunkerwoning of vond een andere (tijdelijke) woning of wat daar voor door kon gaan.

Wellicht heeft u deze periode zelf meegemaakt of kent u verhalen hierover. Mocht u een ervaring, verhaal, spullen of foto's uit die tijd willen delen, aarzel dan niet maar neem contact met ons op. Uw inbreng wordt zeer gewaardeerd.

De kerk is van 1 t/m 7 mei geopend tussen 14.00-16.00 uur.

U kunt contact opnemen met Suzan de Putter (0117-391342) of met Irma Nietveld (0117-720413).

## Kerktuinonderhoud Cadzand

Beste mensen,

Hartelijk dank aan allen die (ook) vorig jaar geholpen hebben in de tuin rondom de kerk in Cadzand. Na enkele jaren van intensievere aandacht, beginnen onze inspanningen vruchten af te werpen.

De **eerste zaterdag van de volgende “even” maand** kunt u weer meehelpen, dat is **1 april a.s..**

De volgende zaterdagen dit jaar zijn: 3 juni, 29 juli (i.v.m. Dorpsfeest op 3 aug. en SCC markt op 5 aug.), 7 oktober en 2 december.

Om 9.30 u. beginnen we, om 10.30 u drinken we koffie/thee in 't Zwin en om 12.00 u. stoppen we.

Er zijn nog altijd mensen welkom, want met 3 á 4 mensen per keer is het wel aanpoten om een beetje rond te komen. Gelukkig hebben we steeds andere helpers en blijven de gesprekken bij de koffie daardoor ook verfrissend! Neem a.u.b. zelf gereedschap mee, zoals een spade, hark, snoeigereedschap en eventueel een kruiwagen.

Suggesties en advies zijn zoals altijd welkom, we doen ons best ringdorp Cadzand mooi te houden.



Bij voorbaat dank voor de hulp.

Hartelijke groet, Anneke van Iwaarden-Basting tel. 396022

## Filmavonden in de Zuidwesthoek 2016-2017

Hieronder vindt u de data en filmtitels die komend seizoen in de gemeente getoond worden.

De filmavonden worden gehouden in 't Zwingebouw naast de kerk, ingang aan de Prinsestraat 23 te Cadzand. De toegang is gratis, een vrijwillige bijdrage welkom. Inloop vanaf 19.00 uur waarbij koffie en thee gereed staan, aanvang film 19.30 uur. Na afloop is er gelegenheid om elkaars ervaringen uit te wisselen. Noteer ze alvast in uw agenda!

**Do. 23 maart 2017:** 'Ten Canoes', van Rolf de Heer (2006). Tien Aboriginals zijn met zelfgemaakte kano's op ganzenjacht in Noord-Australië. Dayindi, een jonge jager is verliefd op een van de vrouwen van zijn oudere broer Minygululu. Om hem duidelijk te maken dat zoiets tegen alle wetten van de stam ingaat, vertelt Minygululu zijn broer een oeroud verhaal. Een unieke, met prijzen overladen film: het is de eerste film die volledig in een van de talen van de Aboriginals is opgenomen. De cast bestaat uitsluitend uit Aboriginals.



**Di. 2 mei 2017:** In deze week van de nationale WO II herdenkingen kijken we naar de meesterlijke debuutfilm *'Those who feel the fire burning'* van Morgan Knibbe (2014). Het verbeeldt op onconventionele en poëtische wijze een belangrijk sociaal probleem: het uitzichtloze bestaan van vluchtelingen aan de rand van Europa. Deze documentaire ontving diverse prestigieuze prijzen en uitmuntende recensies.





## Passieconcert door Cappella Fiamminghi in St. Anna ter Muiden

Traditiegetrouw wordt in het kerkje van St. Anna ter Muiden ook dit jaar weer een Passieconcert georganiseerd, dat gebracht zal worden door het Zeeuws Vlaams vocaal kwartet Cappella I Fiamminghi, onder leiding van Arie Lensen. Voor dit project worden de vaste zangers van het kwartet, bestaande uit Miriam van der Peijl (sopraan), Monique de Paauw (alt), Cees Hamelink (tenor) en Teun Driesen (bas), aangevuld met de gastzangers Adri Wisse (tenor) en Jacqueline Voets (sopraan).

Het concert draagt de titel ‘Personen rondom het Kruis’ en is zo opgezet dat verschillende personages die betrokken waren bij het lijden en sterven van Jezus elk afzonderlijk in het voetlicht worden gezet. Zo kan het gaan over Petrus (‘Tre volte haveva’ van Orlando di Lasso), over Judas (‘Judas mercator pessimus’ van Nuna Garcia) of over Maria, in het aangrijpende ‘Plorabo die ac nocte’ van Alessandro Grandi, en in het 4-stemmige Stabat Mater van Marc-Antoine Charpentier.

Medewerking aan dit concert wordt verleend door de uit Zeeuws-Vlaanderen afkomstige celliste Ellen Dieleman. Zij zal ook enkele solo werken verzorgen.

Het concert vindt plaats **op zondag 9 april om 15.00u in de N.H. Kerk te St. Anna ter Muiden. Entree 12.50.** Reserveren kunt u via [kunstkingsintanna@gmail.com](mailto:kunstkingsintanna@gmail.com)



## **Vervolg adressen:**

### **Diakenen:**

Mevr. W.W. Prins

Dinsdagstraat 41 4524 AM Sluis, 0117-462163

Mevr. M.C. Barendse- de Smit voor de diensten in Rozenoord.

St. Jansstraat 2 4524 AJ Sluis 0117-461465

### **Rekeningnummers**

Diakonie NL47 RABO 0147 8024 74

Kerkrentmeesters: NL 18 RABO 01478293 80

### **Koster/beheerders**

**Sluis**, Multifunctioneel Centrum De Kogge, Mevr. J. du Fossé-Louweret, Zuidoijkstraat 94, 4524 AT Sluis, 0117-462346

**Cadzand**: De kosterdiensten worden bij maandelijkse toerbeurt verzorgd door vrijwilligers

't **Zwin**: Mevr. R. Westendorp.

't Lambertusstraatje 2, 4506 AS Cadzand, 0117-308900. Mobiel: 0657600255. E-mail: hetzwingebouw@gmail.com

### **Bloemendienst Zuidwesthoek**

Voor Sluis en Sint Anna ter Muiden :Mevr. M.C. Barendse-de Smit, St. Jansstraat 2 4524 AJ Sluis 0117-461465 bgg Mevr. J. van Deursen 0117- 462217, Mevr. N. Vercrujssse, St. Pieterstraat 19, 4524 AG Sluis tel.nr 0117461385.

Voor Cadzand: Mevr. M.C. V.d. Luijster-Vasseur Badhuisweg 56 4506 BC Cadzand, 0117-391492

Voor Retranchement: Mevr. N. van Belois. Strengweg 1a 4525 LW Retranchement

## Kerkdiensten (in de periode 26 maart t/m 25 mei 2017 )

26-3-2017	10.00 u	Cadzand	ds.de Beun
2-4-2017	10.00 u	Sluis	ds de Beun
9-4-2017	10.00 u	Sluis	ds. I.J.Nietveld
13-4-2017	19.30 u	Sluis(Witte Donderdag)	ds I.J. Nietveld
14-4-2017	19.30 u	Sluis(Goede Vrijdag)	ds.I.J.Nietveld
15-4-2017	21.00 u	Cadzand (Ned/Duits) Paaswake	ds.I.J.Nietveld
16-4-2017	<b>9.30 u</b>	Cadzand	ds I.J.Nietveld
16-4-2017	11.00 u	Cadzand	Duitstalige dienst
23-4-2017	10.00 u	Cadzand	ds.de Beun
30-4-2017	10.00 u	Sluis	dhr D. Schriek
7-5-2017	10.00 u	Nieuwvliet	ds I.J. Nietveld
14-5-2017	10.00 u	Sluis	ds I.J. Nietveld
21-5-2017	10.00 u	Sluis	mw.E. Reijnhoudt
25-5-2017	10.00 u	Schoondijke	Regionale dienst
13-4-2017	Witte Dond.	Rozenoord	dsNietveld/P.d'Hert
26-4-2017	woensdag	Rozenoord	ds. I.J. Nietveld
10-5-2017	woensdag	Rozenoord	P. L. d'Hert
24-5-2017	woensdag	Rozenoord	ds I.J. Nietveld