



Protestantse
Kerk

DE ZUIDWESTHOEK

22e jaargang nr. 5, september 2016



**KERKBLAD VAN DE
“PROTESTANTSE GEMEENTE ZUIDWESTHOEK
TE SLUIS e.o.”**

Adressen

Predikant:

Ds.I.J. Nietveld, lid moderamen
Vijverstraat 17, 4506 AK Cadzand , 0117 - 720413
inietveld@zeelandnet.nl

Secretariaat:

Centraal postadres: Postbus 11, 4524 ZG Sluis

Scriba: Scriba: mevr. J. Bakker-Hamelink
Zuidzandseweg 6, 4506 HC Cadzand , 0117-851957
scribazwh@zeelandnet.nl

Website: www.pknzuidwesthoek.nl

Ouderlingen:

Mevr. J. Bakker-Hamelink , scriba, lid moderamen
Zuidzandseweg 6, 4506 HC Cadzand ,0117-851957

Ouderling -Kerkrentmeesters:

Dhr. J.Dees
Nieuwvlietseweg 17, 4504 AD Nieuwvliet, 0117-376660

Kerkrentmeester:

Mevr. R. Francke-Pladdet, kerkrentmeester
Badhuisweg 3, 4506 BA Cadzand. 0117-391548

'De Zuidwesthoek' is het kerkblad van de Protestantse Gemeente Zuidwesthoek te Sluis e.o.

Redactie:

Nelly Verplanke. (secr.) Badhuisweg 33, 4506 BA Cadzand. 0117-391700.

e-mail: nellieverp@zeelandnet.nl

Minke Meijer: e-mail: strijder@xs4all.nl.

Wil Prins: email: wprins@zeelandnet.nl

Een jaarabonnement kost € 12,50 en gaat in per 1 januari.

rekeningnr: NL 18 RABO 0147829380 t.n.v.: CvK Zuidwesthoek te Sluis
(ANBI Diaconie: 824103348; ANBI: Kerkrentmeesters: 823743512)

Sluitingsdatum volgend nummer:

9 november 2016

Bezorgdatum volgend nummer:

19 november 2016

Inhoudsopgave

| | |
|--------------------------------|----|
| Adressen | 2 |
| Stenen in de vijver | 4 |
| Verjaardagen/ huwelijksjubilea | 6 |
| Bloemendienst | 7 |
| Uit de kerkenraad | 8 |
| Jaarrekening Diaconie | 10 |
| Bericht CvK: pachtregeling | 11 |
| Collecten: opbrengsten | 13 |
| Collectedoelen | 14 |
| Gedicht | 17 |
| De Regenboogvlag | 18 |
| Startzondag | 20 |
| Kostbaarheden | 21 |
| Waar komt uw naam vandaag? | 23 |
| Bezoek Soefibeweging | 25 |
| Vorming en toerusting | 27 |
| Filmavonden | 29 |
| Onderhoud Kerktuin | 31 |
| Jeugdwerk | 32 |
| Kleurplaat | 34 |
| Vervolg adressen | 35 |
| Rooster kerkdiensten | 36 |

KOPIJ ZUIDWESTHOEK november 2016

Sluitingsdatum: 9 november 2016

Stenen in de Vijver

Het is alweer september en daarmee is de Internationale Dag van de Vrede in zicht. Deze dag wordt jaarlijks op 21 september gehouden. In Nederland is de week waarbinnen 21 september valt de Vredesweek, dit jaar van 17 tot en met 25 september. In België begint de Vredesweek juist op de Dag van de Vrede en duurt zodoende van 21 september tot en met 2 oktober. ‘Vrede Verbindt’ is naam van de vredesweek in 2016,. Overigens wordt dit jaar de 50^{ste} Vredesweek gehouden. Zowel de vredesbeweging PAX als Kerk en Vrede zetten zich hiervoor in. En nu we het er toch over hebben: Kerk en Vrede bestaat dit jaar 90 jaar.

Dat vrede niet vanzelf spreekt weten we maar al te goed. Wat dat betreft leven we in roerige tijden waarin zoveel oorlog is, dat de naam Derde Wereld Oorlog er al aan gegeven wordt. Maar wie of wat maakt de tijden zo roerig? Meer dan anderhalf millennium geleden schreef kerkvader Augustinus in een van zijn preken: ‘Wij zijn de tijd en zoals wij zijn, zijn de tijden.’.

Op 20 november 2012 gaf de bekende theoloog Jurjen Beumer de door hem gehouden 12de Henri Nouwen lezing als titel precies die woorden van Augustinus mee: ‘Wij zijn de tijden. Zoals wij zijn, zijn de tijden.’ Beumer haalde daarbij een schitterend citaat aan uit die preek van Augustinus: *En daarom zeg ik, broeders en zusters: bid zoveel u kunt. Er is een overvloed aan slechte dingen en dat heeft God zelf toegelaten. Was er maar geen overvloed aan slechte mensen, dan zou er ook geen overvloed zijn aan slechte dingen. Het zijn slechte tijden! Het zijn moeilijke tijden! Dat zeggen de mensen tenminste. Laten we liever goed leven, dan worden de tijden vanzelf goed. Wij zijn de tijden. Zoals wij zijn, zijn de tijden.*

Beumer gaat verder: ‘We zweven en zwijmelen niet in ruimte en tijd, we léven hier en nu. Wij, concrete mensen, met onze zorgen, met onze verlangens, met onze onmacht én onze vreugden. Jij bent de tijd en ik, hier en nu - in een concrete verhouding tot de mensen en de dingen om ons heen. Met ‘wij zijn de tijd’ staan we midden in de menselijke geschiedenis van genade én ongenade, en staan we op *bijbelse* bodem. Op deze bijbelse bodem willen aankomen is een keuze of beter nog, een sprong in het ongewisse. Waarom je het doet? Dat weet je niet. Je wordt erheen getrokken, omdat je het vermoeden hebt dat je hier, in deze bijbelse verhalen, iets ontvangt dat je nergens anders tegenkomt. Zo verging het Augustinus ook. Hij had alle filosofieën van zijn tijd verkend, hij was bij alle ideologieën uit zijn dagen langs geweest. Totdat hij geroepen werd, wérd! Bij zichzelf vandaan ontdekte hij zichzelf als ten diepste aangelegd op iemand anders. En hij ging opnieuw lezen in het Boek. Het boek werd zijn lévensboek, zijn levensader, het fundament van zijn kerk. Niet om de letters en de zinnen zelf, maar omdat nu ‘de tijd’ een middelpunt, een midden, een middelaar kreeg, Christus zelf. Deze Mens naar Gods hart vulde voortaan zijn tijdsbeleven, werd zijn vertrek- en oriëntatiepunt . Er was een revolutie door zijn leven getrokken. Net als Christus had Augustinus te horen gekregen, *jij bent mijn beminde*. Een roep van alle tijden, ook in de onze: *Jij*, hier en nu, jij hier vandaag, je bent oneindig geliefd en gewild, je wordt vol genade bemind en getroost. Kom, sta nu op, doe recht. ‘

U kunt de lezing in zijn geheel lezen op
<http://www.nouwen.org/nl/beumer2010.pdf>

Met een hartelijke groet aan u allen,

ds. Irma Nietveld

Verjaardagen 19 september t/m 21 november 2016

| | | |
|-------------------------------|---------------|------------|
| Dhr . H.de Ruijter | Sluis | 11-10-1931 |
| Mevr.E.P. Krijnen-Dierkx | Sluis | 11-10-1929 |
| Mevr.C.T. v. Cruijningen-Bril | Cadzand | 18-10-1935 |
| Mevr.M.F. Haartsen-Glijnis | Sluis | 18-10-1921 |
| Mevr.L.A.du Fossé-Nieskens | Sluis | 18-10-1930 |
| Mevr.W.C. de Kunder | Sluis | 26-10-1936 |
| Mevr. J.L. Quaak- Maas | Sluis | 01-11-1924 |
| Dhr. A.J. de Bruijne | Cadzand | 04-11-1936 |
| Mevr. J.C.M. Vermeire-Provo | Retranchement | 19-11-1936 |
| Mevr. P.J. Mieras- de Jonge | Sluis | 21-11-1921 |
| Dhr. G.J. Schrier | Cadzand | 21-11-1936 |

Huwelijksjubilea

Dhr. en Mevr. Sinke – Cok Sluis – 50 – jaar 17-11-1966



Bloemendienst Cadzand

De afgelopen periode zijn bloemen bezorgd bij:

Dhr. A. de Die, dhr. R. van Holland, dhr. J. Dees , mevr. M .
Gardeijn - de le Lijs, mevr. J. Risseeuw - Kools , mevr. G. de Neef -
Eversdijk , Fam Francke - Pladdet , mevr. van Houte - Provo. dhr.
Hoogendoorn, dhr. P. Leenhouts. Fam Pietersz, dhr. van de Luijster.

Ontvangen € 10, waarvoor hartelijk dank.

Bloemendienst Sluis

Wat een geluk dat de zomer nog even blijft, de scholen zijn weer begonnen maar de kinderen hebben toch wel erg genoten van de zon. We hopen dat het voor alle mensen aangenaam was ook al moest de parasol er aan te pas komen!

Aan ons oproepje heeft tot op heden nog niemand gehoor gegeven, dat is jammer want met 3 dames sterk ben je wel snel weer aan de beurt voor het verzorgen van de attenties van de Bloemendienst. Hopelijk krijgen we er hulp bij.

In de tweede helft van **juli** hebben we weer meerdere bloemetjes, een attentie of een kaart bezorgd bij
Mevr. Zwier-Faas en Mevr. Van der Sar.

In **augustus** waren Mevr. Aalbrechtse-Krane, Dhr Luteijn, Mevr. Van Opdurp, Mevr. Ter Haar en Mevr. Scheerens-van Halst aan de beurt.

In de 1ste helft van **september** Dhr. Boersma en Mevr. Van Cruijningen-Dekker.

Op **11 september** verzorgde de "Zonnebloem" de bloemen voor Dhr. van Damme en Mevr. Louweret.

De Bloemendienst heeft 20 Euro ontvangen, daarvoor onze hartelijke dank.

Een hartelijke groet van de dames Rie Barendse, Jo van Deursen en Nelly Vercruijsse.

Uit de kerkenraad

Na de zomerstop werd weer vergaderd op 29 augustus 2016, aan de orde kwam:

- De 2-jaarlijkse Vrijwilligersavond wordt dit jaargehouden op 1-10-2016. Het programma is opgesteld door een aantal vrijwilligers en ziet er aantrekkelijk uit. De uitnodigingen zijn inmiddels verspreid.
- De deelname aan de voorbereiding van kerkdienst op 2 oktober 2016 met VEG is geregeld.
- Het jaarlijks overleg met de vrijwillige kosters in Cadzand wordt structureel verplaatst naar de maand november
- Als datum voor de gemeentevergadering najaar 2016 wordt vastgesteld 13-11-2016. Deze bijeenkomst sluit aan op de kerkdienst in Sluis.
- N.a.v. vragen rondom het vervallen kerstdiner voor senioren wordt besloten om de betreffende gasten nu op vergelijkbare wijze uit te nodigen voor de lunch na de kerkdienst in Sluis, op 11 december a.s. Overigens is iedereen daarbij welkom.
- Vanwege het opschonen van de website door webmaster Rob Goosen, wordt e.e.a. afgestemd. Filmavonden in de wintermaanden worden gepubliceerd als onderdeel van "Vorming en Toerusting". De filmavond is voor iedereen

toegankelijk maar blijft echter onderdeel van V&T, mede i.v.m. betaling van filmrechten.

- Op 31 oktober 2016 start het project van de landelijke kerk: herdenking 500 jr reformatie. Dit project duurt een jaar en zal plaatsvinden in estafettevorm over regio's. In augustus 2017 wordt een bijdrage gevraagd van Cadzand. Zie verder het artikel hierover elders in dit blad.
- De kerkenraad gaat akkoord met de verkoop 2 percelen grond die zijn vrijgekomen door opzegging van de pacht. Zie verder het artikel van de kerkrentmeesters in deze Zuidwesthoek.
- 't Zwin: De schilder is momenteel nog bezig. Als dat werk gedaan is kan er gepoetst worden en alles weer een plaatsje krijgen. De verhuurafspraken en tarieven zijn definitief vastgesteld met als ingangsdatum 01-1-2017. E.e.a. zal doorgesproken met de vaste gebruikers.



Jaarrekening Diaconie over het boekjaar 2015.

Allereerst excuses voor de late verschijning van dit verslag. Reden daarvan is dat de gegevens nog niet beschikbaar waren bij de sluitingsdatum van de vorige Zuidwesthoek.

Jaarrekening diaconie 2015

| Baten | rekening 2015 | rekening 2014 |
|------------------------|---------------|---------------|
| baten onroerende zaken | € 37.364 | € 36.136 |
| rente | € 4.137 | € 6.149 |
| bijdragen levend geld | € 5.307 | € 8.341 |

| | | |
|--------------|----------|----------|
| Totaal baten | € 46.808 | € 50.626 |
|--------------|----------|----------|

Lasten

| | | |
|-----------------------------|----------|----------|
| lasten en afschrijvingen | € 14.576 | € 10.830 |
| kerkdiensten | € 3.263 | € 1.259 |
| verplichte afdrachten | € 1.233 | € 2.578 |
| vergoedingen personen | € 1.354 | € 3.319 |
| kosten administratie/beheer | € 6.004 | € 7.243 |
| bankkosten | € 323 | |
| diaconaal werk plaatselijk | € 20.022 | € 29.081 |
| diaconaal werk landelijk | € 2.392 | € 2.593 |

| | | |
|---------------|----------|----------|
| totaal lasten | € 49.167 | € 56.903 |
|---------------|----------|----------|

| | | |
|-----------|----------|----------|
| resultaat | € -2.359 | € -6.277 |
|-----------|----------|----------|

| | | |
|------------------|----------|----------|
| Bijzondere baten | € 47.592 | € 13.261 |
|------------------|----------|----------|

| | | |
|---------------|-----------------|----------------|
| eindresultaat | <u>€ 45.233</u> | <u>€ 6.984</u> |
|---------------|-----------------|----------------|

Enkele opmerkingen hierbij:

- de kosten van beheer en administratie zijn dalend. Reden daarvan is dat we het systeem waarmee gewerkt wordt steeds beter kunnen benutten en zelf meer voorwerk kunnen doen.
- bijdragen levend geld zijn collectes en giften. Ook die nemen af vanwege een dalend ledental en kerkgangers.
- vergoeding personen. Dit zijn vergoedingen aan vrijwilligers en de kosten van de vrijwilligersavond, zoals die in 2016 weer wordt gehouden.
- opbrengsten. De pachtopbrengst van de landerijen leveren jaarlijks een behoorlijk bedrag op. Een klein deel komt uit de verhuur van het Zwingebouw. In 2015 zijn enkele percelen grond verkocht. De meeropbrengst ten opzichte van de balanswaarde van de grond is in deze post opgenomen.

Bericht van het college van Kerkrentmeesters.

Omdat er de laatste jaren wat beweging zit in de landbouw lijkt het ons goed om het algemeen beleid rondom pacht te benoemen. En tevens een aantal redenen om van dat beleid te moeten afwijken.

In het verleden (tot ongeveer 10 jaar geleden) was alle grond van de kerk verpacht onder reguliere voorwaarden.

Dat houdt in dat de pacht in beginsel aangegaan wordt voor 6 jaar en aan het eind van die periode zonder opzegging door de pachter, voortgezet wordt voor weer 6 jaar. Wel wordt tussentijds de prijs aangepast met een verhoging of verlaging welke per regio door de overheid (ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie) aangegeven wordt.

De kerk heeft in deze pachtconstructie geen of nauwelijks mogelijkheden om een overeenkomst op te zeggen. Daarom wordt

grond die vrijkomt doordat de pachter de overeenkomst opzegt, nu in principe uitgegeven in de vorm van wat heet liberale pacht.

Dat betekent voor een vaste, zelf te bepalen prijs voor maximaal 6 jaar uit te geven pacht. Na die 6 jaar komt de grond automatisch weer aan de kerk en kan deze opnieuw met al dan niet veranderde prijs en voorwaarden uitgegeven worden.

Het uitgeven in pacht gebeurt nog altijd onder in principe dezelfde voorwaarden als voordien gehanteerd werden.

Inschrijving is volgens regelgeving mogelijk onder voorwaarde van:

- uitsluitend voor belijdende leden en doopleden van de PG Zuidwesthoek.
- inschrijvers zijn niet ouder zijn dan 65 jaar en dienen landbouwverbonden te zijn.
- er kan slechts één inschrijving per bedrijf/gezin plaats vinden.
- Benoemen van de pacht prijs voor 6 jaar vast bedrag Waterschapslasten worden voor de helft doorberekend aan de pachters.

Nu kan het gebeuren, dat meerdere bedrijven voor hetzelfde perceel inschrijven. In dat geval zal er loting plaatsvinden, in eerste instantie onder bedrijven welke nog niet pachten bij de kerk .

Tot zover het beleid in algemene zin.

Zoals zoveel is ook de landbouw aan verandering onderhevig.

Tegenwoordig is er het belang van schaalvergroting. Daardoor komen we voor de keuze om kleine versnipperde perceeltjes welke niet aan eigen kerkgrond aansluiten te verkopen omdat ze vanuit het belang van schaalvergroting, niet te verpachten zijn.

Een andere mogelijkheid is: indien een klein perceel vrijkomt en wel aansluit aan kerkgrond, dit ter pacht aan te bieden aan de huidige

pachter van het aansluitend perceel. Bij afloop van deze pacht, kan dan een perceel van aantrekkelijke omvang ter pacht worden aangeboden.

Verder is het beleid om vrijgekomen percelen in België te koop aan te bieden aan Belgische burenlantbouwers. Over het algemeen betreft dit erg kleine percelen in de omgeving van St. Anna ter Muiden. Daarnaast is de pachtwetgeving in België ongunstig wat betreft de opbrengst van de pacht.

Collecten

Collecte opbrengsten in de maanden juli en augustus 2016

| | | Kerkrentmeesters | Diaconie |
|----------|-------------|------------------|----------|
| Juli | Cadzand | € 373,25 | € 325,70 |
| | Sluis | - -- | -- |
| | - Rozenoord | - 40,70 | |
| Augustus | | | |
| | Cadzand | 234,95 | € 205,35 |
| | Sluis | -- | -- |
| | Rozenoord | 15,25 | -- |

In de maand april mochten de kerkrentmeesters en de diaconie beiden een gift van € 250,00 ontvangen. Hartelijk dank hiervoor.

Opbrengst uitgangscollectes.

| | | |
|------------|-----------------------|----------|
| 03.07.2016 | JOP | € 49,75 |
| 10.07.2016 | Ujama | - 91,90 |
| 17.07.2016 | Onderhoud gebouwen | - 103,-- |
| 24.07.2016 | Ziekenpastoraat | - 108,00 |
| 31.07.2016 | Onderhoud gebouwen | - 226,70 |
| 07.08.2016 | Voedselbank | - 103,20 |
| 14.07.2016 | Kerk in Actie Zending | - 78,45 |
| 21.08.2016 | Onderhoud gebouwen | - 54,65 |
| 28.08.2016 | Villa Pardoos | - 91,80 |

Ook in de mand voor de voedselbank zaten elke maand weer veel producten. Heel hartelijk dank. -

Collectedoelen 19 september t/m november 2016.

Op **9 oktober** collecteren we voor het werk van Kerk en Israël. Eigenlijk wordt deze collecte op de Israëlzondag gehouden. Maar dan hebben wij oecumenische dienst met de VEG. Dit werk binnen de Protestantse Kerk richt zich op het stimleren en voeden van het gesprek over de Joodse wortels van ons geloof en geeft financiële steun aan projecten in Nederland en Israël. Om het gesprek in de gemeente te bevorderen en gemeenteleden te inspireren, organiseert Kerk en Israël ieder jaar een landelijke ontmoetingsdag. Dit jaar is er een extra symposium voor predikanten over Jezus en Paulus, de Joodse hervormers. Ook wordt het magazine Kerk en Israël Onderweg uitgegeven.

Op **16 oktober** is de uitgangscollecte bestemd voor het Werelddiaconaat. De organisatie ICFON zet zich, met ondersteuning

van Kerk in Actie, in voor een betere voedselproductie in afgelegen bergdorpen in Nepal. Zo oefenen ze met nieuwe landbouwmethoden om hun opbrengst te verhogen en leren ze hoe ze hun producten het beste kunnen verkopen op de markt.

De collecte op **23 oktober** is bestemd voor Europa Kinderhulp. Deze organisatie ziet het als haar taak om bijstand te verlenen aan kinderen die in of onder bijzondere omstandigheden leven, ongeacht nationaliteit, ras en levensbeschouwing. Al 50 jaar verzorgen zij een onvergetelijke vakantie van ruim 2 weken aan kansarme, kwetsbare kinderen uit heel Europa.

30 oktober. Hervormingsdag. Een collecte van Kerk in Actie. De verhouding tussen christenen en moslims in Noord Nigeria is gespannen. De organisatie Justice Peace and Reconciliation Movement (JPRM), partner van Kerk in Actie, brengt mensen bij elkaar. JPRM stimuleert gesprekken over vrede en gerechtigheid en helpt de inwoners daarnaast om praktisch met elkaar aan de slag te gaan. Bijvoorbeeld dor gezamenlijk een waterput te slaan of een weg aan te leggen. In 2016 werkt JPRM in vijftig dorpen samen met de bewoners aan vrede, verzoening en ontwikkeling.

Op **6 november**, Dankdag, collecteren we voor de voedselbank. En natuurlijk staat de mand er weer, waarin u allerlei houdbare producten kunt doneren.

Op **13 november** is de uitgangscollecte bestemd voor Kerk in Actie, Najaarszending. Werken aan vrede en verzoening in Colombia. Inge Landman werkt hier als uitgezonden medewerker namens Kerk in Actie aan mee.

We collecteren voor het eigen werk in de gemeente op **20 november**.

En op **27 november** collecteren we voor Kerk in Actie. Missionair werk en kerkgroei.

We helpen de nieuwe kerk in Gaastmeer, een pioniersplek van KiA. Met uw bijdrage aan de collecte helpt u deze en andere pioniersplekken op een zinvolle manier aanwezig te zijn in hun omgeving.



Handen

Handen kunnen zoveel zeggen

Handen spreken 'n eigen taal.

Wat de handen ons vertellen, dat begrijpen we allemaal.

Handen kunnen je bezeren, kunnen strelen, kunnen slaan!

Handen kunnen ook genezen, helen, wat is stuk gegaan.

Handen kunnen liefde geven, vuisten zijn, gebald in haat!

Handen kunnen voor je zorgen, maar doen soms ook iemand kwaad.

Handen kun je samen knijpen, in een machteloos gebaar.

En ze kunnen je vertroosten of beschermen in gevaar.

Handen kunnen je hard raken!

Maar ook mooie dingen maken.

Handen kunnen musiceren, ook de schilders kwast hanteren.

Handen kunnen zich vergrijpen, wat aan anderen toebehoort.

En een handdruk kan bezeeg'len het zojuist gegeven woord.

Wat wij doen met onze handen, kan een vloek of een zegen zijn.

Maar handen in gebed gevouwen;

Die doen een ander nooit pijn!!

Ingezonden door mevrouw Mien Quaak - Scheele

De regenboogvlag, symbool van vrede

Soms zie je hem wapperen of boven de deur aan de voorgevel van een kerkgebouw hangen: de regenboogvlag met in witte letters VREDE er op. Een vlag als symbool van vrede.



De Amerikaanse dominee James William van Kirk (1858-1946) ontwierp aan het begin van de twintigste eeuw een regenboogvlag die de international vrede moest symboliseren: een zelf gemaakte zijden blauwe vlag toonde regenboogkleurige strepen (rood, oranje, geel groen, turkoois, blauw, violet), sterren en de planet aarde. Hij bood deze wereldvrede vlag in de Verenigde Staten en West-Europa aan vele vorsten, presidenten en politici aan. In 1913 kwam hij naar Den Haag en schonk bij de opening van het Vredespaleis aan Andrew Carnegie – een staalmagnaat die 1,5 miljoen pond had gedoneerd voor de bouw ervan - zijn vlag. Ook in 1929 maakte James Kirk een tour door Europa met zijn wereldvrede vlag. De vlag is in een aantal musea bewaard gebleven.

In Italië werd een vredesvlag met regenboogkleuren voor het eerst gebruikt in een vredesoptocht in 1961. Het ontwerp was geïnspireerd door vergelijkbare veelkleurige vlaggen die gebruikt werden bij demonstraties tegen atoomwapens. De vlag bestaat uit zeven banen

in de kleuren violet, blauw, turkoois, groen, geel oranje en rood, met in het midden in witte letters PACE = VREDE.

De regenboogvlag is ontleend aan het Noachverhaal uit Genesis. De regenboog wordt in de Oude Testament met hetzelfde hebreeuwse woord aangeduid als de boog van de strijder (qeset). Maar nu is het tegendeel dus waar, de boog wordt een symbool van hoop. De regenboog die na de zondvloed in de woken verschijnt (Gen. 9,12-17) is het symbool van Gods genade en een teken van het verbond tussen God en de aarde (vers 13).

Mooi dat het symbool van de regenboog nu verwijst naar de veelkleurigheid van de vrede:

- Vrede met de aarde, zodat het leven bewaard blijft;
- Vrede met de gemeenschap, zodat niemand in angst hoeft te leven;
- Vrede op de markt, zodat allen in waardigheid kunnen leven;
- Vrede tussen de volken, zodat mensenlevens beschermd worden.

(Bron: Kerk en Vrede,
Nederland kleurt tegenboog)

Regionale viering Startzondag 18 september 2016



Ook dit jaar wordt de Startzondag weer regionaal gevierd. Deze keer zijn we te gast in de Mauritskerk te IJzendijke. Het thema van de dienst is *'Deel je leven'*. We beginnen om 10.00 uur met een kerkdienst, waarin mw. J.M. Reijnhoudt-Kaland uit Westkapelle zal voorgaan en waaraan Het Koperkwartet fam. Jongepier uit Serooskerke haar medewerking verleent. Er is uiteraard ook aandacht voor de kinderen.

Na de kerkdienst vervolgen we de Startzondag met:

- koffiedrinken: *'Deel je koek'* in de tent met zelfgebakken lekkernijen.
- vanaf 12.00 uur:
 - wandeling door IJzendijke met gids Jenny van der Meulen of:
 - activiteit in de tent, ook voor de kinderen.
- 13.00 uur lunch: *'Deel je brood'* in de tent met wat u meebrengt (brood, fruit, yoghurtje e.d.). Voor soep/koffie/thee/fris wordt gezorgd.

Rond 14.00 uur sluiten we de Startzondag af met een lied.

Aan de dienst wordt meegewerkt door de gemeenten in het cluster West Zeeuws-Vlaanderen. De dienst is voorbereid door de werkgroep *'Veelkleurig vieren'*. En verder werkt u mee door uw komst en iets voor de lunch. Graag tot Zondag 18 september!!

De kostbaarheden.

Na het optreden van “ onze “ zilveren bekers bij tussen Kunst en Kitsch, twee jaar geleden alweer, vroegen we ons af wat nu met de mooie spullen te doen. In de kluis maar weer. Toch vonden we het heel jammer dat niemand de bekers ooit ziet. En opeens werd het idee geboren er foto's van te maken. Voor de verzekering moest het sowieso. Zo gezegd, zo gedaan. Zakelijke foto's voor de verzekering en mooie voor ons zelf.

Mevr. Josephine Groenhagen-Heinemans maakt prachtige foto's en zij wilde dit project met ons aangaan. Alle spullen weer uit de kluis gehaald en meegenomen naar Cadzand. En daar is alles gefotografeerd.

Het tin stond prachtig op de oude tegelvloer. De kleine drinkbekertjes op de rode kerkbanken en het zilver op het witte antependium. Het zag er direct al heel mooi uit.

Alle foto's zijn afgedrukt en toen moest een keuze gemaakt worden. Dat was heel moeilijk. Er waren er zoveel mooi. We willen dan ook van verschillende foto's kaarten laten maken zodat u, als u dat wilt, er ook thuis naar kunt kijken. De keuze werd gemaakt. De grote avondmaalskan met de “jongste” bekers voor Sluis. Dit is ook het avondmaalstel van de kerk in Sluis. Ook één van het tin en voor de kleur de tinnen bekertjes op de kerkbank. De zes zilveren bekers komen in de kerk in Cadzand, ook één van het tin en één van de kleine bekertjes. De foto's zijn afgedrukt op aluminium. Ze komen heel mooi uit zonder lijst. De foto's in Sluis hebben we vorige week opgehangen. Zondag 4 september was het daar weer kerk en we wilden de foto's heel graag laten zien. In Cadzand worden ze na de laatste tentoonstelling opgehangen.

Ik vond het zondagmorgen toch wel spannend. Maar we hebben alleen maar hele leuke reacties gehad. Er hangt ook een schilderij.

Gemaakt door ons gemeentelid Nelly Spierenburg. Prachtig!
Een heel mooi idee werd aangedragen door mevr.Huigh. Er worden al jaren stuivertjes gespaard in Sluis en ook in St.Anna ter Muiden. Die pot wordt, zoals u allen wel weet, beheerd door mevr.Huigh en er is al een mooi saldo. Zij stelde voor om dit geld te gebruiken voor de foto's. Een geste die bijzonder op prijs gesteld wordt door de kerkenraad. Van het geld dat in Cadzand gespaard is worden de foto's daar betaald. Blijft u ook vooral sparen, stuivers, twee en één centjes. Ook buitenlands geld is welkom. U ziet, dat we er hele leuke dingen mee kunnen doen. En iedereen kan er van genieten.

Wil Prins



Waar komt uw naam vandaan?

Eind oktober 2017 is het precies 500 jaar geleden dat Maarten Luther zijn 95 stellingen spijkerde op de deur van de slotkapel in Wittenberg. Denk nu niet meteen: daar heb ik niets mee, want dat kon wel eens veel genuanceerder liggen. Met dat gespijker op die slotkapel was in feite de reformatie geboren. In de jaren die volgden werd de nodige strijd geleverd. Grote groepen mensen sloegen op de vlucht op zoek naar een veilig onderkomen elders. Hier in de omgeving vonden bijvoorbeeld Hugenenoten een veilige plek. Mensen kwamen vanuit Spanje en Frankrijk en andere gebieden in het huidige Europa naar West-Zeeuws Vlaanderen. En lang niet allen trokken verder. Degenen die bleven paktten in hun nieuwe thuisland uiteindelijk het leven weer op. Zij werden op hun beurt voorvaderen van deze streek. Mocht u nu bijvoorbeeld een Frans klinkende achternaam hebben, wie weet bent u dan wel een afstammeling van deze Hugenenoten. Maar voor hetzelfde geldt stamt u af van Belgische of Franse vluchtelingen uit WO I, die na de oorlog hier zijn gebleven.

Ook vandaag de dag ervaren we dat van her en der mensen besluiten om in onze streek te komen wonen. Pensionada's bijvoorbeeld of werknemers van elders aangetrokken, maar ook forenzen die in België werken en hier in het dorp wonen. Wederom verandert er het nodige in de volkssamenstelling.

We kunnen nu de gelegenheid te baat nemen en het komend jaar op onze eigen vierkante meter op ontdekkingsreis gaan. De zoekvraag is kort maar krachtig: u, die nu hier woont, **waar komt uw naam vandaan?** Vragen die u kunnen helpen bij het antwoord zijn: Waar

stond uw wieg en waar die van uw ouders? En weet u misschien zelfs de plaats van herkomst van generaties verder terug? Of circuleert er binnen uw familie een verhaal over ‘het Spaanse uiterlijk van oom Pietje’, ‘de neus van pa’ of ‘de donkere huid van tante Sjaantje’? Hoe verder u terug kunt kijken en hoe meer familie verhalen naar boven komen, des te leuker en spannender het wordt.

Als we al die gevonden gegevens van elkaar nu eens verzamelen en er een mooie tentoonstelling van maken. Dat kan iets unieks opleveren: daar komen wij vandaan!

Enthousiast geworden en ook benieuwd naar de herkomst van uzelf en uw dorpsgenoten? Begin dan alvast eens na te denken over deze zoekvraag.

Noteer uw gevonden gegevens op het bij deze dorpskrant bijgevoegde antwoordblad. Dit blad is dubbelzijdig bedrukt opdat samenwonenden/gehuwden ieder voor zich zijn of haar eigen naamgegevens kan invullen.

Lever het daarna in op een van de volgende adressen:

- Wolf Installatiebedrijf, Prinsestraat 3, Cadzand, - De Drie Gevels, Badhuisweg 58, Cadzand,- Brood- en Banketbakkerij Leurgans, Mariastraat 36, Cadzand,- Ristorante Italiano, Erasmusweg 1, Cadzand,- Restaurant Tea-Room De Parlevinker, Markt 4, Retranchement, - Delta Drogist, Boulevard de Wielingen 40, Cadzand-Bad,- Spar Duinplein, Boulevard de Wielingen 38, Cadzand-Bad of zend het in een gefrankeerde envelop naar: Vijverstraat 17, 4506 AK Cadzand.

- Wilt u het antwoordblad digitaal ontvangen? Mail dan naar inietveld@zeelandnet.nl .

In Retranchement en Cadzand worden antwoordbladen meegezonden

met de plaatselijke Dorpskrant, voor Sluis wordt momenteel nog gekeken naar verspreidingsmogelijkheden. In ieder geval heeft u het ook via dit kerkblad ontvangen.

Heeft u nog vragen, suggesties of aanvullingen, mail of bel me dan (tel.nr. 0117-720413). Alvast hartelijk dank voor het invullen en inleveren van het antwoordblad!

ds. Irma Nietveld

Bezoek Soefi Beweging Middelburg

Misschien was u er 2 jaar geleden bij toen we op een visitedienst aflegden bij onze Protestantse burens in Knokke. Dat is al weer ruim 2 jaar geleden. We werden die zondagmorgen gastvrij ontvangen door ds. Eberson en zijn gemeente. Vorig najaar waren we op bezoek in Antwerpen. Mevrouw Milram-Weinreb gaf ons een inspirerende en sprankelende inleiding en rondleiding in de Machsike Hadas Synagoge. Dit najaar, 6 november, is er wederom een bezoek gepland. Deze keer gaan we naar Middelburg waar we een Soefi dienst meemaken. Centrumleidster mevrouw Noor Gortzak heet ons welkom in Het Pand, Kerksteeg 5 te Middelburg. De dienst begint om 11.00 uur en duurt een uur. Nadien is er gelegenheid met elkaar in gesprek te gaan bij koffie en thee.

De Soefi Beweging Nederland is begin vorige eeuw ontstaan. Zij baseert zich op de leringen van de Indiase Soefi musicus en mysticus Hazrat Inayat Khan (1882-1927). In 1902 is deze leraar vanuit India naar het Westen gekomen met de intentie om het goede van het Oosten met het goede van het Westen in contact te brengen en te verbinden. Hij verbleef sindsdien in Amerika, Frankrijk, Engeland, Rusland, en bracht bezoeken aan diverse Europese landen waaronder

Nederland. In Katwijk staat de enige tempel ter wereld, de ‘Universel Murad Hassil’ tempel. Een bekend lid van deze beweging is econoom en voormalig minister Dr. H.J. Witteveen.

Toen Inayat Khan naar het Westen kwam speelden wereldwijd diverse zaken. Zo waren er de spanningen rond de Eerste Wereld Oorlog, de oorlogsjaren zelf, en nadien de uitwerking die de oorlogservaringen op de mensen had. Het nationalisme dat opkwam en zich als een olievlek verspreidde. De rassenscheiding, discriminatie op huidskleur en afkomst. De onbekendheid met en antipathie tegen de Oosterse filosofie en spiritualiteit. Verder nam de technische ontwikkeling in die tijd een ongekende snelle vlucht waardoor de wereld en het wereldbeeld sterk veranderde, wat weer gevoelens van onzekerheid geeft. En tot slot, de crisisjaren.

Inayat Khan zocht in dit alles naar vrede voor en tussen de volken en religies. Zijn drieslag Liefde, Harmonie en Schoonheid vormt hiervoor een basis. Opvallend genoeg spelen veel van deze 20ste eeuwse thema’s ook in onze tijd op. Daarom kan het zinvol zijn elkaar te ontmoeten en ons de vraag te stellen wat wij vandaag van elkaar kunnen leren.

Ik geef u alvast een korte inkijk in een eredienst.

Belangrijk kenmerk van het universele soefisme is het respect voor de heilige Schriften van alle wereldgodsdiensten. Op het altaar liggen de boeken waaruit in een eredienst wordt gelezen: een Hindoeïstisch, Boeddhistisch, Zoroastrisch, Joods (ons OT), Christelijk (ons NT) en Islamitisch heilig geschrift. Bij elk geschrift wordt een kaars ontstoken. Een spreker gaat vervolgens in op het thema van de dienst. In de dienst is ruimte voor verstillend ondersteund door

zinnenstrelende muziek. Verder worden er standaard gebeden gezegd.

Het bezoek is gepland voor zondag 6 november. Afspraken over reizen en meereizen (per trein en/of per auto) worden te zijner tijd gemaakt. U kunt zich uiterlijk 1 november opgeven. In de kerk zal daartoe weer een intekenlijst gereed liggen, evenals een vervoerslijst 'wie reist met wie mee'. U kunt zich ook bij de scriba of predikant aanmelden:

per e-mail: scribazwh@zeelandnet.nl of inietveld@zeelandnet.nl

telefonisch: 0117-851957 of 0117-720413

Vorming en Toerusting in oecumenisch verband en eigen gemeente

In de maand september liggen de nieuwe boekjes voor het seizoen 2016-2017 in beide kerkgebouwen weer op de leestafel. Hierin vindt u alle activiteiten waaraan u kunt deelnemen. Ze worden georganiseerd en op locatie begeleid door de organiserende gemeente of parochie en staan open voor deelnemers uit de hele regio. De zeven maandelijkse filmavonden in Cadzand vallen hieronder. Noteert u alvast in uw agenda data, tijdstippen en locaties van activiteiten die u aanspreken!

Daarnaast zijn er binnen de gemeenten en parochie ook eigen activiteiten. In de Zuidwesthoek zijn dat:

1. Op dinsdagmiddagen de gesprekskring in De Kogge te Sluis. Uiteenlopende thema's passeren de revue. Daarnaast is de

ontmoeting met elkaar en het regelmatige contact heel voornaam. Mocht u willen meerijden, neemt u dan even contact met me op.

2. In de **Vredesweek (17-25 sept.)** speelt dinsdagavond 20 sept. in De Kogge de film ‘Le Fils de L’ autre’. De dienst van zondag 25 sept. staat in het teken van de vredesweek, ‘Vrede verbindt’. Voorganger is ds. M. van Manen.

3. Dit seizoen willen we 2 religieuze gemeenten of groepen bezoeken. Vorig jaar hebben we in dat kader de Machsiké Hadasssynagoge in Antwerpen bezocht, waar mevrouw H. Milgram-Weinreb ons hartelijk ontving. Berichten daarover hebben in ons kerkblad gestaan. Zo’n bezoek is niet alleen leerzaam maar kan ook nieuwe gezichtspunten geven in de wijze waarop wij in de Zuidwesthoek gemeente (kunnen) zijn. **Zondag 6 november 2016** zullen we een universele eredienst bezoeken van de Soefi Beweging in Middelburg. Ziet u hierover het bericht elders in dit kerkblad. Het bezoek voor komend voorjaar staat nog open. Uw suggesties zijn welkom.

4. Afgelopen voorjaar was er in de dorpskerk Cadzand een expositie rondom persoonlijke herinneringen aan WO II. De expositie was voor velen aanleiding om hun eigen herinneringen of die van hun ouders, familie of bekenden te memoreren. Om die rijkdom aan persoonlijke verhalen uit onze streek vooral niet verloren te laten gaan en het gesprek met elkaar gaande te houden, wil ik u vragen of ook uw verhaal mag worden opgenomen. En misschien heeft u bij uw verhaal nog een voorwerp of foto. Het doel is om komend voorjaar – in de week **rond 4 en 5 mei** – de expositie een vervolg te geven. Laat het me even weten – bijvoorbeeld na de kerkdienst, telefonisch of via de kerkenraad – dan kom ik bij u langs om uw verhaal te noteren of schrijf zelf uw verhaal.

5. Dit jaar schenkt de landelijke kerk aandacht aan 500 jaar reformatie (Refo500). Om dit in onze omgeving op een aansprekende manier onder de aandacht te brengen gaat het project ‘waar komt uw naam vandaan?’ van start. Een ‘doe-activiteit’ waarin de historie tot leven komt. Informatie hierover vindt u elders in dit kerkblad.

6. Iedere **woensdagochtend, van 10.30-11.30 uur** is er ‘Zingen in ’t Zwin’. We zingen, oefenen en leren van de liederen uit het nieuwste liedboek: ‘Liedboek Zingen en bidden in huis en kerk’. Een prima manier om vertrouwd te raken met de nieuwe liederen en om uw ochtend zingend door te brengen.

Zo u ziet is er ook dit seizoen weer alles te doen en te leren. Hopelijk tot ziens bij een of meerdere activiteiten. Ds. Irma Nietveld (tel. 0117-720413)

Filmavonden in de Zuidwesthoek 2016-2017

Hieronder vindt u de data en filmtitels zie komend seizoen in de gemeente getoond worden.

De filmavonden worden gehouden in ’t Zwingegebouw naast de kerk, ingang aan de Prinsestraat 23 te Cadzand. De toegang is gratis, een vrijwillige bijdrage welkom. Inloop vanaf 19.00 uur waarbij koffie en thee gereed staan, aanvang film 19.30 uur. Na afloop is er gelegenheid om elkaars ervaringen uit te wisselen. Noteer ze alvast in uw agenda!

Di. 20 september 2016: In het kader van de Vredesweek speelt de film ‘*le fils de l’Autre*’, van Lorraine Levy (2012). Een boeiend existentieel vraagstuk wordt voor het voetlicht gebracht. Op het moment dat een jongeman, Joseph, zijn dienstplicht bij het Israëliësch

leger wil starten, ontdekt hij dat hij niet de biologische zoon van zijn ouders is. Hij werd bij zijn geboorte verwisseld met Yacine, kind van een Palestijnse familie uit de Westelijke Jordaanoever. Deze onthulling verandert het leven van beide families ingrijpend. Het dwingt hen hun eigen identiteit, waarden en overtuigingen vanuit een totaal nieuw licht te bekijken.

Do. 27 oktober 2016: de veelbekroonde debuutfilm ‘*Buddha collapsed out of shame*’, van Hana Makhmalbaf (2007). Het verhaal speelt zich af in de vallei van Bamiyan, Afghanistan, bij de brokstukken van de Boeddhabeelden die in 2001 door de Taliban werden vernietigd. Hoofdpersoon in het zesjarig meisje Baktay, dat net als haar buurjongen naar school wil. Over discriminatie van vrouwen en de invloed van oorlog en theocratie op kinderen.

Do. 24 november 2016: ‘*Monsieur Lazhar*’, van Philippe Falardeau (2011). Het verhaal van een Algerijnse immigrant die leraar wordt op een lagere school in Montreal. Hij vervangt een lerares die tragisch om het leven is gekomen. Terwijl hij de kinderen helpt om te gaan met hun verlies, heeft hij omgekeerd zelf baat bij de onschuld die zij nog in zich dragen. Een met prijzen overladen film.

Do. 26 januari 2017: ‘*iVivan las antipodas!*’, van Victor Kossakovsky (2001). Een beeldschone, schitterend gefotografeerde, muzikale ode aan de planeet. Waar kom je uit als je in een rechte lijn een tunnel zou graven van de ene naar de andere kant van de wereld? Kossakovsky ging op reis en filmde vier paar ‘antipoden’, landen die elkaars geografische tegenpolen zijn: Argentinië en China, Spanje en Nieuw-Zeeland, Hawaï en Botswana, en Rusland en Chili. De Antipoden lijken ondanks hun verschillen op een mythische manier aan elkaar verbonden.

Do. 23 februari 2017: ‘*Taxi Teheran*’, van Jafar Panahi (2015). Prijswinnaar Golden Bear, Best Film, Berlin Film Festival. Jafar Panahi rijdt als taxichauffeur door de levendige en kleurrijke straten van Teheran. Met een kleine camera op het dashboard filmt hij de openhartige passagiers terwijl hij ze interviewt. Het resultaat is een komische en aangrijpende schets van het dagelijks leven in de Iraanse hoofdstad, waarmee de regisseur tevens de regels van censuur in zijn land aan de kaak stelt.

Do. 23 maart 2017: ‘*Ten Canoes*’, van Rolf de Heer (2006). Tien Aborigines zijn met zelfgemaakte kano’s op ganzenjacht in Noord-Australië. Dayindi, een jonge jager is verliefd op een van de vrouwen van zijn oudere broer Minyngululu. Om hem duidelijk te maken dat zoiets tegen alle wetten van de stam ingaat, vertelt Minyngululu zijn broer een oeroud verhaal. Een unieke, met prijzen overladen film: het is de eerste film die volledig in een van de talen van de Aborigines is opgenomen. De cast bestaat uitsluitend uit Aborigines.

Di. 2 mei 2017: In deze week van de nationale WO II herdenkingen kijken we naar de meesterlijke debuutfilm ‘*Those who feel the fire burning*’ van Morgan Knibbe (2014). Het verbeeldt op onconventionele en poëtische wijze een belangrijk sociaal probleem: het uitzichtloze bestaan van vluchtelingen aan de rand van Europa. Deze documentaire ontving diverse prestigieuze prijzen en uitmuntende recensies.

Onderhoud Kerktuin

Beste mensen,

Graag nodigen wij u uit om **zaterdag 1 oktober om 9.30 uur** te helpen in de kerktuin.

Van 9.30 uur tot 12.00 uur bent u welkom, om 10.30 uur houden we koffie/thee pauze.
Neem a.u.b. zelf gereedschap mee.

Met vriendelijke groet,

Anneke van Iwaarden-Basting, tel. 396022

Jeugdclubs in West-Zeeuws Vlaanderen

Het jeugdwerk in onze regio telt vier enthousiaste clubs, ingedeeld naar leeftijd. Eben Haezer is voor kinderen tot 12 jaar; de 12+ club is voor 12 en 13 jarigen; de 14+ club voor 14 en 15 jarigen en tot slot de 16+ club van 16 jaar en ouder. De clubs komen om de week op zondag samen, ergens tussen 12.00 en 15.30 uur, dat wisselt enigszins per club.

De 12+ club moest einde van het vorige seizoen op zoek naar een nieuw onderkomen. En dat is gevonden: ons Zwingebouw te Cadzand. Uiteraard zijn ook wij blij met de komst van de club. Het is alweer enige jaren geleden dat de wekelijkse kinderkerk in het Zwingebouw stopte.

De 12+ Club is een gezellige club die 1x in de 2 weken samenkomt op zondagmiddag van 12.30 - 14.30 in het Zwingebouw te Cadzand.

De leiding bestaat uit: Carmen Willemsen, Bert-Jan Fieret, Ad-Jan en Jolien Willemsen Er zijn momenteel 15 cluppers, 5 jongens en 10 meiden.

We starten de clubmiddagen met een gezamenlijke maaltijd. De cluppers zorgen om toerbeurt voor het eten. Zo hebben we al

verschillende dingen voorgeschoteld gekregen: frikadellenbroodjes, pannenkoeken en soep.

We werken rond verschillende thema's. Het ene thema gaat een paar clubmiddagen door en het andere is in een middag afgerond.. We werken uit JOP coach magazine. We doen natuurlijk niet alleen serieuze dingen. We hebben al een dropping gehad; we vieren sinterklaas en we houden een jaarfeest. In mei gaan we op kamp!.

Voor meer informatie: www.chr-clubs.nl of kijk op onze website www.pknzuidwesthoek.nl

Startactiviteit Jeugdraad west Zeeuws-Vlaanderen

Na de zomer beginnen we weer met het nieuw club jaar! Die beginnen we weer gezellig met alle clubs samen! Lijkt het je leuk om ook bij een van onze clubs te horen dan ben je van harte welkom op onze startactiviteit ook vriendjes of vriendinnetjes mogen mee komen!

Wanneer: Zondag 18 September 2016

Waar: Het Bos van Erasmus

Tijd: om 13.00

Kleding: Trek kleren aan die vies mogen worden, en als het regent of geregend heeft laarzen en een regenjas.

Voor de lunch wordt gezorgd

Om 16.00 kunnen jullie ouders jullie weer op komen halen bij het bos

We hopen dat jullie allemaal komen!

Als jullie nog vragen hebben kunnen jullie contact op nemen met Janine 0612271842 of janinedehullu89@gmail.com



Vervolg adressen:

Diakenen:

Mevr. W.W. Prins

Dinsdagstraat 41 4524 AM Sluis, 0117-462163

Mevr. M.C. Barendse- de Smit voor de diensten in Rozenoord.

St. Jansstraat 2 4524 AJ Sluis 0117-461465, bgg 461485

Rekeningnummers

Diakonie NL47 RABO 0147 8024 74

Kerkrentmeesters: NL 18 RABO 01478293 80

Koster/beheerders

Sluis, Multifunctioneel Centrum De Kogge, Mevr. J. du Fossé-Louweret, Zuidoostdijkstraat 94, 4524 AT Sluis, 0117-462346

Cadzand: De kosterdiensten worden bij maandelijkse toerbeurt verzorgd door vrijwilligers

't **Zwin**: Mevr. R. Westendorp.

't Lambertusstraatje 2, 4506 AS Cadzand, 0117-308900. Mobiel: 0657600255. E-mail: hetzwingebouw@gmail.com

Bloemendienst Zuidwesthoek

Voor Sluis en Sint Anna ter Muiden :Mevr. M.C. Barendse-de Smit, St. Jansstraat 2 4524 AJ Sluis 0117-461465 bgg Mevr. J. van Deursen 0117- 462217, Mevr. N. Vercruijssse, St. Pieterstraat 19, 4524 AG Sluis tel.nr 0117461385.

Voor Cadzand: Mevr. M.C. V.d. Luijster-Vasseur Badhuisweg 56 4506 BC Cadzand, 0117-391492

Voor Retranchement: Mevr. N. van Belois. Strengweg 1a 4525 LW Retranchement

Kerkdiensten (in de periode 18 september t/m 20 november)

| | | | |
|------------|---------|--------------------------------|---------------------------------------|
| 18-9-2016 | 10.00 u | IJzendijke | Startzondag |
| 25-9-2016 | 10.00 u | Sluis | ds. van Manen |
| 2-10-2016 | 10.00 u | Cadzand | Gez.dienst VEG |
| 9-10-2016 | 10.00 u | Sluis | mw. Reijnhoudt |
| 16-10-2016 | 10.00 u | Cadzand | ds.I.J. Nietveld |
| 23-10-2016 | 10.00 u | Cadzand | ds. I.J.Nietveld |
| 30-10-2016 | 10.00 u | Sluis | ds. de Beun |
| 6-11-2016 | 10.00 u | Sluis | ds. van Manen |
| 13-11-2016 | 10.00 u | Sluis | dhr. van Galen |
| 20-11-2016 | 10.00 u | Cadzand | ds.I.J.Nietveld/ herdenkingsdienst |
| 21-9-2016 | | Rozenoord | ds. I.J. Nietveld |
| 5-10--2016 | | Rozenoord | ds. Vermet |
| 19-10-2016 | | Rozenoord | ds. I.J. Nietveld |
| 2-11-2016 | | Rozenoord | mw. Reijnhoudt |
| 16-11-2016 | Oecum. | Rozenoord herdenkingsdienst | ds. Nietveld |